



Astrid 3 år

Sundby Asyl Intg. Inst. 0-6 år
Frankrigsgade 3, 2300 København S
Tlf : 3258 3001 – sundby-asyl@mail.tele.dk

Kære læser

Det gode vejr er kommet tilbage og det summer af liv på vores legeplads. Det er skønt at komme ind i efteråret med solen som stråler fra en fantastisk blå himmel.

Jeg flyver stadigvæk på en blå sky af glæde efter vores vellykkede tur til bondegården. Vi har været 102 børn og voksne afsted.

For anden gang i træk, kunne vi lukke huset og tage alle mand afsted, radiser, røde og grønne børn, FANTASTISK at det kan lade sig gøre!

Jeg vil gerne sige tak til forældrene, bedsteforældre og andre familiemedlemmer for at støtte vores "rejse i Danmark" med at deltage i den fælles bondegårdstur, jeg ved at I gør alt for at være med!

Vi har haft en skøn tur, alle var glade og har nydt dagen ude på landet og vi afsluttede med at sende brevduen med vores hilsen. Vi var så spændte alle sammen mens vi talte til 10 og duen fløj. Lars, bondemanden, har sendt en mail hvor han fortæller at duen er kommet frem. En dygtig fugl som kan finde vej uden GPS.

Jeg har allerede reserveret næste tur i 2015, det bliver den 27.august! I bladet kan I læse om vores rejse i Danmark som indeholder mange gode og lærerige oplevelser for børnene.

Jeg vil sige stor tak til alle jer forældre for at møde så talstærkt op til stue forældremøderne, det er dejligt at mærke jeres engagement i huset og det er en enestående måde, at få indsigt i de pædagogiske tanker som gemmer sig bag alle de daglige aktiviteter som børnene deltager i, i Sundby Asyl.

God læsning

Monica

Sponsorbarn

Siden april 2012 har Sundby Asyl via Børnefonden haft et sponsorbarn i Burkina Faso: en lille dreng på nu otte år gammel ved navn Abdoulrafii Diasso. For at imødekomme et ønske blandt flere sponsorer, er Børnefonden kommet med et nyt tiltag, hvor de jævnligt sender informationer om seneste nyt vedrørende det enkelte barn, familien og udviklingen i lokalmiljøet. I den forbindelse har Sundby Asyl modtaget følgende brev og informationer fra Børnefondens nationale kontor i Burkina Faso:

Kære sponsor,

Det er med glæde, at vi kan præsentere vores nye "Barn og Familie"-update.

Den nye update er blevet til for at imødekomme mange sponserers ønske om at modtage flere billeder af det sponsorerede barn og dets familie. Ligeledes håber vi på at kunne give et bedre billede af de lokale forbedringer, som din støtte til barnet og dets familie hjælper os med at opnå.

Tak for dit engagement i at støtte børn i verdens fattige lande.

Med venlig hilsen,

Personale fra det Nationale Kontor, Burkina Faso

Update:

Abdoulrafii startede i første klasse i år.

Abdoulrafii klarer sig kun jævnt godt og bliver nød til at forbedre sig.

Forældrene og rådgiverne i BØRNEfonden støtter og opfordrer

Abdoulrafii til at studere hårdere.

Hvad er der blevet gjort/hvilke anbefalinger har vi givet overfor familien

- Abdoulrafii har modtaget uddannelsesmæssig assistance fra Børnefonden

Abdoulrafii Diasso og familie

Plejer: Rahamatoulaye

Mor: Rahamatoulaye (27)

Far: Aboudrassidi (36)

Søskende: Bror: Abdoul Latif (3)

Vigtige oplysninger om min familie

“Sidste uge, nød jeg et godt måltid til min fætters dåb; så blev jeg meget glad.” – Abdoulrafii Diasso

Fra en samtale med Børnefondens familierådgivere

Hvad er dit yndlingsdyr?

Mit yndlingsdyr er fåret

Abdoulrafii lider under øjenproblemer og er under behandling.

Rådgiverne i BØRNEfonden vil sørge for at være ekstra opmærksomme på Abdoulrafii indtil han er kommet sig fuldstændig. Familien lever stadig af landbrug og avl. Høsten har været god i år og familien føler sig optimistiske omkring fremtiden. I år:

- Abdoulrafiis familie har dyrket majs, hirse, sesam, bønner og peanuts.
- Abdoulrafiis far arbejder som tømrer og moren sælger shea smør og peanuts som supplement til den indkomst de får fra landbruget

Landsbyen og kommunen

Som sponsor er du del af en fælles indsats for at forbedre levevilkår for børn. Indsatsen finder sted iblandt alle sponsorer i samme område og tjener til at give børn den støtte de har behov for, for at de kan vokse op og blive sunde og ressourcestærke voksne.

I løbet af det sidste år har Børnefonden gennemført mange aktiviteter. Vi vil gerne nævne:

- Betaling af medicinske gebyrer for støttemodtagerfamilier. Således er der sket et øget fremmøde på sundhedsklinikker idet mange mennesker er holdt op med at henvende sig til traditionel healing og foretrækker at blive behandlet på hospitalet når de bliver syge.
- Mindehøjtideligheden African Child Day er blandt de bedste lejligheder for at samle så mange børn som muligt. Mange børn deltog i sidste års festligheder den 16. juni, hvor de var med til at lave sjove aktiviteter og deltage i en debat omkring børns universelle rettigheder. Dette var også en oplagt mulighed for at informere folk om de skader, der forårsages af børnemishandling og korporlig afstraffelse.
- Der er blevet arrangeret læsefærdighedskurser for forældrene. Mange forældre er ude af stand til at hjælpe deres børn med lektier, da de selv er analfabeter. Et læsefærdighedskursus vil forbedre deres evne til at læse og skrive, at administrere deres egne aktiviteter og at følge med i deres barns sundhedsfremskridt.

Karen



Emmy 4 år

Kære alle

Jeg hedder Mille, og skal være praktikant her i Sundby Asyl frem til den 10. oktober 2014. Det vil sige, at jeg skal være i 7 uger hos Radiserne i min første praktikperiode. Jeg er pædagogstuderende på Professionshøjskolen UCC-Sydhavn. Udover det har jeg været vikar i en børnehave, hvor jeg har haft med en større børnegruppe at gøre. Jeg glæder mig til, at lære børn, forældre og personale bedre at kende og hermed udvikle mine pædagogiske kompetencer.

Bondegårdstur

For at Dina på 1½ år ville kunne deltage i den årlige bondegårdstur den 28.8., måtte farmor komme helt fra Nordjylland for at ledsage hende. Det er langt at tage, men bortset fra at busserne desværre var mere end en time forsinkede, var den vellykkede dag hele rejsen værd. Imens vi ventede på busserne, fik vi mulighed for at opleve, hvor meget 102 personer fylder på legepladsen i Sundby Asyl, som straks arrangerede vente kaffe,- the og -vand til alle.

Og vejrguderne tilsmilede os, så vejret viste sig fra sin bedste side, og det gjorde Barresøgård også. På denne smukke plet blev vi modtaget af Lars (Bondemand) Sørensen, der ene mand - lettere stresset p.g.a. forsinkelsen og vores antal - førte os rundt i sit fortryllende univers, hvor alt var lagt til rette, så vi kunne opleve magien på en usædvanlig bondegård anno 2014.

Det første dyr vi mødte var Rosa, et velnæret stort og meget tamt hængebugsvin, som tilsyneladende fulgte lige i hælene på Lars, i hvert fald når han havde foder i hænderne. Rosa var så fed, at hun næsten ikke kunne se ud af øjnene for fedtfolder, men hun var også meget klog og doven og ikke mindst sulten, så jeg greb hende på et tidspunkt i at stikke sin næse ned i en af gæsterne medbragt plastikpose med mad i.

Efter at have givet os mulighed for at hilse på Rosa, viste Lars os svalerne, der bor i laden sammen med nogle kyllinger, som vi gerne måtte tage op i hånden og røre ved. Han havde gemt fodring af dyrene, så vi kunne deltage. Så vi fik lov til at fodre geder og får med korn og gulerødder. Selv lille Dina gav fårene lov til at spise gulerødder af sin hånd. Lars har også en ko, som han viste os, hvordan man malker, og de, der havde lyst, kunne smage den varme nymalkede mælk. Koen havde også en kalv, som fik lov til at drikke resten af mælken hos sin mor, efter at Lars havde malket det ud, han og vi skulle bruge.

Der var et område med halmballer, som børnene tumlede sig i, der var tre grise i en fold – bl.a. Rosas kæreste - og så var der en kæmpe gruppe halvstore gæslinger, der vraltede pippende og nysgerrige rundt imellem os, som det passede dem. Lars havde også heste som han kaldte til sig, så vi kunne fodre dem med gulerødder og til sidst havnede vi i en lille skov med legeredskaber af enhver art.

Så fik vi mulighed for selv at gå på opdagelse, og imens forberedte Lars hjemmebagt franskbrød, hjemme- og friskpresset æblemost, kaffe og the til alle og kom ud spillende på sin harmonika for at få samling på os. Og den sidste time stod på "gæt en sang", ønskekoncert og sanglege sluttende af med at alle 102 dansede "Åh buggi buggi vuggi" på gårdspladsen alt sammen til Lars' akkompagnement.

Inden vi steg i busserne, fik vi en brevdue med hjem, som vi sendte tilbage til Lars fra Sundby Asyl med "Tak for i dag". Jeg kan oplyse, at Lars har meddelt Sundby Asyl, at duen er kommet tilbage med vores hilsen i god behold.

Jeg tager gerne turen fra Nordjylland en anden gang for at komme med på besøg i Lars' magiske univers, men måske skulle man overveje at besøge ham af 2 gange. Med kun 51 personer vil magien i højere grad kunne mærkes.

Med tak for en fantastisk dag fra Dinas farmor.



Kære "Sundby Asyl"

Allerførst vil vi da lige sige tak for en dejlig formiddag i Max`s vuggestue. Det er altid rart at få lov til at opleve lidt mere af barnebarnets hverdag.

Og så lidt opskrift på rugbrødet:

250 gr. knækkede rugkerner sættes i blød i 3 dl. vand i mindst 2 timer (gerne længere, hvis det passer bedre)

20 gr. gær opløses i 5 dl. lunken vand

Tilsæt 1 dl. tykmælk, A38 eller surdej.

Tilsæt 500 gr. fuldkorns rugmel og 350 gr. hvedemel og 20 gr. groft salt

Det hele æltes sammen med de knækkede rugkerner i ca 10 minutter (nemtest og bedst med røremaskine)

Hæver 2-3 timer i skålen.

Fordeles i 2 1½ liters rugbrødsforme smurt med olivenolie

Hæver ca. 1 time

Bages midt i ovnen 50 minutter ved 180 grader (ikke varmluft)

Tages straks ud af formen og køler af på rist.

Brødet er bedst dagen efter.

Vi brugte dobbelt portion til brødene hos Jer mandag.

God fornøjelse!

Mange hilsner fra

Max`s mormor og morfar.

FORÆLDREBESTYRELSESMØDE ONSDAG d. 20 AUGUST 2014

1: Velkommen til Monicas første forældrebestyrelsesmøde som leder af Sundby Asyl.

2: Valg af ordstyrer: Betinna

3: Valg af referent: Marie

4: Dagsorden godkendt

5: Referat godkendt

6: 10. juni 2014 var der tilsyns besøg i institutionen af den pædagogiske konsulent Mette, udover Mette deltog leder på daværende tidspunkt Ora, Monica og tillidsrepræsentanten Maria (Rødstue) – på baggrund af dette besøg blev der udfærdiget en tilsynsrapport hvor Sundby Asyl modtog den højeste vurdering i alle kategorierne som der bedømmes i samt ordene ” Sundby Asyl er en meget struktureret institution, hvor den pædagogiske praksis hele tiden er til faglig diskussion, hvilket gør at der er et fagligt højt niveau”. Den Pædagogiske konsulent Mette udtrykker bekymring for om at Sundby asyl kunne blive truet som en lille institution efter opløsningen af klyngen med Christianshavns asyl, men da institutionen har en lang venteliste ser Monica ikke samme fremtids bekymring og da samarbejdet med Christianhavn asyl stadig vil forefindes i det omfang det giver mening.

Pia uddyber at det er det uddannede personale der er ansvarlige for at vurdere om et barn har behov for at blive sprogvurderet og ud fra vurderingens resultat sættes der forløb i gang i 3 års alderen og 5 års alderen med de børn der kunne have behov for ekstra opmærksomhed på sprogets udvikling.

Monica har fået en god start i samarbejdet med Amagerbro Centerchef, hun oplever god dialog og sparring. Og den opfølgende kvalitets samtale med Amagerbros centerchef og den pædagogiske konsulent forløb også rigtigt godt-

7: Institutionens pædagogiske læreplan 2014-2016's fokuspunkter er **sociale kompetencer** og **natur** – Læreplanen er tilgængelig på hjemmesiden. Et eksemplar vil forefindes på hver stue til gennemsyn!

8: Efter sidste forældrebestyrelsesmøde har teateraktiviteten ud af huset været høj for særligt rød og grøn stue(5 ture til henholdsvis det lille teater samt Amager kulturhus), SAF har afholdt 1 legepladsarrangement lige før sommerferien, og derudover har der været et stort antal fødselsdage hjemme hos børn fra Rød og grøn stue. Der er blevet taget afsked med Ora af flere omgange: overraskelse teater arrangement (Hatte teater), offentlig afskedsreception og STORE farvel til Ora RUNDKREDS i institutionen, derudover har der været bedsteforældredag med stor tilslutning, endnu et vellykket SAF legeplads arrangement hvor det blev fejret at Monica nu er leder, af flere omgange deltagelse i Børne jazz festival ved Kvarterhuset samt børnegudstjeneste arrangement med Sundby kirke.

I løbet af sommerperioden har der været i gennemsnit 15 børn om dagen og de fleste aktiviteter er afholdt i huset grundet varme, personale og økonomisk prioritering

Der er startet 3 nye Radisebørn.

9: Valg til forældrebestyrelse: Marie og Lone er på valg derudover skal 5 suppleanter vælges.

Materialet vedr. valg proceduren til omdeling i institutionen er godkendt. Opstillingsblanktet skal afleveres senest d. 8. okt. Valget er d. 30. oktober om eftermiddagen.

10: Maria og Pia har haft fornøjelsen af at overvære et oplæg af Benny Schytte omkring legepladsens pædagogik på et kursus i Tyrkiet og har derudfra anbefalet ham til at komme og kigge nærmere på husets legeplads pædagogik. Benny har for nyligt været forbi legepladsen her og på Christianshavn asyl for at bidrage med input samt inspiration i forhold til at optimere Sundby asyls legeplads pædagogik og brugen af samme. Samt inspiration til personalets rolle, pædagogiske tilgang og lege. Benny har en stor interesse i at være med til at udvikle legepladsen her, da han er blevet meget inspireret af at finde de for legepladsen her bedste muligheder med fokus på at udvikle små miljøer/rum i det store rum. Benny har holdt oplæg omkring legepladsen for Christianshavn og Sundby asyl.

Der er i personalet nedsat en gruppe, der skal være med til at udvikle legepladsen og udnytte de muligheder der findes og tilføjer nye – dog uden at ændre på det eksisterende, men at udvide de eksisterende muligheder og supplere dem.

Fahimeh, Helene, Flora og Pia deltager i et aktionslærings kursus for tiden, hvor omdrejningspunktet for Sundby asyls personale er blevet at sætte spot på legepladsens muligheder og arbejdet er godt i gang.

11: Mette (Pædagogisk konsulent) har opfordret ledelsen til at der sikres at der fælles opbakning til madordningen både hos forældre, børn og personale, og på baggrund af det vil madordnings og måltidernes betydning vil blive taget med som punkt på stuemøderne i løbet af efteråret og der vil blive udarbejdet et skriv om madordningen og arbejdet med samme igennem tiden, til bro bro brille.

Madordningen er høj prioritet for personalet og er en vigtig del af det daglige pædagogiske arbejde og har fuld opbakning fra forældrebestyrelsen.

12: Budgettet ser fornuftigt ud og er resultatet af en stor indsats samt opbakning fra alle personaler i Sundby Asyl.

Alle institutioner er af kommunen blevet pålagt at skulle spare 1%, - Sundby Asyl var forberedt på det og føler sig godt klædt på og løsningsorienteret!

Sundby Asyl modtager gerne aflagt legetøj, bøger m.v. som dog lige skal forbi kontoret for at sikkerhedssikre tingen inden de kommer i spil i stuen. Tegnepapir modtages også gerne (der må gerne stå noget på bagsiden)

13: Bettina foreslår om en stor regnvandstønde på legepladsen kunne være en god ide – det tages videre til legeplads udvalget.

Der har fra forældre været en forespørgsel om det ville være muligt med et halvtag uden for bygningen til opbevaring af barnevogne – Monica kontakter arkitekt for at undersøge mulighederne.

Peter: Skal der ikke sættes et skilt op der opfordrer alle til at passe på vores store flotte røde låge, da den hele tiden går i stykker! Og at vi i fællesskab kan hjælpe vores børn til ikke at svinge i lågen, men lære dem

at kravle op i den side hvor bunden sidder fast i jorden hvis de gerne selv vil åbne den. Der er store udgifter forbundet ved at vedligeholde lågen. SAF dato skal findes.

14: EVT!

Tak for i aften!

HEJ!

Jeg hedder Serdar, og er 21 år. Jeg er PAU-elev i Sundby Asyl på rød stue, og Jeg skal være i Sundby Asyl i 6 måneder.

Jeg har arbejdet i en børnehave i lidt over 1 år, så har en del erfaring fra mit daværende ophold.

VH Serdar



Sille 5 år

Vi elsker mad i Sundby Asyl

Vi kender det alle sammen. Hvordan maden er et omdrejningspunkt ved stort set alle store helligdage i Danmark. Vi mødes om måltidet, ser familien og er sammen. Maden betyder noget i vores samvær med dem, der betyder noget i vores liv.

Da min ældste søn startede i Sundby Asyl tilbage i august 2006 havde vi madpakker med. Der var et køkken i huset, men det kunne ikke bruges til at lave mad til alle børnene. Men der var en ambition om, at det skulle det kunne en dag. Jeg kom med i forældrebestyrelsen, og så kom jeg med i et køkkenudvalg. Vi lagde planer, tegnede tegninger, holdt møder og diskuterede, hvordan vores køkken skulle se ud. Vi havde en drøm om veltilberedt mad, hvor børnene skulle inddrages. Vi tog vores første spæde skridt til den madpædagogik, der i dag fylder så meget.

Vi var enige om, at måltidet og maden giver mange muligheder for at arbejde pædagogisk med børnene. Der er det sanselige, at mærke råvarerne, smage på dem, opleve hvordan de ændrer sig, når de bliver tilberedt. Der er det sproglige, at tale om maden og om måltidet. Og der er det sociale, at mødes om noget fælles, at lære af hinanden.

Det blev en lang proces. Der kom hele tiden noget i vejen, der betød, at vi måtte udskyde drømmen om et køkken. Men vi kæmpede videre. Da det blev besluttet, at der skulle være mad til børn i daginstitutioner, var vi da heller ikke i tvivl. Selv om vi endnu ikke havde et køkken, skulle vi ikke længere have madpakker. Vi begyndte at få mad udefra i 2011, og nu kunne børnene endelig mødes om et fælles måltid, og vi forældre kunne droppe de irriterende madpakker. Der manglede dog stadig noget, for vi savnede at have et køkken, hvor vi selv kunne tilberede maden, hvor vi kunne nyde duften af frisklavet mad, og hvor børnene kunne være med i tilberedningen. Så vi havde bestemt ikke opgivet ambitionen om et køkken. I 2012 lykkedes det endelig. Vi fik vores køkken, og nu kunne vi endelig folde ambitionen om en decideret madpædagogik helt ud.

Vi har aldrig været i tvivl i forældrebestyrelsen. Selvfølgelig skal vi selv lave vores mad i Sundby Asyl. Det er så stor en del af vores identitet, og vi har kæmpet så længe for at få lov, at det er helt utænkeligt, at vi skulle vende tilbage til madpakker. Køkkenet er kommet for at blive. Det er den veltilberedte mad og det fælles måltid heldigvis også.

Christina Hartmann Nielsen, mor til Milo på Radisestuen

Jeg hedder Mathias og er medhjælper på rød stue, hvor jeg startede 1. september. Til daglig er jeg bosat på Nørrebro, som jeg flyttede til forrige sommer. Tidligere har jeg boet i først Nordsjælland og sidenhen Ribe, på nedlagte landbrug, og er desuden af en søskendeflok på 4. I min fritid interesserer jeg mig bl.a. for fodbold og musik.



Lavet af Carla og Selma

Sommergudstjeneste

I anledning af sommerens ankomst inviterede præsten Rikke Sundby Asyl til sommergudstjeneste i Sundby Kirke. Da dagen var inde, samledes Grøn, Rød og Radisestuen på legepladsen og således begav vi os alle sammen afsted til kirken.

Inde i kirken satte børnene sig til rette på de forreste rækker og Radiserne på gulvet foran alteret med fuld udsigt til dagens spektakel. En anden børnehave havde også fået fornøjelsen af at være med.

Præsten bød os alle velkommen og der blev uddelegeret et sanghæfte til de voksne. Gudstjenesten blev sparket i gang med en munter gengivelse af sangen ”Happy”, sunget af et ungt kor og akkompagneret af en pianist. Efter et lystigt forsøg på at klappe og skråle med på teksten til årets store sommerhit, gik præsten sammen med sin hjælper, den norske Harald i gang med at fortælle om verdens skabelse ud fra den Kristelige tro. Fortællingen blev formidlet som et teaterstykke med dukker og remedier, og børnene var meget medrevet og lyttede opmærksomt til historien. Under forløbet blev der sunget nogle flere sange af lidt mere kristelig karakter og børnene synes det var enormt spændende at kunne se på koret synge i harmoni samtidig.

Da gudstjenesten var slut, begav vi os alle ud på kirkens græsplæne. Her blev der anrettet en masse tæpper hvorpå børnene kunne sidde og så delte præsten ellers ud med theboller og vand –Med fulde, glade maver vendte vi således næsen hjem mod Sundby Asyl til en frokost, vi (næsten) havde glemt alt om.

Skrevet af Karen, pædagog på Grøn Stue

Rejse i Danmark

Vores rejse i Danmark startede den 18. august.

Vi startede med stor rundkreds. Kl. 10 mødes alle børn og voksne på Rødstue. Forventningsfulde satte alle børn, lige fra den mindste radise til den største grønne sig ned i rundkredsen. Pia ringede på trianglen og åbnede ballet.

Vi indledte tradition tro med vores sang med instrumenter.

En sang der markerer at nu er vi alle samlede i den store rundkreds. Vi synger på skift for hver stue som så vælger instrumenter i midten af rundkredsen og spiller for alle de andre børn. På den måde bliver alle stuerne præsenteret og sangen er en fast rutine der indikere at NU er vi i gang :)

Bagefter snakkede vi om hvorfor vi egentligt var samlet i dag? En skov af hænder røg i vejret og specielt de grønne børn måtte anstrenge sig for ikke at komme til at råbe det ud, inden de var blevet spurgt. Pia spurgte Ellen som svarede at det var fordi vi skulle rejse i Danmark. Og det var rigtigt! Vi sang ”Danmark, Danmark, dan dan dan dan Danmark, dan dan dan, dan dan dan, Danmark”!

Pia spurgte hvilken by vi egentlig var i lige nu? Joakim svarede at vi var i København, og så sang vi sangen igen, denne gang om København.

Derefter spurgte Pia om der var nogle der kendte adressen på Sundby Asyl? Det gjorde Silje, og hun svarede prompte ”Frankrigsgade” og så sang vi selvfølgelig om Frankrigsgade.



Ellen 4 år

Bagefter var det tid til at se på verdenskortet og udpege Danmark.

Derefter måtte vi jo på flyvemaskinen for at markere vores rejse. Så vi sang ”jeg har en flyvemaskine” imens vi gik rundt som en masse flyvemaskiner på gulvet.

Pia havde en stor kuffert med, og i den var der bl.a. En fodboldtrøje fra Danmark og en masse flag. Vi fik flag og Thomas fik fodbold trøjen på og

så sang vi alle sammen ”Og det var Danmark” for fulde gardiner.
Tiden for de små radiser var ved at være gået og vi sang ”farvel og tak”
imens de forlod rød stue for at gå ind og spise.

De andre fortsatte lidt endnu med at tale om en helt særlig mand der har en skrevet en masse eventyr og som plejede at have en stor sort hat på hovedet, og alle børnene var meget bevidste om at det selvfølgelig var HC Andersen. Hvorefter rundkredsen sluttede for alle børnene og det blev tid til at spise dejlig mad.

Alle stuerne lavede i den forløbende uge Danmarks flag som enten blev malet eller farvet og derefter hængt på stuerne.

Det blev mandag igen og det var tid til anden store rundkreds.

Denne gang bød Maria velkommen og vi sang vores velkomst sang for alle stuerne.

Temaet for denne rundkreds var bondegårdsdyr. Vi ville gerne forberede børnene på den kommende bondegårdstur.

Efter at have sunget om Danmark, København og Amager åbnede Maria sin kuffert,

I kufferten var der en masse forskellige bondegårdsdyr.

De kom frem én og én og vi snakkede om hvad dyret hed, hvad det sagde for en lyd og hvad det spiste. Maria fortalte nogle spændende ting om vores bondegårdsdyr og børnene var mægtig koncentrerede da hun fortalte.

Det blev torsdag og bondegårdsturen lå for dagen.

Vi havde en fantastisk tur til vores nye bondegård, som allerede er reserveret igen til næste år! Vi så mange af de dyr vi havde talt om i rundkredsen og vi fik endda lov at give nogle af dem mad. Vi fik også lov at smage mælk direkte malket fra koen.

Bondegårdsturen var en stor succes og ALLE børn havde forældre eller bedsteforældre med. Det var en FANTASTISK dag for både børn, personale, forældre og bedsteforældre og vi sætter stor pris på jeres store engagement og store fremmøde.

Det blev igen mandag og alle samles forventningsfulde på rød stue. Denne gang var det Karen og Flora der bød velkommen og vi gik i gang med vores velkomstsang.

Dagens tema var årstiderne.

Vi så en masse flotte blade og grene. Vi duftede til dem, mærkede på dem snakkede om hvad de hed. Vi snakkede om forskellige træer og buske og om, hvilke årstider de forskellige blomstrede. Fx snakkede vi om at der kom kastanjer i efteråret, og juletræer om vinteren.

Det var spændende og børnene nød at få lov at bruge sanserne til at få kendskab til de forskellige grene, blade og ”frugter”

Vi nåede til Rejse i Danmarks” sidste mandag og vi sad alle, store og små igen samlet på rød stue i en rundkreds der fyldte hele gulvet. I dag var det Helene der sagde velkommen og vi startede selvfølgelig med vores

velkomstsang. Efter en god sang og en masse spillet på instrumenter var vi klar til at høre historier.

Helene havde nemlig taget en historiker med, som var super god til at fortælle historier for børnene. Han fortalte gamle danske legender og børnene var HELT koncentrerede og lyttede til hans historier fra de gamle dage.

Vi hørte to historier, og de var både lidt sjove og lidt uhyggelige.

I historie nummer to blev både lille Elvin fra Radise stuen og store Thomas fra grøn stue skuespillere. Elvin blev båret højt højt op i luften, som en anden lille dreng i legenden også gjorde, og Thomas skulle spille en modig dreng der havde et æble på hovedet imens der blev skudt med bue og pil efter et æblet (bare rolig, det var bare noget vi legede ;))

Efter historierne fløj vi med flyvemaskinen hjem til Frankrigsgade og alle børnene gik igen rundt på hele stuen og legede flyvemaskiner, mens vi sang ”Jeg har en flyvemaskine”

Rejsen var nu slut og børn og voksne havde 4 gode, spændende, lærerige og sjove uger, hvor deres kendskab til Danmark og den danske kultur blev udvidet.

Ud over rundkredsene hver mandag blev der lavet en masse andre pædagogiske aktiviteter.

Der kan eksempelvis nævnes tur til Amalienborg, arbejde med HC Andersens historier, tur til volden og fodre ænder, talt om Jylland og Sjælland, samt set på billeder af ting der hedder det samme (dannebrog) men som har hver deres betydning.

Tak for 4 fantastiske uger, både til børn, forældre og personale.

Hilsen

Helene, Pædagog på Radisestuen

En lille sød historie fra Rød

Max sidder på badeværelset og tager selv sit tøj på. Han har selv klaret det hele men da han når til strømperne tager ham dem op, kigger på mig og siger ”de virker ikke Flora”, hvortil jeg svarer ” nej nogle gange virker de ikke, jeg skal nok hjælpe dig” 😊

Hilsen Flora, pædagog på Rød stue

Tavle fra grøn, skrevet sammen med Melissa og Ella, ud fra deres oplevelse af dagen.

Freddag

Idag har vi tegnet og spist og leget med biler, vi har været udenfor. I rundkredsen fandt vi ud af hvem der skulle have Amigo med hjem, det blev Astrid.

Pia fik pletter på tøjet, fordi suppen sprøjtede op på tøjet.

Vi spiser frugt nu og vi drikker mælk og spiser æbler og rugbrød og smør.

Vi har besøg af Nikoline fra Rod, hun kommer på besøg når hun bliver hentet.

Olivia tegner og Nikoline er sød.

Denne tavle har Ella og Melissa dikteret, så den er skrevet ud fra hvad de har oplevet idag ☺

Rigtig god Weekend fra
Ella, Melissa og de voksne



**September/Okttober måned byder på
stueforældremøder:**

Radisestuen: den 23. september kl. 18.30 – 21.00

Rød stue: den 25. september kl. 18.30 – 21.00

Grøn stue: den 2. oktober kl. 18.30 – 21.00

**Tillykke til Linus og familie med lillebror
Edvard**

