

# Kolonidagbog 2016

Fra d. 23-26. august



## Tirsdag

Endelig var det blevet tirsdag og det var tid til koloni. De voksne som skulle med mødtes i børnehaven kl. 8.30 og fik slæbt alt det som vi skulle have med på koloni ud på legepladsen, og der var meget!

Stille og roligt dukkede der spændte kolonibørn op sammen med deres forældre, og der blev pakket ekstra kasser med madpakker og bagværk som forældrene havde med hjemmefra.

Lidt i ni var bussen kommet og vi kunne begynde at slæbe alt bagagen ud til bussen, det tog sin tid, men vi fik alt pakket og så var det tid til at børnene skulle ind i bussen.

Hver især fik krammet og kysset og steg spændte på bussen. Enkelte skulle have lidt voksenhjælp for at komme ind, men da alle sad i bussen og var spændt fast kørte vi imens alle forældrene stod på gaden og vinkede.

Vi drejede af Amagerbrogade mod Englandsvej og inden vi nåede krydset var de børn som havde været lidt kede af det, stoppet med at græde og var nu klar på at tage afsted.

På turen sang vi forskellige sange bl.a. "Halløjsa", "tre små aber" og den sang vi havde digtet til kolonien sidste år. Den passede dog ikke helt til dette års tur da vi jo ikke er 20 indianerbørn afsted med hele 27 i år, så vi blev enige om at vi måtte prøve at se om vi ikke kunne digte en ny når vi var kommet ned på kolonien.

Efterhånden som vi nærmede os Skovly, som kolonien hedder, steg forventningens glæde blandt børnene også, og nu ville de altså gerne vide hvornår vi var der. Alva og Addis skulle prøve at tælle til 100 for at se om det ikke passede med at vi var fremme. De sagde begge at de ikke kunne tælle til 100, men så foreslog Pia at de talte til 10 10 gange, og det gjorde de så. Vi nåede ikke helt kolonien inden de var færdige, men det var tæt på.

Bussen stoppede og først gik voksen Flora ud og ind på området, og så myldrede der ellers børn efter hende som var klar på at gå på oplevelse på kolonien. Der gik ikke længe før de første æbler var plukket, og selvom de var lidt sure blev de spist med stor appetit.

Alt bagagen skulle slæbes op til huset, så Sune, Naia, Danni og Pia gik i gang, men også mange af børnene gav en hånd med. De ville allerhelst finde deres egne tasker/poser og slæbe men med lidt overtalelse tog de også andre poser.

Klokken blev hurtigt 11 og der blev ringet på klokken. Selvom nogle børn ikke havde været på koloni forstod de godt at når klokken ringer så er det fordi der skal ske noget og alle stimlede sammen oppe ved huset, hvor der blev sagt at det var madtid. Vi satte os udenfor ved bordene og alle børn fik deres madpakker. De blev nydt men det var svært at blive siddende, så når man var færdig var det ud og lege igen.

Efter frokost var det også tid til at få pakket alle børnenes tasker ud og gjort deres senge klar. En efter en blev de taget med ind og vist hvor de skulle sove og hvor deres garderober var. Bamser og lommelygter blev fundet frem og tandbørster mm blev sat klar til aftenens putteritual. Når børnene var færdige med at pakke ud, smuttede de igen på legepladsen.

Udenfor var der blevet taget cykler og sandting frem, hvilket skabte stor lykke. Straks var der godt gang i sandkassen, bl.a. Flora, Lind og Moses hyggede sig med at lave sandkager.

Rutsjebanen blev også flittigt brugt på førstedagen, alle børnene fik sig nogle gevaldige ture med høj hvinen. Milo og Elvin hyggede sig længe på den og bagefter fandt de sig nogle meget lange pinde som de gik og slog på grene med.

Rehan og Yuri hjalp Marie med at gøre spisestuen klar, de skulle blandt andet tælle sig frem til 27 stole. Det var lidt en udfordring for hver gang Yuri var i gang med at tælle kom Rehan med ekstra stole så hun måtte

starte forfra, men det lykkedes og der var det præcise antal stole vi skulle bruge da vi skulle ind og spise lækre pizzasnegle og vandmelon til frugt.

Efter frugt smuttede vi igen udenfor, vejret var skønt!

Naia manglede lige at pakke Jonas ting ud ellers var alles senge og garderober klar. Hun kunne finde hans dyne og pude men hun kunne ikke finde hans kuffert med tøj. En stor eftersøgning blev sat i værk, men Jonas kunne ikke huske hvor den var. Pludselig siger Helene, "jeg ved godt hvor den er" og viser Naia om til bål stedet, hvor bl.a. Dina Lind og Eivy også er. De fortæller Naia at de har taget kufferten over ved bål stedet fordi de leger lejrbål og skulle bo derovre og derfor havde de brug for en kuffert! Heldigvis var de ikke nået at flytte helt ind, for tøjet var stadig i kufferten og Naia kunne lukke den og tage den med ind i sovesalen 😊

Udenfor var der også blevet lavet et tegnebord hvor Vera, Addis, Nikoline, Hjalte og Rehan sad og hyggede sig.

Max, Anton, Atlas, Viggo og Lasse var i gang med at bygge hule langt væk fra huset og de hyggede sig 😊

Pludselig opstod der en soldater leg hvor Sune legede med Rebecca, Alva, Carl, Viggo, Anton, Max, Rehan, Atlas, Linus, Jonas, Lasse, Elvin, Milo. De skulle fange nogle og det blev voksen Flora der skulle fanges. Hun ville gerne have noget hjælp, og der meldte Einar sig, så han og Flora sammen skulle løbe fra alle soldaterne. De løb og grinede så de næsten ikke kunne holde balancen.

Senere var der nogle børn som gyngede sammen med Danni omme bag ved huset i de store træer, og de gyngede højt. Det var Arthur, Helene, Dina, Franka, Flora, Alva og Nikoline, de hyggede sig gevaldigt!

Klokken var efterhånden blevet omk. 17 og børnene var ved at være lidt trætte og sultne. Så imens maden blev gjort klar blev der sat en film på i tv stuen, det var Alfons Åberg, og der sad alle 27 og hyggede sig. En efter

en kom de ud for at tisse og vaske hænder og da alle havde klaret det var det tid til aftensmad.

Vi fik rugbrød med bl.a. makrel, leverpostej, æg, karrysild og figenpålæg, og der blev spist godt igennem. Da næsten alle var færdige begyndte vi så småt at rydde op på bordene. Børnene stillede selv deres service væk efter aftensmaden. Franka kom lige forbi Pia og fik en krammer og sad og talte lidt med hende. Pludselig prutter Franka på Pia, og Pia siger "hov du prutter på mig" hvortil Franka siger "jeg har også slået prutter i min dyne, for det skal man have med på koloni" 😊

Efter oprydning gik vi over på legeloftet hvor børnene først legede lidt og så blev der holdt rundkreds. Vi sang "Grøns sang", "jeg ved en lærkerede", "vi trækker skuffen ud" og talte lidt om hvad der skulle ske når vi nu var færdige for så skulle vi til at putte børnene.

En efter en kom de nedenunder, fik tisset, blev vasket i ansigtet, tjekket efter for flåter, og fik børstet tænder og lagt i seng. Da der ikke er plads til alle børnene i en sovesal har vi begge sale i gang. Så da alle lå i deres senge, læste Sune godnathistorie i den lille sovesal og Pia læste i den store sovesal. Sune læste "Lars larve og Trine trolde" og Pia læste "de tre bukke bruse" Efter godnathistorien blev der sagt godnat og nusset hår, kinder og ryg til alle sov og det gjorde børnene kl. 20.30.

Nu siger jeg godnat fra den store sovesal hvor der lyder en snorken, jeg glæder mig til en ny spændende dag på kolonien i morgen, og mon ikke der bliver snorket næsten lige så meget inde hos Marie i den lille sovesal?  
😊

Pia

## Onsdag

Det var morgen kl. 7 og koloniens første overnatning var til ende. Børnene havde snorksovet efter en lang dag fyldt med nye indtryk og en masse nye ting og steder at undersøge. Nogle var lysvågne, mens andre lå og gassede sig lidt. Pia og Marie havde haft sovetjansen hos børnene og var i gang med at gøre dem klar, da de øvrige voksende sluttede sig til. Børnene fik afklædt sovetøj, lagt det på plads i deres kurve, fik kroppen smurt ind i solcreme, fik rent tøj på, tisset, børstet tænder og var klar til at gå over i den anden bygning med spisesal, for at se lidt morgen tegnefilm, mens der blev gjort klar til morgenmaden.

Efter morgenmaden gik alle udenfor og lavede en masse forskellige ting. Yuri, Rehan, Alva, Addis, Vera og Flora fandt spændende dyr, der gemte sig i buskene, blomsterne, græsset m.m. Imens legede Einar, Arthur og Rebecca i sandkassen. Her blev der gravet og bygget med sand.

Dina, Lind, Hjalte og Max lavede hende ved husene, en masse puslespil.

Klokken nærmede sig 11 og sulten begyndte at melde sig. Børnene sad i spisesalen og ventede på, at der kom mad på bordet. Der var en heftig snakken indtil, at hvert bord måtte få mad. Det var Flora der havde lavet mad og frokosten var pasta med kødsovs.

Efter frokosten gik alle ud, og Carl, Atlas, Nikoline, Moses, Anton, Vera og Linus drøned rundt og legede soldater med Danni og Sune. Der var to hold og der blev løbet og skudt en hel del. Elvin og Milo legede imens med cykler tæt på.

Under rutsjebanen legede Einar, Moses og Arthur at de boede, mens Eivy og Janus tegnede hende ved tegnebordet mellem bygningerne. Einar kom senere cyklende hen og sagde, at Sune måtte hjælpe ham for han troede, at hans far og mor var blevet væk i skoven. Sune måtte forklare, at det faktisk var alle forældrene der var væk, men at de på fredag igen skulle se hinanden. De grinede begge bagefter.

Viggo, Yuri og Rebecca legede hende ved det ene æbletræ, hvor de vidst nok var en slags gymnastiklærere.

De gik senere hen til Franka, Anton og Lasse og klatrede i træerne. Helene, Einar, Dina og Flora klatrede, men det var lidt senere.

I græsset blev der læst historie på nogle tæpper, børnene kom og gik lidt hist og her. Der blev læst "Da Gustavs tæer voksede ind i himlen". Sune sad og læste højt og forklarede, at det jo ikke var træerne der voksede ind i himlen. Til det kom en prompte kommentar fra Franka "...Nej, de vokser jo i græsset!".

Vi spiste en masse vand-/honingmelon til eftermiddagsmad plus pølsehorn. Gildet foregik ude i græsset bag huset tæt på det store træ med gyngerebene.

Da eftermiddagen endelig kom var det blevet tid til dagens højdepunkt: vandkampen. Alle børnene fik skiftet til deres badetøj og blev udrustet med hver deres vandpistol. Der blev fyldt vand på og så var det bare og at komme i dækning, for der blev sprøjtet fra alle sider! Pia stod og gav refill på vandet til pistolerne, mens Danni og børnene havde en kæmpe vandkamp, Marie sørgede for tørt tøj hvis nogle fortrød at være med. Det var hylende morsomt og luften var fyldt af børnelatter og hvin.

Efter det var klokken hen ad 17 og børnene fik tøj på igen, gik ind i tv-stuen og så Peter Pedal, mens de ventede på at der var aftensmad.

Til aftensmad var der lækre madder med en masse pålæg. Karrysilden var igen det største hit og lige efter bananmadderne.

Vi gik op på legeloftet og voksen Flora og Naia lavede en stor samling, hvor der blev sunget og lavet fagter. Børnene fik lige lov til at lege en lille smule bagefter med alt det legetøj, der var der oppe. Især var legetøjet med de geometriske klodser et hit og der blev lavet mange improviserede-runde bolde. Nikoline spurgte, hvor hendes mor og far var, mens vi byggede. "Måske var de ude og rejse til Bahamas". Men den

hoppede Nikoline ikke på, for som hun sagde "Min mor har altså ikke noget rejsekort" 😊

Bagefter gik børnene enkeltvis ned og blev gjort klar til endnu en nats søvn. Da alle var klar og lå i deres senge blev, der fortalt godnathistorie om Lars larve i den store sovesal og de tre bukke bruse i den lille sovesal. Nu sover alle børnene efter kun 18 minutters putning og i morgen bliver det spændende med en skattejagt og diskofest i vente. Godnat og sov godt.

- Sune



## Torsdag

Dagen startede tidligt for os alle. Kl. 6.45 havde de første 10 fået børstet tænder og var klar til dagens strabadser. Med 27 børn kan det godt tage lidt tid at få alle smurt ind i solcreme, skrubbet bisserne og få tøjet på og så kan ventetiden for de første blive meget lang. Derfor blev der tændt for biografen og Alfons Åberg underholdte de morgenfriske børn.



Under morgenmaden blev det annonceret, at Amigo inviterede alle børnene til fest. Han havde fyldt tavlen med tegninger af bamser, kager og en diskokugle, og var klar til at danse med dem efter frugt. Men dagen var jo kun lige begyndt, så der var stadig lang tid til. Derfor var der dømt fri leg udendørs. Marie og Pia producerede indianerhatte til alle børn og voksne, og dem der havde lyst fik lov at tegne på hattene.

I mens legede Hjalte, Atlas, Moses, Einar og Yuri i skoven. Her fandt de en meget død og fladmast fugl. Den blev nærstuderet grundigt, inden den blev fjernet og smidt ud. Arthur, Carl, Flora, Dina, Lind, Helene, Viggo og Vera pustede sæbebobler sammen med Sune og Naia.

Einar, Addis, Alva, Linus, Helene, Rebecca og Nikoline legede Hr. løve udenfor. Einar var Hr. løve og blev ved med at sige at klokken var enten kvart i eller kvart over 1. Efter lidt tid syntes de andre, at det gik lidt for langsomt og råbte, at nu måtte han altså sige nogle større tal.

Eivy og Flora gik på opdagelse i sovesalen med Marie, hvor de legede løb væk og skrig i lang tid.

Da alle indianerhatte var færdige, blev der ringet på klokken, og indianerbørnene kom stormende. Her blev de inddelt i 3 hold á 9 og fik af vide, at det var blevet tid til skattejagt. Først skulle de klare fire forskellige poster – en med ringkast, en med balanceleg på hovedet, en med kartoffelløb og en med en ny slags kimsleg. Begejstringen var høj og børnene syntes, det var ret sjovt. De alle hold var igennem posterne, samledes vi i en indianerrundkreds under det store, vise træ. Vi bad til indianerguderne om hjælp til at finde indianerskatten. Vi lavede indianermeditation og sang indianersange lige indtil, at indianerguderne hjalp os på rette vej. De havde gemt det todelte indianerskattekort to forskellige steder. Vi samlede kortet og kunne derefter læse os frem til, hvor indianerskatten var gemt. Alle indianerne løb i fuld indianerfart hen og fandt skatten, som var en super flot skatteboks. Den var fyldt med figenstænger.

Alt imens havde Pia sørget for lækker indianerføde til alle sultne indianerbørn. Menuen stod på fiskedeller med ovnkartofler, råkost og remoulade. Addis var mest frikadellesulten. Da Rehan havde spist sine frikadeller ville han gerne have nogle flere, men Pia måtte meddele ham, at der desværre ikke var flere tilbage. Linus var hurtig på aftrækkeren og sagde: *"vi må leve med det vi har"*.

Efter frokosten hoppede alle indianerbørnene ud på legepladsen i det fantastiske vejr. Der blev skrevet postkort i solen. Da det blev Linds tur ville Marie vide, hvad hun skulle skrive, hvorefter Lind svarede "det ved jeg ikke". Marie fortsatte og spurgte, hvad har du så lavet "det ved jeg ikke". Men hvad har du så spist, "det ved jeg ikke". Og sådan fortsatte deres samtale så et stykke tid. Rehan legede svingleg med Danni på græsplænen. Jonas og Einar gyngede og rutsjede og grinte så højt så det kunne høres på hele legepladsen.

Ude ved træerne var Viggo, Lasse og Vera i fuld gang med at lege Tarzan. De havde set filmen dagen inden og øvede sig i at være lige så sej som ham. Viggo fortsatte over til Atlas, Carl og Anton, hvor de legede sværdleg på hele grunden.

Moses kom ind i køkkenet og hjalp til med at gøre frugten klar til alle de andre børn. Desværre havde Pia allerede skåret al melonen i små skiver til Moses' store ærgrelse. Han ville meget gerne være med til at skære. Til gengæld bar han 6 liter mælk fra køkkenet indtil spisesalen. Han var meget stærk. Frugten stod på pølsehorn, melon, ananas og mælk.

Bagefter fandt Yuri et firben i græsset. Hun kom løbende ind og hentede Marie og løb derefter tilbage igen. Firbenet var i mellem tiden kravlet lidt videre, men Yuris super øjne spottede det lynhurtigt i græsset igen. Hurtig som en ninja fik hun fanget det og kommet det op i en spand. Dina, Linus, Hjalte, Atlas og Lasse syntes at det var vældig spændende.



Einar, Milo og Elvin ville meget gerne have sure æbler fra træerne i haven. Derfor gav de sig ud på en picnic i græsset med voksen Flora.

Franka, Dina, Helene, Atlas, Hjalte og Moses skiftede til at spille på iPad i skyggen. Det var tiltrængt efter en dag med knald på.

Arthur gik på opdagelses tur på hele grunden, og da Pia spurgte om han ville være med til at lege med hende og nogle andre, kiggede han på hende, ignorerede hende og gik sin vej igen. Han hyggede sig super meget med at gå rundt nede ved bålstedet og kigge på alle de spændende ting.

Vera legede fugl ude ved gyngerne og legede at hun kunne flyve helt op til bladene.

Eivy og Lind tog deres bamser med på en cykeltur.

Max sad og hyggede med at tegne indtil han skulle skrive et postkort. Anton kom hurtigt over og ville være med og drengene hyggede med at lave ting af piberensere. Det resulterede i at de med lidt hjælp fik sig et par briller hver.

Endelig blev der ringet på klokken og børnene fik at vide, at de skulle finde deres bamser – nu var det tid til fest! Med bamserne under armen gik alle børnene ind i diskosalen. Der var tændt for diskolyset og med

Tangokat spillende i ghettoblasteren blev der budt op til dans. Der blev hoppet og danset, og bamser, børn og voksne eller især Flora og Pia, fik sig en god svingom 😊

Efter en masse dans kunne benene ikke holde til mere, så der blev inviteret på muffins i spisesalen og selvfølgelig skulle figenstængerne fra skattekisten også nydes! Da børnene var ved at have spist færdigt blev der åbnet op for biografen og Pingvinerne fra Madagaskar blev vist. Efter en dag med gang i den var det dejligt at slappe af og hygge lidt inden aftensmaden.

Imens børnene hyggede sig med film gjorde de voksne klar til aftensmad. Menuen stod på rugbrødsadder med forskelligt pålæg og agurk, og tomat ved siden af.

Børnenes appetit var stor selvom de næsten lige havde fået lækkerier til festen.

Efter aftensmaden smuttede børnene op på legeloftet sammen med de voksne. Først fik de lov til at lege lidt, indtil næsten alle var kommet op efter aftensmaden. Herefter samledes alle i en kæmpe rundkreds. Pia havde fundet Albertes sangbog frem og der blev i fællesskab sunget godnat sange. Børnene var rigtig gode til at synge med på både "solen er så rød mor", "højt på en gren en krage" og "elefantens vuggeviser". Da sangene var færdige, begyndte de første at blive puttet. Tænderne blev børstet, kroppen blev tjekket for flåter, og nattøjet blev taget på.

Da alle børnene var klar i sengene blev der læst godnathistorie. I den store sovesal hørte børnene "Hvad", hvor farmor mangler en masse ting til en lille dreng, der skal sove. Da godnathistorien var slut blev alle puttet, og lommelygterne blev lagt tilbage i kurvene. Børnene var meget trætte efter endnu en herlig dag.

Naia og Marie



## Fredag

Så kom dagen hvor vi skulle hjem. Selv om vi har hygget os hele ugen, og har haft det rigtig sjovt og dejligt sammen, bliver det alligevel dejligt at se mor og far igen.

I nat var det Flora der havde sovet i den stor sovesal og Sune der havde sovet i den lille sovesal. Alle børn vågnede mellem kl.6.00 og 6.30 og så var der gang i den. Alle var i godt humør og glædede sig til at komme hjem. De hyggede i køjesengene med lommelygter og bamser, og så fik de stille og roligt solcreme og tøj på og fik den obligatoriske tandbørstning.

Der blev igen i dag sat en film på til dem der var hurtigst klar og da alle børn og voksne var klar så var det tid til at spise en masse lækker morgenmad. Efter en portion cornflakes, havregryn eller müsli kunne man spise sig mæt i dejlige og lækre boller.

Efter morgenmaden gik vi ud og legede, imens Pia og Naja og Flora gik i gang med at pakke alle børnenes kufferter, og der var meget der skulle pakkes 😊. Der var højt humør hos børnene.

Lidt senere gik Pia på legepladsen og legede med børnene og Sune hjalp med til at pakke. Igen i dag var det rutsjebanen, det store træ med rebene og æbletræerne der var i høj kurs, og selvfølgelig også gyngerne og sandkassen.

Da kufferterne var pakket skulle de bæres over til lågen og børnene var ivrige hjælpere, der var dog kufferter som var for tunge selvom de prøvede at være flere om dem, så der måtte Naia træde til og være hjælper. Efter at have pakket og slæbt var det tid til den lækreste frokost udenfor, der bestod af grillede pølser, pølsebrød, remulade, ketchup og ristede løg, som Marie havde lavet. Der blev endnu engang spist rigtig meget.

Efter frokost legede vi igen i det dejlige område og fik samlet alle de ting sammen som vi havde slæbt op ad kælderens i tirsdags, det var sandting og cykler. Efter et styk tid samledes vi igen og øvede os i vores koloni sang, som Marie havde skrevet. Allerede efter et par gange kunne børnene sungen, imponerende!

Efter at have øvet sangen spiste vi vores guf poser, som Jonas og hans mor havde lavet til os, de var lækre.

Inden alle skulle ud i bussen blev der tisset af og taget et hold foto udenfor spisesalen, og så var det ud i bussen og hjem imod Sundby Asyl. I bussen sænkede der sig hurtigt en ro, flere børn faldt i søvn eller sad og talte sammen stille og roligt.

Vi glæder os til at komme hjem, men glæder os også allerede til at komme på koloni igen til næste år.

Tak for lån af jeres dejlige børn.

Flora

**Verdens bedste kolonisang anno 2016 (Mel: Mariehønen evigglad):**

Nu er vi tag't på koloni  
Og det ka' vi jo rigtig li'  
Vi rutsjer, cykler, løber stærkt  
Der ikke noget, der er for svært

Vi leger indianerleg  
Og spiser lækker lev'postej  
Med vandpistoler skyder vi  
Men der er lunkent vand deri

Til skattejagt vi løber rundt  
Det har vi hørt sku være sundt  
Og skatten den vi hurtigt fandt  
Ja det er faktisk ægte sandt

Vi har vor's egen biograf  
Og læser højt om larven Lars  
Vi kravler rundt i træerne  
Og får græs mellem tæerne

Nu sir vi tak for denne gang  
For dagen den har været lang  
Når vi er slut med denne sang  
Så vil vi ha en fignestang



## **Kolonideltager 2016**

**Grøn stue: Addis, Atlas, Rehan, Hjalte, Nikoline, Alva, Rebecca,  
Yuri, Max, Anton, Carl, Viggo, Linus, Lasse, Vera, Moses, Jonas,  
Arthur**

**Rød stue: Helene, Dina, Lind, Flora, Elvin, Eivy, Franka, Milo,  
Einar**

**Voksne: Danni, Sune, Naia, Marie, Flora, Pia**