

Kolonidagbog

2018



Fra d. 21. august til d. 24. august 2018

Tirsdag

Endelig blev det tirsdag og det var KOLONITID. Legepladsen summede af liv, forventning og sommerfugle i maverne. Flere og flere børn kom med deres bagage og begge forældre under armen.

Pludselig lød der hvin fra lågen. Børnene havde set kolonibussen!

Vi løb alle ud og fik tisset af og så fandt børnene ellers sammen med deres gåmakker og satte sig i bussen, et par af gangen.

På vejen i bussen fik vi snakket, sunget sange og ofte snakket om hvornår vi mon var fremme.

Da vi nåede kolonien skinnede solen og børnene fløj ind på den store dejlige naturgrund. Vi fik med børnenes hjælp slæbt alle pakkenillikerne ind på grunden og så var det frokosttid. Vi sad udenfor og spiste vores madpakker og så var vi ellers klar til at indtage grunden for alvor.

Elvin, Milo, Janus og Amira klatrede i æbletræet og fik også smagt nogle af de lækre og lidt sure æbler.

Theresa havde en trækvogn fyldt med Franka, Jacob, Elias og Casandra med på brombærjagt.

Imens legede Joachim, Lind, Dina, og Imani indianerleg med hjemmebygget tipi.

Theo G og Alfred gik straks på oplevelse på den store grund og da vi ringede med klokken for at fortælle at der var eftermiddagsmad var der ingen Alfred og Theo.G. To voksne gik på jagt og fandt Alfred og Theo aller længst væk i skoven hvor drengene selv konkluderede at "vi var vidst lige blevet væk her i skoven" 😊

Vi spiste noget dejligt eftermiddagsmad og børnene begyndte at spørge mere og mere til hvor de skulle sove, med hvem, og om det var oppe eller nede i køjesengen. Pia og Senihe tog børnene ind i sovesalen en af gangen og vidste dem deres seng og fik pakket ud med børnene, så de også så deres to garderober. Det gav børnene en dejlig ro. Nogle skulle lige kramme deres sovedyr inden de igen rendte ud for at lege.

Nikolai og Theodore legede politi og røver med Theresa og Nikolaj.

Imens kravlede Liv, Dagmar, Annika, Elinor og Eivy i træer med Helene. De skulle lige tage lidt mod til sig inden de kravlede op. Og når man så er kommet op, hvordan kommer man så ned igen? De var super seje og tog meget fint imod hjælp, så de lynhurtigt kom både op og ned helt selv.

Jonas, Elias og Helene drejede rundt og rundt på den nye store gyng. Dette kaldte de en "tonadotur" og det var i grunden imponerende at de ikke blev dårlige af alt den snurren rundt 😊

Nord og Remon gyngede mega højt på den anden gyng som sad højt oppe i træet hvilket gav mulighed for nogle vilde sving.

Eivy og Marie plukkede blomster til aftenbordet, imens Franka og Amira hjalp i køkkenet.

Det var blevet tid til aftensmad som blev serveret lidt over 17 og det var ikke et minut for tidligt. Det var trætte men glade børn der satte sig ved deres borde med deres faste spisegruppe. Vi fik rugbrødsmadder der stod smurte og klar på et lækkert buffetbord. Efter aftensmad gik vi over på legeloftet hvor vi legede lidt. Einar byggede en kæmpe stor robot som nøje blev studeret af vennerne.

Vi holdte en lille samling hvor vi sang nogle sange og snakkede om, at vi var kommet på kolonien, snakkede lidt om dagen og om, at vi snart skulle ned og sove.

Da vi nåede til sovetid ville børnene gerne ned og gøres klar. En voksen tog et par børn af gangen med ned fra loftet og gjorde dem klar. Vi tjekkede for flåter, skiftede til nattøj, børstede tænder, redte og flettede hår, fik kæmpe store krammere og blev fulgt ind i sengene hvor børnene fik deres lommelygter og bamser. Her blev der leget og hygget indtil alle børn var klar. Så læste Pia en godnat historie inden vi gik rundt og sagde godnat til alle børnene.

Lyset blev slukket og de trætte kolonibørn faldt stille og roligt i søvn efter en fantastisk første dag på koloni.

Helene



ONSDAG

Vi er stået op til en ny dag. Den første 'rigtige' dag her på kolonien, efter at vi ankom i går.

Efter vi alle er stået op og er klar, sætter vi os til bords i spisesalen og spiser morgenmad, så vi kan få energi til en ny dag, hvor koloniområdet skal udforskes.

Allerede fra morgenstunden af, er der gang i flere aktiviteter. Den store gyng, under koloniens store træ, bliver ivrigt brugt. Især Eivy, Franka, Einar, Lind og Joachim får både gyngt meget højt, snurret hinanden rundt og endda også gyngt på maven. Her er det godt med nogle voksne, der kan skubbe, så man kan gyng rigtig højt.

Imens bliver der både leget 'Kom hjem alle mine kyllinger', 'Hvad er klokken Hr. Løve' og 'Banke banke bøf' lige efter hinanden. Her deltager Annika, Helene, Jakob, Amira, Imani og Jonas, hvor der skiftes henholdsvis til at være kyllingemor og Hr. Løve. Lige ved siden af får Dina og Lind bygget en indianertipi og har hurtigt gang i en indianerleg med både bål og indianersang.

Skoven byder på mange opdagelser, som alle er helt vilde med. Cassandra og Dagmar er på jagt efter blomster og grankogler, mens Alfred, Theo G, Theodore og Nord løber lige så hurtigt de kan fra den ene ende til den anden og går på eventyr i hele skoven.

Henne ved bordene, er der fundet både biler, jobbrikker og tegnepapir frem. Milo og Theo kører race med bilerne, mens Elias, Joachim, Remon, og senere også Alfred og Theo G, bygger rumskibe, huse og flyvemaskiner med jobbrikkerne. Tegnebordet er der også gang i, i løbet af hele dagen. Især Eivy, Cassandra, Dina, Dagmar, Elinor, Einar, Lind, Liv, Remon, Theodore, Joachim og Helene får i dag tegnet nogle flotte tegninger til

tegnemappen. Der er også gang i et læsebord, hvor både Elinor, Theodore, Nord, Einar og Annika får læst flere forskellige historier.

Efter en lækker frokost, der bød på lækker pasta med kødsovs, hopper vi alle i badetøjet og så bliver der ellers skudt gang i en vandkamp. Holdene deler sig hurtigt - børnene mod de voksne. Og her må Nikolaj og Theresa være ærlige at sige; vi tabte stort! Men ikke desto mindre, så havde vi det alle sjovt.

Da alle fik noget tørt tøj på igen, blev der ellers leget videre. Marie startede en kysse/fangeleg med Elinor, Elvin, Franka, Helene, Liv, Amira, Nikolaj, Jakob, Imani, Jonas og Janus. Klatretræerne i skoven bliver også udforsket og både Imani, Elias, Jakob og Elvin finder gode udsigtsposter til at se hele kolonien.

De faldne grene fra træerne sætter også i gang i et galopræs, hvor man ridder på sine grene/hest og råber; Jihaa! Her fandt Milo, Elvin, Janus, Jonas og Nord en hest at ride på sammen med Marie.

Efter både aftensmad og leg på koloniens legeloft, holder vi en kort samling, hvor vi synger nogle sange. Vi har haft en dejlig dag på kolonien og kan nu trygt finde vores nattøj frem og gøre os klar til en godnathistorie inden en god nats søvn.

Sikke en dejlig dag på kolonien!

Theresa



Torsdag

Denne dag var en dag med masser af spændende aktiviteter, der bød på overraskelser og gode lege.

Den startede sådan set som dagen før, hvor børnene vågnede stille og roligt. De fik tisset af, fik børstet tænder og fik solcreme og tøj på. De fik dog en besked der var anderledes end i går. I går skulle de tage sutsko på inden de gik over på den anden side (hvor vi spiser) og se tegnefilm til alle var klar, men i dag fik alle børn besked på at tage sko på allerede fra morgenstunden af. Der var måske en god grund til det?....

Da alle var kommet fra soveafdelingen over på den anden side, gik vi i gang med at spise morgenmad som igen bestod af havregryn, Linas hjemmelavede musli, cornflakes og frisk skåret frugt som kunne nydes med mælk eller yoghurt eller både med mælk og yoghurt samtidig. Derefter kunne man nyde en bolle med syltetøj, smør og ost.

Da vi var ved at være færdig med morgenmaden, sagde Pia, at hun så et postbud gå forbi, da hun gik ud med skraldeposen tidligere. Derfor spurgte hun Franka og Milo om de ville med ud og se om der var kommet post til os. De kom tilbage med en masse breve, for der var breve/postkort til alle børn fra mor og far. De skabte glæde og lykkelige latter og snakken i salen. Men så sagde Pia, at der var et brev til og den var ikke nogens fra mor og far og den var til alle kolonibørnene -og voksne. Det ville Pia læse for os, når alle havde fået læst det brev fra mor og far, og børnene var meget spændte. Vi fordelte os bordvis i forskellige rum så alle fik mulighed for at høre stille og roligt hvad deres forældre har skrevet til dem. Alle fik et smil og stjerner i øjnene, hvor var det dejligt at få en hilsen hjemmefra.

Derefter mødtes vi igen i spisesalen, og Pia ville læse brevet til os alle for os, men det kunne hun ikke for der stod på brevet, at kun Theresa kunne læse dette brev. Så det gjorde hun så.

Brevet var fra H.C. Andersen som en gang kendte nogle sørøvere som havde gemt en skat på kolonien som børnene godt måtte prøve at finde. Men først skulle vi alle løse nogle opgaver/forhindringer og vi skulle følges sammen med dem fra ens bord. Opgaver/forhindringerne var måske blevet gjort klar i mens vi spiste morgenmad, fordi vi så ingen af tingene på vej til spisesalen. Der stod også i brevet, når vi havde løst alle opgaverne, skulle vi alle sammen mødes under halvtaget, hvor hver gruppe ville få en puslespilsbrik, og når alle brikker blev sat sammen ville man kunne se hvor skatten var blevet gemt.

Der var i alt 6 poster vi skulle i gennem. Der var en laser forhindringsbane, hvor man skulle gå gennem forhindringsbanen uden at ramme laserstrålerne. En sanse post, hvor man skulle mærke på en ting i en pose og derefter gætte hvad det var man rørte ved uden at kigge. Gummistøvle kast, hvor man skulle prøve at kaste med en stor gummistøvle (voksen størrelse) hen over hovedet, hvis man kunne, ellers var det også okay at kaste med den forlæns. En post med kims leg, igen en sanse og hukommelses leg. Denne gang skulle børnene bruge deres øjne.

Vi startede bord vis (sammen med dem man spiste med) En post der krævede god koordinations evne. De skulle nemlig kaste en bold og ramme ned i en mælkekasse. En balance post, hvor hvert barn skulle lægge en kartoffel i en ske og gå med den foran sig.

Da børnene og de voksne havde løst alle opgaverne helskindet og var samledes på mødestedet, nemlig under halvtaget, fik hver gruppe fik en brik. Nu galt det så om at kunne lægge puslespillet sammen, og selvfølgelig lykkedes det for de dygtige skattejægere. De var heller ikke længe om at gætte cirka hvor skatten kunne være gemt og spurtede af sted hen mod området bag sovesalen, hvor vi kunne høre Nord sige "splitte mine bramsejl". Da de kom derhen, gik den stor søgeaktion i gang. Alle var spændte og ville finde skatten. Lige pludselig siger en lille

stemme ”jeg fandt skatten, jeg fandt skatten”. Det var Elinor og hun stod med skattekisten i favnen og havde det vildeste udtryk i ansigtet. En blanding af glæde, begejstring og chok som om hun selv havde svært at tro det var hende, der fandt skatten, men det var det!

Skattens indhold blev fordelt lige blandt alle skattejægerne, for alle havde ydet lige stor indsats under jagten. I skattekisten var der rosiner, frugtstang og tørrede abrikoser til alle som nogle nød udenfor og andre gik i spisesalen og spiste skatten.

Lidt tid efter skattejagten var det tid til frokost som bestod af fiskefrikadeller med ovnbagte kartoffelbåde og råkostsalat. Det var Pia som lavede frokost til os og det smagte dejligt.

Man skulle tro at nu var der ikke flere overraskelser i dag, men nej 😊 Da vi var næsten færdige med at spise frokost, stak Amigo og Bamseven hovedet ind og de havde begge fest hatte på. De sagde de havde gjort klar til årets vildeste bamsefest ved siden af spisesalen og de inviterede alle børnenes sovelegetøj og selvfølgelig også børnene til festen. Alle hentede deres bamse/sovedyr og andet sovelegetøj og mødte op i fest lokalet som var pyntet med flag, balloner og serpentiner, og så gik alle i gang med at danse til god børne musik. Der blev både danset med eget sovelegetøj, med andres, med hinanden og selvfølgelig med Amigo og Bamseven. I mens dansen var i fuldsving valgte Alfred og Theo G. at sætte sig i hygge hjørnet og kigge i en bog sammen. Det så meget hyggeligt ud i al larmen. Godt Amigo og Bamseven havde tænkt på at lave et hyggehjørne.

Efter en god omgang dans blev der tid til dessert. Der var blevet dækket op det i spisesalen og vi satte os alle til bords. Vi fik frugtkonfekt som Jonas, Janus og deres forældre havde lavet til os. Det smagte dejligt. Vi fik også pandekager med syltetøj, som Nord og hans familie havde sørget for, dejligt med lækker pandekager. Da vi var færdige og gik i køkkenet

med vores tallerkener, hørte jeg Nord sige til sig selv, ”de var gode de pandekager”.

Nu skulle man tro at der ikke var mere tid og energi til mere leg den dag, men nej. Børnene nåde at lege en masse andre lege rundt omkring udendørs. Amira, Nikolai, Einar, Jacob, Casandra, Dagmar, Theo G. Alfred, Milo, Remon, Jonas, Helene, Elvin, Franka, Annika, Elias og Elinor legede indianerjagt.

Elvin, Imani og Franka legede fange leg, hvor Imani var den der fangede. Lidt senere kom Elinor og Nord som først gyngede sammen, og sluttede sig til fange legen.

Liv gyngede også i dag.

Eivy og Dina legede ”hund”.

Jonas, Elinor og Theo lavede en ekstra skattejagt.

Der blev selvfølgelig også klatret i træer, herunder Jacob, han ville se om han kunne nå at klatre på alle træer inden vi tog hjem.

Hen mod sen eftermiddag skulle aftensmaden gøres klar. Udover rugbrødsbødder fik vi også pitabrød med kødsauce som var en rest fra i onsdags. Dagmar hjalp Senihe med at skralde alle æggene og der var mange. Amira og Janus skar peberfrugter og agurk, Lind og Franka dækkede bord. Der blev spist godt igen i aften alle fade blev tømt. Nogen var mere sulten end andre bl.a. Joachim der havde spist 7-8 rundtommer og Elvin der havde spist 3-4 halve pitabrød mums.

Efter aftensmaden blev det tid at komme op på loftet og holde samling for at runde dagen af og lege lidt, indtil det blev ens tur for at komme ned og få nattøj og børstet tænder.

Da alle var klar læste Pia godnat historie og derefter blev alle børn puttet til at sove. God nat og sov godt og vi ses i morgen tidligt til den sidste dag på årets koloni.

Tak for i dag.

Senihe



fredag

Efter en rolig nat, var børnene klar til sjov og spas kl. halv syv, så Helene og Nikolaj som havde sovet hos børnene, var tidligt i gang.

De andre voksne stødte hurtigt til og så fik alle tøj på, børstet tænder og så var det over og se film til alle var klar til at få morgenmad. Appetitten var stor og humøret højt, og børnene talte meget om at det var i dag vi skulle hjem. Selvom de glædede sig til at komme hjem, kunne de også godt tænke sig at blive, det var ikke helt nemt at bestemme sig for hvad man helst ville...

Efter morgenmad gik alle børn på legepladsen sammen med Marie, Nikolaj, Helene og Theresa. Børnene gik straks i gang med at lege og særligt gyngerne i træerne var populære. Man kan komme rigtig højt op i luften og blive meget rundtosset når man snurrer rundt på gyngen 😊

Marie og Theresa lavede indianerhatte til alle både børn og voksne, og bagefter blev dem som havde lyst, malet i ansigtet. Da kl. var ca. 10.30 kaldte de alle børnene sammen og fortalte dem om indianerne og hvordan man kunne ofre til dem for f.eks. at få regn.

Marie førte tropperne an og de løb ud til pælen mens de råbte indianerlyde. De løb rundt om totempælen og sagde uga buga uga buga. Bagefter satte de alle sig i en rundkreds fordi de skulle ofre noget til indianerguderne for at få regn. De kaldte på guderne ved hjælp af deres indianerkald: wuuuuhsaaaaa , wuuuuhsaaaa, og sang saminamina og kaldte på dem.

De ofrede en riskiks som Einar lagde inde ved pælen og så fik alle børn en riskiks og de talte vi om at det jo også var vigtigt med sol så vi var nødt til at synge igen .. wuuuhsa wuuuuhsaaaaa og saminaminaaa igen.

Alle børnene var helt stille når Marie fortalte og nogle mente at der måske kom en regnbue når der nu både kom regn og sol - Alfred var ikke

så begejstret for regnbuden, han sagde at han var bange for at den skulle komme.

Efter at have ofret riskiks og selv spist en, løb børnene ud på grunden som ægte indianerbørn. Men da de kom tilbage var der en der havde efterladt riskiks krummer ved pælen, måske var det indianermarie der havde været på besøg imens børnene legede???

Imens der blev ofret til guderne af de flotte indianerbørn, gik Senihe og Pia og pakkede alle børnenes ting ned, og der var meget. Nogle ting skulle der også kigges lidt ekstra efter, for det var ikke hver gang at børnene havde ramt deres egen garderobe når de havde taget tøj af og på 😊

Inden frokost skulle der også ryddes op på legepladsen, Nikolaj tog sig af de tunge cykler og Marie gik sammen med Elinor, Nord, Dina, Eivy, Amira og Dagmar som hjalp med at rydde op og samle skrald. De tog en trækvogn med og samlede bolde og legetøj på hele grunden og havde en spand til affald... der gik helt sport i at samle affald, og børnene opdagede hurtigt hvad der hørte til og ikke hørte til i naturen. Efter en tur rundt på hele pladsen var vognen helt fyldt, med skrald og legetøj.

Så blev der ringet på klokken og det var tid til frokost som Helene havde gjort klar. Da alle var samlet i spisestuen, spiste vi lækre hotdogs med grøntsager til.

Der var en god stemning, og børnene glædede sig til at bussen snart kom, så da vi var færdige var børnene opsatte på at komme ud og vente på bussen. Men pludselig ringede Maria hjemme fra børnehaven, hun var blevet ringet op af busselskabet om at bussen var forsinket, nok i en time, på grund af en punktering. Og hvordan fortæller man lige det til alle børnene som stod og kiggede efter bussen.

Der blev tænkt hurtigt fra de voksne og alle børn blev inviteret i biografen for at se film, og så blev der hygget der og spist figenstænger, imens nogle af de voksne fik ordnet det sidste.

Vi ventede en time mere end beregnet, men børnene klarede det så flot, og da bussen endelig kom, var de glade og hurtigt ude og tisse og få sko på, de glædede sig til at komme hjem og se deres mor og far.

Bussen blev hurtigt fyldt, kolonien lukket af, og de voksne talte børnene flere gange for at være sikre på at alle var med, og så kørte bussen mod Amager.

Der blev forholdsvis stille i bussen, en del kunne ikke holde sig vågne, og andre talte stille med sidemanden. Da vi nærmede os Frankrigsgade fik vi vækket de børn som kunne vækkes så de kunne se alle de glade og forventningsfulde forældre og søskende der stod for at tage imod os.

En efter en kom børnene ud af bussen og taget imod med flag og balloner.

Inde på legepladsen var der gjort klar med boller og frugt og kolonibørnene havde for en stund glemt at de var trætte og indtog legepladsen med højt humør.

Det har været en skøn koloni med dygtige børn, og vi glæder os allerede til næste år 😊

Pia





Koloni 2018



Deltagere

Fra grøn: Jonas, Helene, Dina, Lind, Amira, Franka, Elvin, Eivy, Milo, Einar, Janus, Elias, Remon, Jacob, Liv, Theo, Nord og Imani

Fra rød: Dagmar, Annika, Elinor, Theodore, Casandra, Alfred, Theo G og Joachim

Gæstebørn: Nicolaj

Voksne: Senihe, Helene, Theresa, Nikolaj, Marie og Pia