



Hadil 5 år

Sundby Asyl Intg. Inst. 0-6 år
Frankrigsgade 3, 2300 København S
Tlf : 3258 3001 – sundby-asyl@mail.tele.dk

Kære forældre

Vores fantasi rejse til Libanon er begyndt i mandags (d. 3-3-14) med en stor rundkreds. Det er fest og farver og stemningsfulde stunder når 40 børn 11 personale og 3 forældre synger, smager på dadler, ser et bede tæppe, hører en arabisk bøn, danser mavedans med mere. En god start på forårsperioden.

Det er et jubilæums år for Bro Bro Brille...klokken ringer 25 år! Og som der står på forsiden af vores blads undertitel Brug Brug og en tegning af briller, som Winnie Matiasen tidligere pædagog i huset har bidraget med.

”Et sjældent højt aktivitets niveau for børn og forældre. Tænk hvor mange kreative aktiviteter til hjemmene der gives fra pædagogerne. Tillykke med det.” Reflekter Frank Hansen, forhenværende bestyrelses formand for Asylselskabet, efter har læst de sidste 2 blade.

Der summer af det gode liv både her i huset og udenfor. Jeg er glad for at mit arbejdsliv, er ved at lakke mod enden, og som der står i brevet fra Troels Jensen, formand for instruktions bestyrelsen, er min sidste arbejdsdag d. 12. juni. Heldigvis har vi i de sidste 3 år nået at afprøve en ledelse model som var på vej til et ”tvangs ægteskab” med Christianhavns Asyl. ”Forlovelses perioden” var lærerig for alle, både personale, børn, forældrebestyrelser, Netværket Asylselskabet, samt institutions bestyrelsen. Det vigtige er at de to institutioner vil fortsætte deres status som selvstændige enheder med en leder på hvert sted. Det tætte samarbejde vi fortsatte i CASA ligesom det forpligtende samarbejde i Netværk Asylselskabets 9 institutioner.

Tak til børnenes bidrag med tegninger og til alle der bidrager til dette blad.

God koloni tur!

Velsignet påske til alle.

God læsning

Ora

”Det er ikke en blomst, der er groet i vores have” Citat Troels Jensen, formand for institutionsbestyrelsen.

Institutionsbestyrelsen har omhyggeligt overvejet resultaterne af den samdrift, der har været foretaget gennem længere tid mellem Sundby Asyl og dets naboinstitution Christianshavns Asyl. Resultatet af disse overvejelser er, at vi har opgivet vores oprindelige idé om en egentlig fusion mellem de to institutioner. I stedet har vi konkluderet, at et samarbejde på udvalgte punkter mellem de to vil være den rette vej fremad. De ledende medarbejdere i begge institutioner er enige i denne vurdering.

Forårsdigt skrevet af Rikke Mai Pohl

Små erantis for mit blik

Vækker håb om snarlig sommer

Vinteren så langsomt gik

Den varme tid endelig kommer

Jeg kunne lægge kinden
Mod den bare jord
Ånde dybt op imod vinden
Nyde blomstens forårsflor

Husker pludselig bøgens blade
Over søens blanke vand
Og de mange børn så glade
Der tumler sig i strandens sand

En aften hvor vi skulle bruge alle sanser

Forældreforedrag om læringsstile d. 10/10 2013 i Kvarterhuset

Jeg glædede mig til aftenens store fælles forældreforedrag i Kvarterhuset, for jeg kendte til oplægsholderen Anne Mette Hede Jensen og emnet, og det har altid fascineret mig. Nu skulle jeg blive klogere på, hvorfor vi er så forskellige, og hvad vi kan gøre for at hjælpe vores børn, når de skal lære. Og klogere, det blev jeg. Ganske som forventet skulle vi ikke bare sidde i to stive timer og lytte til en foredragsholder. Nej, vi skulle se, høre, røre og gøre. Vi skulle selv rundt til forskellige udsagn og finde ud af, hvad for en læringsstil, vi foretrak. Så skulle vi stille os i vores læringsstilshjørne, og ikke overraskende var vi meget godt fordelt på alle fire læringsstile. Jeg måtte hen i hjørnet til de auditive. Jeg kan nemlig godt lide at tale, diskutere og lytte. Det vidste jeg godt i forvejen. Jeg vidste også godt, at mine to dejlige drenge på ingen måde er auditive. Næh nej, de er nogle rigtige røre-gøre børn, der har svært ved at sidde stille og ikke kan huske en fortalt besked. Lidt af et dilemma som mor, for hvordan får man så budskabet igennem? Det spurgte jeg Anne Mette om, og hun kunne godt forstå mit dilemma, for det er ikke altid nemt at ramme børnene, hvis vi ikke får trykket på de rigtige knapper. Så jeg må finde min røre-gøre-mor frem fra mit indre og se på mine børn med nye briller. Det er ikke altid lige nemt, men selv jeg har lidt af det hele gemt væk indeni.

Jeg synes efterhånden, at jeg havde godt styr på de her læringsstile. Men så præsenterede Anne Mette to nye begreber: holistisk og analytisk. Nu troede man lige, at man havde regnet den ud, og så finder man ud af, at der også er forskel på, om man er typen, der godt kan lide at fokusere på detaljer, eller om man er typen, der hellere ser på helheden. Og nu skulle der pustes balloner op! Vi fik to balloner i to forskellige farver – en var analytisk, og en var holistisk. Og så kom Anne Mette ellers med en masse forskellige eksempler, og vi skulle putte luft i vores balloner, alt efter hvor meget udsagnet passede til os. Så nu sad vi her, nogen med to lige store balloner, og andre med en meget stor og en meget lille ballon. Det var ganske underholdende og igen satte det tankerne i gang.

Da aftenen sluttede, gik jeg hjem med hovedet fyldt med tanker. Og resten af aftenen gik med at diskutere læringsstile sammen med min mand. For ud over at blive lidt klogere på mine børn, blev vi jo faktisk også lidt klogere på hinanden. Og det er jo ikke så tosset endda!

Christina, mor til Mingus, grøn stue

Hvad er en læringsstil?

Der findes fire forskellige læringsstile:

Auditiv (høre): man lærer bedst ved at lytte, diskutere, forklare ting mundtligt, og man er god til at genfortælle, arbejde i grupper

Visuel (se): man lærer bedst ved at se, læse bøger med billeder, og man er god til at sætte billeder på oplevelser, formulere sig på skrift

Taktil (røre): man lærer bedst ved at bruge hænderne, arbejde ved computer og med materialer, og man er god til at skrive og tegne, praktiske fag

Kinæstetisk (gøre): man lærer bedst, når man får lov at bruge kroppen, lave eksperimenter, bevæge sig, og man er god til at arbejde med hænderne, dans, drama, bygge modeller

Desuden talte vi om to måder at lære på:

Analytisk (detaljeorienteret): ser det enkelte træ, vil gennemgå opgaven trin for trin, har fokus på detaljen, er god til at planlægge

Holistisk (helhedsorienteret): ser hele skoven, kan lide overblik over hele opgaven, kan løse flere opgaver ad gangen



Carla 4 år

Formandens beretning for 2013

Dette er min syvende årsberetning som formand, og jeg har i år valgt at lave en lidt anden form end ellers. Der er ingen skade i lidt fornyelse. Denne beretning har til formål at se på årets gang i Sundby Asyl, set fra forældrenes perspektiv. Hvad har vi forældre oplevet i året, der gik, og hvad husker vi fra 2013?

Indledningsvis vil jeg kort præsentere det mere formelle, nemlig sammensætningen af forældrebestyrelsen. Hvert år er der valg til forældrebestyrelsen, i ulige år er der 3 pladser på valg, i

lige år er der to pladser på valg. Forældrerepræsentanterne sidder i to år. Suppleanter vælges for et år.

Forældrebestyrelsen i 2014 ser således ud:

Marie, mor til Selma, grøn stue

Betinna, mor til Frederik, grøn stue og Helene, radisestuen

Peter, far til Ellen, grøn stue og Vera, radisestuen

Sara, mor til Rebecca, radisestuen

Christina, mor til Mingus, grøn stue

Suppleanter i 2014:

Ulla, mor til Alva, rød stue

Lone, mor til Cille, grøn stue

Annette, mor til Augusta, radisestuen

Forældrebestyrelsen holder fire møder årligt, heraf et sammen med Christianshavns Asyl. Mødet med Christianshavns Asyl giver mulighed for at få gensidig inspiration. På vores møder bliver der drøftet mange forskellige emner, for eksempel det pædagogiske arbejde i institutionen, økonomi, og forskellige arrangementer.

Et hus med traditioner

En ting, der slår mig som forælder, der har mere end 7 års tilknytning til Sundby Asyl, er de mange dejlige traditioner, huset har. Traditioner, som vi forældre er en del af. Enten fordi vi oprindeligt kom med initiativet, eller fordi vi er en del af traditionen igennem vores engagement og deltagelse.

Hvert år starter med fælles morgenmad på rød stue om fredagen. Det er stille og uformelt. Vi drikker en kop kaffe, spiser en bolle og hilser på hinanden. Så er året i gang, og vi bliver mindet om, at vores børn er en del af et hus, hvor forældrene har en stor plads.

I løbet af foråret kommer så husets første rejse i verden. I 2013 gik turen til Tyrkiet, hvor Nebi kommer fra. Her inviteres forældrene ind i huset for at fortælle om traditioner fra hjemlandet og lave mad til børnene. Set med mine øjne er det integration i øjenhøjde, og en dejlig måde at lære, at verden er en stor, mangfoldig størrelse.

Rejse i verden kulminerer i sensommeren, hvor børnene har fire ugers fokus på at rejse i Danmark. Også her inviteres vi forældre ind for at lave mad til børnene. Her ligger også en af Sundby Asyls mest fasttømrede traditioner, nemlig bondegårdsturen. Hvert år et tilløbsstykke, og i år satte vi rekord med 101 deltagere! For første gang kunne alle børn komme med og Sundby Asyl lukke ned for dagen.

Året slutter med endnu en stor tradition, nemlig julemiddagen. Denne tradition blev oprindeligt startet på initiativ fra forældre, der ønskede at vise forældre med en anden kulturel baggrund, hvordan vi fejrer jul i Danmark. Det er altid et velbesøgt arrangement med proppede stuer, proppede maver og ikke mindst en proppet pengesæk til vores sponsorbarn i Afrika.

Ud over disse faste traditioner er der også de mange traditioner, vi forældre ikke er en del af. Vores børn er i et hus fyldt med projekter, ture ud af huset, i teatret, på legepladser, til rytmik osv. Der er

også en årlig tur til koloni for børn over 3 år. Denne tur blev dog desværre aflyst i 2013 pga. ombygning efter en vandskade i kolonien. Så er det jo dejligt, at vi har så mange andre traditioner i stedet.

Som forælder til et barn på grøn stue har jeg også haft fornøjelsen af fødselsdagstraditionen, nemlig at invitere grøn stue hjem på besøg til sin fødselsdag. Det er blevet så fast en tradition, at de røde børn er helt klar over, at det er noget af det, der venter, når man bliver grøn. Det er altid en oplevelse, også som forældre. Vi bød for eksempel 17 dejlige grønne børn velkommen i vores lille lejlighed, hvor de samtidig kunne hilse på Mingus' 3 uger gamle lillebror. Men det er hyggeligt og uformelt, og børnene nyder dagen.

I de 7 år, jeg har skrevet årsberetning, har der altid været et afsnit om køkkenet. Det er næsten blevet en tradition, så selv om 2013 har været et år, hvor køkkenet bare har været der som en del af huset, skal det alligevel have en kort bemærkning med på vejen. For selv om køkkenet nu bare ligger der, er det stadig nyt. Ikke desto mindre er vi allerede de stolte indehavere af en økologisk sølvmedalje, og har deltaget i et projekt sammen med Københavns Madhus – projekt Køkkenløft. Her hviler man ikke på laurbærrene.

Sundby Asyl står aldrig stille, og der er fokus på nye og spændende projekter, der kan udfordre og underholde børnene – og ofte kommer vi forældre med på vognen. I år var det store projekt ”Kreativitet i bogform”. Personalet startede ud med to dages workshop, og derefter blev det børnenes tur. Deres projekt kulminerede i november med en flot reception, hvor alle børnenes hjemmelavede bøger var flot udstillet. Børnene havde arbejdet med forskellige temaer, og der var plancher og billeder fra hele processen flot præsenteret på øverste etage. Og minsandten om ikke også vi forældre blev inddraget i projektet. Vi fik nemlig lov at afprøve de kreative processer i pocketbogsudgave til forældremøderne på de tre stuer.

Desuden har vi kunnet deltage med vores fortællinger om stort og småt i Sundby Asyls blad Bro Bro Brille, der udkommer 4 gange årligt. Jo, jo, vi forældre har en stor plads i Sundby Asyl.

Et hus for forældrene

Vi forældre har i nogle år haft en lille forening – SAF (Sundby Asyls forældre). Denne forening blev dannet af forældre, for forældre. Der er ikke nogen formand og alle forældre kan komme med forslag til arrangementer for og af forældre. I 2013 blev det til to SAF-arrangementer.

Det første blev holdt en dejlig solskinsdag i maj. Solen skinner altid til SAF-arrangementer.

Arrangementet var et lotteri, hvor der var meget flotte præmier på spil. Pengene gik til vores sponsorbarn i Afrika, og der blev samlet hele 2870,- ind! Det var også nogle helt exceptionelt flotte præmier, Villums mor, Cathrine har fundet. Og mens vi forældre drømte om weekendopholdet på Skovshoved Hotel, var børnene meget optagede af at **vinde sæbeboblesættet**. Der skal lyde en stor tak til Cathrine for det meget flotte arrangement.

Det næste SAF-arrangement blev holdt i september og var et mere traditionelt et af slagsen, hvor der var hygge og samvær på legepladsen.

Ud over at være et hus for forældrene blev 2013 året, hvor bedsteforældrene fik deres egen dag i Sundby Asyl. I april blev bedsteforældrene inviteret på besøg i institutionen. Her kunne de møde

børnene og se, hvordan deres hverdag ser ud. Arrangementet var en stor succes og bliver nok endnu en af traditionerne i Sundby Asyl.

Hvert år holdes der et stort temaforældremøde for alle forældre i Sundby Asyl og Christianshavns Asyl. I år var der foredrag om læringsstile i Kvarterhuset, og her kunne man som forældre blive lidt klogere på, hvordan vi alle kan blive motiveret til at lære bedre.

Desuden holdes der hvert år et forældremøde på hver af de tre stuer. Disse møder er mere ordinære, hvor dagligdagen på stuerne drøftes.

Det er efterhånden også blevet en tradition, at der hvert år er mulighed for at komme en eftermiddag omkring juletid og lave en dekoration sammen med sit barn

I år blev vi forældre desuden inviteret til forældreforedrag med Lola Jensen i Asylselskabets lokaler. Her kunne man deltage i en sjov og tankevækkende aften med fokus på "Hvem bestemmer hjemme hos jer?"

Denne beretning slutter med en tak til alle forældre for deres store engagement. Også en stor tak til forældrebestyrelsen for jeres indsats i det forgangne år. Og sidst men ikke mindst skal der lyde en stor tak til personalet og ledelsen i Sundby Asyl for jeres engagement og evne til at holde traditionerne i hævd og skabe fornyelse på samme tid.

Christina Hartmann Nielsen

Forældrebestyrelsesformand i Sundby Asyl Integrerede Institution



Rebecca 2 år

Danmarks Indsamling og gode gerninger på rød stue

I forbindelse med Danmarks Indsamlingen 2014 lancerede DR Ramasjang, DR Ultra, Palles gavebod og LEGO Fonden en mulighed for, at hjælpe børn, ved at gøre gode gerninger.

Denne mulighed fortalte Maria/ Nikoline på rød stues mor os om, og vi syntes det lød som en god ide. Vi læste på Ramasjangs hjemmeside om muligheden og besluttede os for, at bruge de 4 første dage i uge 5 til, at gøre gode gerninger på rød stue, og dermed støtte Indsamlingen.

Vi printede de såkaldte "Gode gerning beviser" fra hjemmesiden, som vi skulle udfylde sammen med børnene. For hver gode gerning der blev gjort gav LEGO Fonden 25 kr. til Danmarks Indsamlingen, som støtter projekter rundt om i verden. I år et projekt med titlen "Når mor mangler".

I rundkredsene i løbet af uge 5, præsenterede vi børnene for ideen og det medførte selvfølgelig en snak om formålet og om, at der rundt om i verden er børn der har mistet en mor.

Vi snakkede meget om hvad en god gerning er; nemlig at gøre noget for en eller flere personer, som de bliver glade for. I de 4 dage vi brugte havde vi så fokus på de gode gerninger som der blev lavet mange af. Nogle børn dækkede bord, nogle ryddede klodser op, andre vaskede stole af eller fejede gulv efter frokost, andre lavede mad og andre igen trak kælkene hjem efter en kælketur. Hver gang snakkede vi igen om at det alt sammen er gode gerninger.

Flere gange i ugens løb viste vi også de udfyldte "Gode gerning beviser" for børnene. Torsdag havde vi så planlagt en lille tur til bibliotekshuset i Jemtelandsgade, hvor man kunne aflevere beviserne til indsamlingen. Biblioteket åbnede dog desværre sent denne dag, så turen måtte vi droppe. I stedet kørte jeg over med beviserne på vej hjem den dag.

Om fredagen efter rytmik afsluttede vi med at sidde samlet på madrassen. Her talte vi igen om de gode gerninger børnene havde lavet i løbet af ugen. De kunne alle nikke genkendende til præcis de gode gerninger de havde bidraget med og flere nikkede og sagde "også mig!".

Vi præsenterede børnene for det fine diplom, som vi havde modtaget på biblioteket, med Tak for en særlig indsats, fra de før nævnte initiativtagere. Det var alligevel blevet til 24 "Gode gerning beviser" fra rød stue på de fire dage. Så vi kunne altså bidrage med 24 X 25 kr. = 600 kr. til Danmarks Indsamlingen.

Det har været en rigtig god proces, at sætte fokus på børnenes gode gerninger og så lå der en hel del anerkendelse for børnene og af deres gode gerninger, som de tydeligvis og med rette var rigtig stolte af.

Ud over, at det jo er en dejlig proces at kunne bidrage og støtte nogle der ikke har lige gode vilkår som os, så har børnene også overrasket undervejs. Fantastisk at se deres stolthed blomstre, samt også at kunne overraskes over deres forståelsesramme. Om fredagen da vi havde afsluttet og igen talte om indsamlingen sagde et af børnene "... det er til nogen der har mistet sin mor". ☺

De bedste vinterhilsner
Maria – pædagog /rød stue



Ella 3 år

Forældrebestyrelsesmøde, Christianshavns Asyl (CA) og Sundby Asyl (SA), 21. januar 2014. Referat

Til stede:

Christianshavn: Ingelise (personale), Michelle (forælder), Christina (dagligleder), Emma (personale), Christine (forælder), Mikala (forælder)

Sundby Asyl: Monica (dagligleder), Lone (forælder), Betinna (forælder), Pia (personale), Anette (forælder), Fahime (personale), Christina (forælder)

1. Valg af ordstyrer

Christine (CA) vælges

2. Valg af referent

Christina (SA) vælges

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4. Godkendelse af referat fra sidste møde

Begge referater godkendes. Det foreslås, at referat vedlægges, når dagsorden sendes ud, sammen med eventuelle andre bilag

5. Årsberetning for forældrebestyrelsesarbejdet (Christianshavn) 2013 i stikord, v/ Jacob
Jacob er ikke til stede, men hans beretning læses op. Beretningen vedlægges referatet.

6. Årsberetning for forældrebestyrelsesarbejdet (Sundby) 2013 i stikord, v/ Christina
Blev læst op. Vedlægges Bro bro brille

7. Forældrebestyrelsens kompetence/tavshedspligt

Gennemgås. Papirerne skannes og sendes til bestyrelserne. Hvis andre ønsker at læse dem, kan man henvende sig til personalet.

Opfordring: at institutionsbestyrelsen opdaterer dokumenterne

8. Forretningsgang ved bestyrelsesmøder

Gennemgås og vedtages med ændring til pkt. 3: dagsorden samt bilag sendes ud 14 dage før bestyrelsesmøde

Det diskuteres, hvorvidt der skal kunne stemmes via fuldmagt. Forslag: Mikala formulerer en ændring til forretningsgangen, som tages op på næste bestyrelsesmøde

9. Valg af formand og næstformand i begge institutioner

CA: Formand: Michelle, næstformand: Christine



SA: valg udsættes, da der kun er to stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer til stede. Ved ekstraordinært møde d. 4/2 2014 vælges Christina som formand og Peter som næstformand

10. Pejlemærker – fælles retningslinier fra Københavns kommune, herunder særlig fokus på sprog og inklusion

Kvalitetsudvalg i kommunen har haft fokus på det pædagogiske arbejde i institutionerne – udarbejdet en række pejlemærker:

- Sociale relationer – positiv voksenkontakt hver dag
- Inklusion og fællesskab – børne- og ungefællesskaber til alle
- Sprogindsatsen – muligheder gennem sprog
- Forældresamarbejde – forældrepartnerskab
- Sammenhæng – også i overgange
- Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

Der er fokus på et pejlemærke årligt – i år: sprogindsatsen

Fokus ligger både i institutionerne og i forvaltningen, bl.a. igennem refleksionsfællesskaber (systematisk refleksion om sprog), sprogpakken, input via fx kurser og inspiration til sprogansvarlige.

Det nye er, at alle institutioner har samme fokus/pejlemærke

Pejlemærkerne passer fint sammen med de pædagogiske læreplaner, man arbejder ud fra

Der kommer et fælles fokus og mulighed for at gå mere i dybden

CA: har krop og bevægelse tema med fokus på sprog, har bl.a. en idéplanche på personalestuen

SA: er endnu ikke så langt i processen, vil koble det til madpædagogikken

Inklusion: alle børn skal have plads, være med i et fællesskab, udvikle sig – det kan mærkes i institutionerne, at der er flere børn med særlige behov i de almindelige dagtilbud – det medfører udfordringer for alle (børn, pædagoger, forældre). Støttetimer til børn med særlige behov skal søges med jævne mellemrum, besværlig og tidskrævende proces med meget skriftligt arbejde, der gives max 11 støttetimer pr barn pr uge

11. Netværket Asylselskabet – samarbejde i 2013 og 2014, herunder bogudgivelsen

Begynder at kunne mærke det tættere samarbejde i netværket er ved at være mere naturligt – mere sparring og kompetencedeling. Der er ledermøder, kompetencedag for hele personalegruppen, forskellige personalearrangementer, legedag for børnene, pølsefest i Damhuset

Bog: om det gode børneliv i netværket. Udgangspunktet er O'Hane – asylselskabets fælles værdier (Omsorg, Humor, Anerkendelse, Nærvær, Engagement) fundet i et fælles filmprojekt i 2007 med personale og forældre fra alle 9 institutioner

Der deltager en medarbejderrepræsentant fra hver institution. Ideen er at lave en billedbog, der beskriver det gode børneliv ved at tage billeder med udgangspunkt i de 5 værdier

12. Christianshavns Asyl og Sundby Asyl i fremtiden

Tanken er at lave en ny ledelsesstruktur i de to institutioner – har samlet erfaringer gennem de sidste 3 år (LUP) – erfaringerne er bragt videre til institutionsbestyrelsen, der skal beslutte hvordan den fremtidige struktur skal se ud

13. Budget

CA: 2013 ser fint ud, kommet ud med et overskud, har sparet sammen for at kunne lave køkken og bad

SA: har et underskud, bl.a. pga. mange udgifter til at renovere huset, der er lavet en køreplan

14. Evt.

Der er temaforældremøde i Kvarterhuset d. 17/2 kl. 18.30-21.30: Pæne piger og dumme drenge – om hjerne og hjerte hos de 0-10 årige v/hjerneforsker Ann E. Knudsen



Frederik 3 år

Rødstues tavle fra onsdag d. 12/2 2014

I dag har vi lavet skattejagt på legepladsen. Vi ledte efter "guldstykker" (små bolde) som var gemt rundt omkring på legepladsen. Børnene blev delt i to "guld-hold" Hvert hold skulle samle guldstykker i hver deres skattespand.

Der blev ledt højt og lavt og børnene var meget optagede af at finde alt guld.

De arbejdede super godt sammen om at få fat på guld de steder hvor det var gemt et sted hvor det var svært at komme til!

I rundkredsen snakkede vi om skattejagten og klappede af vinderholdet der havde fundet 20 guldstykker! Det andet hold havde fundet 19 stykker guld så det var meget tæt.

I rundkredsen lærte vi også en ny leg! Vi var troldunger i skoven! Pludselig kom et mægtigt uvejr og alle troldungerne måtte gemme sig på skovbunden. En af troldende blev gemt under et KÆMPE blad og de andre troldunger skulle nu gætte hvilken troldunge der var gemt under bladet. Det var mægtig sjovt og vi måtte lege legen mange gange. Vi sang også nogle enkelte sange og sluttede af med at lære Helene vores "slut-rundkreds-sang"

Tak for en herlig dag

Sara og Helene



Mingus 5 år

Fælles morgenmad på Rød stue

Fredag den 10. januar summede Rød stue mere af liv end den plejer, det var nemlig blevet tid til den traditionelle Sundby asyl nytårsmorgenmad.

Man blev mødt af et fantastisk syn, når man kom ind, alle steder sad der børn og deres forældre og hyggede med friske boller, te og kaffe.

Alle nød det dejlige morgenbord, hvor er det skønt, at vi nu har eget køkken og køkkendame, som gør det letteret at trylle noget sådanne frem.

Det var tydeligt, at børnene nød at deres forældre havde tid til at være lidt i børnehaven, selvom mange også lige måtte hen og side sammen med vennerne, når de voksne blev for kedelige. Snakke gik lystigt oven på den lange juleferie både mellem voksne og børn.

Nytårsmorgenmaden er en af Sundby Asyls mange gode traditioner, som er med til at binde forældre, børn og ansatte sammen, og skaber nogle gode rammer for vores børn. Det er blandt andet disse arrangementer, som gør at man føler en stor tilknytning til huset, det er ikke "bare" et sted, hvor vores børn bliver passet, men et sted hvor vi er velkomne, og hvor der er plads og tid til også at pleje snakke med og mellem forældre.

Det var fantastisk at se, hvor mange der tog sig tid til at deltage en sådanne fredag morgen, lad os holde godt fast i denne tradition.

Bo (Emmy fra Rød stues far).

Forunderlige farver

Hjalte sidder og tegner.

Han kigger spørgende på mig og siger "Er den tom?"

Jeg ser at han sidder med en hvid farveblyant.

Jeg fortæller at den ikke er tom, men at man ikke kan se den hvide farve på hvidt papir.

Han tænker lidt over det og siger "nej jeg tror altså den er tom"

Jeg henter noget rødt papir for at vise ham hvad jeg mener.

Han tegner på det røde papir hvorefter han bryder ud i glæde: "Den virker, nu virker den igen Helene.- Den er slet ikke tom mere!"

Helene, pædagog på Radisestuen



Jeg hedder Sara og jeg skal være praktikant her i Sundby Asyl til den 28 marts 2014. Jeg går på Pædagogseminariet Sydhavn og er i gang med min første praktik. Før jeg kom til Sundby har jeg arbejdet i en børnehave på Stevns, hvor jeg kommer fra, og senest som handicaphjælper. Udover det har jeg passet børn privat siden jeg var 14 år. Jeg glæder mig til at udvikle mine pædagogiske kompetencer og have det sjovt med jeres børn her i Sundby Asyl.

Hej alle sammen

Jeg hedder Dina og er 24 år gammel. Jeg er pædagogstuderende på professionshøjskolen UCC Sydhavn. Jeg skal være på Rød stue indtil 31. juli i min 2. praktik.

Jeg har ikke erfaring med daginstitutioner udover min 1. praktik, men jeg glæder mig utrolig meget til at komme i gang og lære jer og alle jeres skønne børn at kende.

Brandtilsyn

Onsdag d. 26/2-14 havde brandtilsyn i huset.

Alt var i orden og brandmesteren var meget begejstret for vedligeholdelsen i huset i forhold til forskrifterne.

Tillykke til Rebecca og familie med lillebror Daniel

Tillykke til Oskar, Astrid og familie med lillesøster Esther

Tillykke til Senihe og familie med lillebror Nikolaj

