

2-2-2015



**Sundby Asyl Intg. Inst. 0-6 år**  
**Frankrigsgade 3, 2300 København S**  
Tlf : 3258 3001 – [sundby-asyl@mail.tele.dk](mailto:sundby-asyl@mail.tele.dk)  
[www.sundbyasyl.dk](http://www.sundbyasyl.dk)

## Kære læser

I denne udgave af Bro bro brille, som du har i hånden, er der mange fine tegninger. De store børn fra grøn stue, som skal i skolen til sommer, bliver kaldt delfinerne. ”Børnene” er i gang med et projekt om ”mig selv”, du kan læse mere i bladet. I forbindelse med projektet har de tegnet deres familie og hvor de bor, vi har valgt at bringe en tegning fra hver ”delfin” i bladet.

I februar måned holdt vi et temaforældremøde hvor Per Schultz Jørgensen holdt et super interessant oplæg. Vi havde mulighed for at reflektere om hvilke bagage vi giver børnene med, til at klare sig i livet. Hans budskab er at, både forældre og pædagoger skal støtte børnene i at udvikle en indre kerne, der er robust. Christina, formand fra forældrebestyrelsen, har skrevet om denne aften i bladet.

Som en del af Alletiders Sønderbro indsatsen er vi godt i gang med at forberede os. I Sundby Asyl skal vi arbejde med sprog og trivsel. Det er to områder som vi har arbejdet i mange år. Forskellen består nu i, at vi skal arbejde systematisk og at vi skal bruge evidens baseret metoder.

Vi er glad for at være med til at løfte kvarteret, da dette ville gavne vores børn.

Det er formålet med Bro bro brille at afspejle det liv som leves i Sundby Asyl, derfor inviterer jeg alle forældrene til at bidrage med jeres indslag.

Tak til de små og store som har bidraget til dette blad.

God læselyst  
Monica



## Tak til nisserne☺:

Der har været en dejlig julestemning i Sundby Asyl i hele december måned 2014.

På rød stue har en af december dages højdepunkter været, om vi havde haft besøg af husets nisse. Børnene har hver dag før frokost lyttet efter nissens banken på døren eller drillerier med at gemme en gave i børnenes tøj i garderoben. De har med stor forventning i øjnene kaldt ”nisse ..... nisse..... nisse”. Og jo i år har vi haft en særdeles gavmild nisse, der er kommet med gaver hver dag i julemåneden. Alle børn på rød stue har på skift åbnet en af nissens daglige pakker.

Vi vil gerne rette en stor tak til initiativtagerene til årets julepakke kalender på alle tre stuer i Sundby Asyl. Den har været et kæmpe hit.

Ligeledes en stor tak til alle husets gavmilde ”nisser” der har bidraget med sjove, kreative, brugbare og søde gaver til stuerne. Det har været rigtigt sjovt og børnene har været så engagerede, spændte og forventningsfulde.

De bedste ønsker for det nye år til alle

Hilsen Maria – pædagog på rød stue.



## **Referat af forældrebestyrelsesmøde i Sundby Asyl den 20. januar 2015**

Til stede: Monica, Pia, Fahimeh, Jørgen, Maria, Annette, Sarah, Peter Hansen, Peter Bæk, Christina, Betinna

Ikke til stede: Sara Maria

- 1) Christina valgt som ordstyrer
- 2) Peter valgt som referent
- 3) Dagsorden godkendt
- 4) Referat fra sidste møde godkendt
- 5) Præsentation af den nye bestyrelse (med personlige kompetencer): Jørgen (suppleant og far til Addis): Bestyrelsesarbejde og IT kompetencer. Maria (suppleant og mor til Noline): Bestyrelsesarbejde, er vokset op med en mor der var dagplejer. Anette (suppleant og mor til Augusta): Bestyrelsesarbejde i andelsboligforening og Ungdommens Røde Kors. Sarah (mor til Rebekka og Daniel): Har som psykolog kendskab til børns udvikling. Peter Hansen (Far til Lind): Kommunikation, web, spil og mad. Peter Bæk (Far til Ellen og Vera): Bestyrelsesarbejde. Christina (Mor til Milo): Erfaring med forældrebestyrelsen i Sundby Asyl siden 2007 og senere også på Sønderbro Skole og institutionsbestyrelsen i Asylselskabet.
- 6) Forældrebestyrelsens kompetencer og tavshedspligten gennemgået.
- 7) Forretningsordenen gennemgået med tilføjelse om fremover at kvittere for mødedeltagelse.
- 8) Valg af formand og næstformand (Punktet blev afviklet efter punkt 9, da Betinna var forsinket): Christina er valgt som ny formand og Peter Hansen er valgt som næstformand (begge enstemmigt).
- 9) Budget 2015. Monica: Nabobygningen skal rives ned, men der er intet nyt om sagen. Troels fra institutionsbestyrelsen har lovet at skulle holde møde med arkitekten sammen med folk fra kommunen og Monica. Monica vil holde forældrebestyrelsen løbende orienteret om sagen.

Året 2014 sluttede pænt: Det budgetterede underskud er blevet nedbragt med over 100.000,-, selvom det var planen kun at nedbringe det med 50.000,-. Dette skyldes at der ikke har været nævneværdige udgifter til vedligehold i 2014. I forbindelse med projektet 'Alle tiders Sønderbro' er der blevet bevilliget 45.000,- (+ moms). Denne pulje vil blive brugt til forbedring af legepladsen (ny bæk og en terrasse). Amagerbro området vil økonomisk støtte Sundby Asyl, da der vil blive flere udgifter til vikartimer og materiale i forbindelse med indsatsen.

- 10) **Alletiders Sønderbro:** Kommunen har påbegyndt en kæmpe indsats omkring Sønderbro Skole, som oplever at der er store sociale problemer på og uden for skolen. Der er meget mobning og generelt dårlig trivsel på skolen. Ressourcestærke forældre vælger i høj grad skolen fra. Det er besluttet fra kommunens side at alle institutioner i skoledistriktet skal være med. Det bliver en målrettet indsats som skal vare mange år. Indsatsen har fokus på sprog, trivsel, inklusion og fagligt løft. For Sundby Asyls vedkommende skal der være særligt fokus på sprog og trivsel. Det betyder at alle børn skal sprogtestes når de er tre og fem år gamle. Desuden skal tre medarbejdere fra Sundby Asyl til en særlig workshop om sprog. Kommunen implementerer derudover et værktøj der hedder "Fri for mobberi" til brug i alle børneinstitutioner og skoler i kommunen. Værktøjet inkluderer blandt andet en 'bamseven' og børnemassage.
- 11) **Tur til kolonien 'Skovly' i 2015.** Kolonien bliver i uge 34 (medio august) i år. Forældreturen, hvor forældre selv har mulighed for at tage ned en søndag eftermiddag er indtil videre blevet foreslået at skulle være den 14. juni. Punktet tages op igen på næste møde i foråret.
- 12) **Information om Christianshavns Asyl:** Der har været brand i køkkenet og hele stedet skal renoveres, så institutionen er foreløbigt genhuset andetsteds.
- 13) **Pædagogisk praksis:** Siden sidst har der selvsagt været en del juleaktiviteter. På pædagogisk forum har pædagogerne lavet et tilbageblik på 2014, hvor de har genkaldet sig ALLE aktiviteterne ved at skrive dem ned. Det blev til en meget lang liste. Derudover diskuteres det, hvordan Sundby Asyl i praksis skal implementere 'Alle tiders Sønderbro'-projektet.
- 14) **5. februar er der tema-forældremøde i Kvarterhuset med Per Schultz Jørgensen som holder foredrag med titlen 'Styrk dit barns karakter'. Monica**

opfordrer til at vi fra bestyrelsen reklamerer for arrangementet over for de øvrige forældre, da Per Schultz Jørgensen er meget kompetent og dygtig. Der vil være tilmelding og påmindelse for arrangementet i garderoberne.

- 15) Jul: Der har som sædvanligt været mange juleaktiviteter. Forældregruppens julekalender har været et stort hit. Dog må det gerne varsles tidligere. Ligeledes må nyhedsbrevet omkring jul gerne udsendes lidt tidligere. Det er en god ide hvis årskalenderen opdateres og genudsendes efter sommerferien.
- 16) Forældrebestyrelsen har ordet: Monica opfordrer til at vi alle tager et kig på hjemmesiden inden næste møde. Så kan vi tage forbedringer af siden op som et selvstændigt punkt på næste møde.
- 17) Eventuelt: Heldigvis er der ingen tvungen ferielukning af institutionerne i Københavns Kommune. Der kommer nye kurve til garderoberne i erkendelse af at der roder for meget. Vi har desværre ikke så meget garderobeplads og dermed heller ikke noget tørreskab. På grund af brandfare er det **STRENGT FORBUDT** at bruge radiatorerne til at tørre tøj på. Gode ideer til hvordan vi bliver bedre til at holde orden i garderoben efterlyses.
- 18) Referat oplæst



## Hørt i Netto

Frederik og hans mor er ude og handle ind.

Frederik går lidt rundt og kigger for sig selv, og er nået til den anden ende af Netto, da han råber på sin mor: "Kom mor, skynd dig, jeg har fået en god ide!" Da Frederiks mor nærmer sig, kan hun se chipsene på hjørnet af reolen og når lige at sige: "Ikke mere slik idag, skat" På reolen er der også kolonialvarer af glas og konservesdåser, og pludselig kommer Frederik gående med et kæmpe glas syltede agurker: "Mor! Vi skal have dem her, dem kan jeg godt lide". "Jamen Frederik, det er ikke slik, ved du godt, hvad det er?". "Ja mor, jeg har smagt dem i børnehaven, og de smager rigtig godt. Jeg smagte 3 gange. Er jeg ik´ modig?" "Du er mega sej Frederik, godt gået!" Både en meget stolt Frederik og en stolt mor går fra Netto den dag.

Bettina, Frederiks mor



## **Danmarks Indsamling 2015 og gode gerninger på Rød stue.**

I forbindelse med Danmarks Indsamlingen 2015, har DR Ramasjang, DR Ultra, Palles gavebod, LEGO- familiens Fond og Ole Kirks Fond givet mulighed for, at man har kunnet lave ”Gode gerninger” og udfylde ”gode – gerning – beviser”.

Hver udfyldt ”gode gerning” bevis blev honoreret med, at de oven nævnte sponsorere bidrager med 25 kr. til Indsamlingen. Beviserne skulle afleveres på det lokale bibliotek senest fredag den 30. januar 2015, dagen før det store TV indsamlings show.

Danmarks Indsamlingen støtter forskellige projekter rundt omkring i verden, men **Danmarks Indsamling 2015 sætter ind mod de uretfærdigheder, der efterlader børn og voksne uden mulighed for at skabe en værdig tilværelse og en fremtid.**

Igen i år har rød stue valgt at bidrage til Danmarks Indsamlingen, ved at gøre gode gerninger. Dette efter at, Maria - Nikolines mor – gjorde os opmærksomme på at, det igen i år løb af stablen.

Vi printede de såkaldte ”Gode gerning beviser” fra hjemmesiden, som skulle udfyldes for hver gode gerning der blev udført i praksis. Derefter har vi snakket med børnene, primært i de daglige rundkredse, om projektet og om hvad en god gerning egentlig er:-), nemlig at gøre noget for en eller flere personer, som de bliver glade for, samt at hjælpe hinanden.

Børnene har også set beviserne flere gange undervejs.

Vi har brugt ca. 2 uger på de ”gode gerninger” og børnene har været meget aktive og engagerede. Nogle har lavet mad, andre dækket bord. Nogle har hjulpet med at rydde op, tørret stole af efter frokost eller hentet klude mm i depotet.

Nogle har trøstet eller hjulpet en go ven med behov.

I alt har rød stues børn lavet 40 gode gerninger. Det betyder at de samlet bidrager med 40 X 25 kr. = 1000,-

Torsdag den 29. januar lavede vi en planlagt tur til biblioteket. Her drog Yuri, Nikoline, Linus, Carl, Viggo, Maise, Mathias og jeg så af sted for at aflevere de 40 beviser. På børnebiblioteket i Jemtelandsgade blev vi mødt af en meget begejstret børnebibliotekar. Han tog glad i mod beviserne og vi fik en stak diplomer med hjem og et stort ”tak”.



Da vi var vel tilbage i børnehaven, skulle vi spise frokost. Da vi sad samlet ved bordene kunne vi fortælle alle de andre børn om turen, samt vise dem alle diplomerne. Der var et diplom til hvert barn, hvilket de alle var glade og stolte over, hvilket de med rette kunne være 😊

Tak for indsatsen til alle 😊  
De bedste hilsner  
Maria – pædagog på rød stue.



## Tiden i Sundby Asyl nærmer sig sin afslutning - men heldigvis ikke helt endnu!

Hvis der var en særlig grund til at jeg skulle have sat 3 børn i verden ville en årsagerne være, at jeg kunne fastholde min tilknytning til Sundby Asyl! - Men i mit tilfælde, er det fornuftigt nok at jeg ikke blev fristet af det, for jeg har heldigvis lige præcis de 2 piger jeg kunne drømme om og ikke talentet til flere :-)! - Selma er nu afmeldt institutionen fra slut juni og jeg har ikke tilmeldt et nyt barn - Det stopper simpelthen her! og jeg har fra da af ikke længere en naturlig årsag til dagligt at komme i Sundby Asyl, jeg har naturligvis overvejet alternative løsninger, men det er ikke lykkedes mig at finde nogen endnu :-)! - Det kommer vi lige til at skulle vænne os til! for vi kommer alle 4 til at savne Sundby Asyl! Men savnet er det hele værd, for vi har alle elsket at være en del af dette hus og alle dets skønne mennesker og vi vil hellere savne end være foruden. Vi er meget taknemmelige for vores tid her og har igennem alle årene sat stor pris på vores børns venner og forældre, personalet og Sundby asyls værdier - Så vi kommer til at skulle sunde os lidt, men samtidig er vi trygge! - for vi ved at kernen og det udgangspunkt vores piger forlader Sundby Asyl med, gør dem i stand til at kunne klare og rumme det meste, og de ved, at sammen og med hinanden kommer vi bare længst! Jeg glæder mig på vegne af alle de nuværende og fremtidige børn der får Sundby Asyl med i bagagen! For hvad personalet og ledelsen formår i dette hus er noget særligt! De ser og prioriterer vores børn, De ser os prioriterer os forældre, men vigtigst er, at de insistere på at se og prioriterer dem selv og deres faglighed og det er det vi ser og mærker resultatet af hver dag og som gør Sundby Asyl til den særlige perle den er!!

Vi håber at Sundby Asyl ALTID er i stand til at fastholde sig selv, passionen og den særlige ånd som stedet og menneskene indeholder - det er værd at kæmpe for! **TAK** fra hjertet! - **VI SES:-)**

Kærlige hilsner fra Selma, Vigga, Karsten og Marie



## ”Bogen om mig”

Når børnene nærmer sig skolestart er der krav fra kommunens side om at der bliver lavet nogle særlige tiltag for disse børn, så de bliver bedst muligt rustet til at starte i skole.

Vi har på Grøn stue valgt at tage de ældste børn som vi kalder for delfinerne (de børn som er tiltænkt til at skulle starte i skole) med til forskellige forløb, både i huset men også udenfor huset. I efteråret var vi i Cinemateket og lave film, vi har været på Sønderbro skole og se teater flere gange og efter nytår har vi startet et projekt op, som vi kalder ” bogen om mig”.

Jeg har efterhånden mange års erfaring med at sende børn i skole fra Grøn stue og har tit været i dialog med børnehaveklasselederne om, hvad der er vigtigt at børnene kan inden de starter i skole.

Noget af det de lægger vægt på er at børnene ved hvem de er, dvs. hvor de bor, hvem de bor sammen med og har kendskab til hvilken skole og fritidshjem de skal på.

Noget andet og meget vigtigt de også lægger stor vægt på er, at børnene kan indgå i samspil med en gruppe børn og lytte til og forstå en kollektiv besked, da dette bl.a. er en forudsætning for at kunne klare en skolestart. For skolerne er det knapt så vigtigt at de kan f.eks. alfabetet for det skal de nok lære dem, men det er af afgørende betydning at man besidder den sociale kompetence når man starter i skole.

Vores projekt handler i høj grad om at børnene skal få kendskab til dem selv og deres familie, men i lige så høj grad om at de skal øve sig i at modtage beskeder og opgaver og prøve at udføre dem. Det handler også om at agere sammen med en gruppe andre børn, vente på tur, række hånden op, tie når andre taler mm.

Vi har brugt ca. 2 dage om ugen på at tegne sin familie, sit hus, sin skole og hvad man nu lige ellers synes var vigtigt at have med. Samtidig med vi har tegnet, har vi talt om en masse, der relaterer sig til det at startet i skole. Nogle ting er skrevet ned og sat i bogen, andre ting er lagret i børnenes hukommelse, og bliver forhåbentlig fundet frem når de starter på deres nye eventyr 😊 I bogen vil der også være billede af barnet foran den skole de skal gå i.

Det har været spændende at starte dette projekt op, og jeg håber at børnene vil være godt rustet til deres nye udfordringer.

Vi har valgt at vise nogle af de vanvittige flotte tegninger i dette nummer af Bro bro brille, så alle år lidt indsigt i hvad vi har lavet.

Held og lykke til alle skolebørnene og deres familier med de nye eventyr der venter!

Hilsen

Pia, pædagog på Grøn

## **Foredrag med Per Schultz Jørgensen i Kvarterhuset d. 5. februar 2015 Styrk dit barns karakter**

En fyldt foredragssal med forældre og personale fra Sundby Asyl og Christianshavns Asyl tog vanen tro imod aftenens oplægsholder med en sang.

Jeg er spændt på aftenens oplæg, for oplægsholderen er uddannet skolelærer og børneterapeut. Han har arbejdet mange år som forsker og har tidligere været formand for Børnerådet. Så forventningerne til aftenen er store.

Per Schultz Jørgensen tager udgangspunkt i den omskiftelige verden, vores børn vokser op i i dag. Mere end nogensinde har vores børn brug for modstandskraft, selvstændighed og ansvarsfølelse. Han taler om, hvad vi kan give vores børn med sig i baggagen, hvordan vi kan støtte dem i opdragelsen, så de får en robust indre kerne. Så aftenens tema er opdragelse og karakterdannelse i en omskiftelig tid. Per Schultz Jørgensen kalder det opbrudssamfundet, hvor vi ved, hvad vi har forladt, men vi ved endnu ikke, hvor vi er på vej hen. Her i Danmark har vi ovenikøbet tre familierekorder, som vi endnu ikke kender alle konsekvenserne af:

- 92 % af småbørnsmødre er tilknyttet arbejdsmarkedet
- 3 ud af 4 børn er i daginstitution
- 30 % oplever familieopløsning inden de bliver 18 år

Et af aftenens ord, der bliver sagt flere gange, er ordet anerkendelse. At anerkende sit barn. Og hvordan gør man så det? Per Schultz Jørgensen taler om at gå over broen og møde børnene, hvor de er. Hvis børnene samtidig møder tydelige voksne og et trygt miljø og man godt på vej.

Han slutter sit oplæg af med at fortælle lidt om daginstitutionernes muligheder og her nævner han sjovt nok madkultur og måltidet som en måde at inddrage børnene og styrke deres karakter igennem mad og måltider. Det tyder på, at vi er godt på vej med vores madpædagogik i Sundby Asyl.

Efter en pause med lidt hjemmebag og frugt, slutter aftenen af med spørgsmål fra salen.

Det var en spændende aften, hvor man som forældre fik lov at reflektere over, hvordan vi kan møde vores børn. Per Schultz Jørgensen sagde ikke så mange ting, jeg ikke har hørt i forvejen, men han formåede at sætte nye ord på og sætte nye tanker og refleksioner i gang. Det er altid rart at blive udfordret lidt i sin vanetænkning og blive mindet om nogle af de ting, man måske godt ved i forvejen, men nogen gange kan glemme i en hektisk hverdag.

Christina, mor til Milo på Radisestuen

## Grøn stue

Jeg er på Grøn Stue som pædagogmedhjælper i løntilskud i perioden 18.12.14-13.3.15. Jeg har dermed flere gange ugentligt den glæde, at være sammen med jeres søde, fine, sjove og energiske børn!

Jeg er uddannet psykolog og har en baggrund i Område Amager, og før det i familiebehandling. Ved siden af mine dage her i Sundby Asyl, arbejder jeg som privatpraktiserende psykolog og freelancer og er ved at starte en mindre virksomhed, der skal hedde Familieambulancen.

Når jeg er her i huset, er jeg her som medhjælper, og for at give en ekstra hånd. Jeg har ikke til opgave at vurdere eller beskrive jeres børn. Jeg er her simpelthen fordi, jeg endnu ikke er totalt fri af dagpengesystemet, og tænkte, at jeg hellere ville aktiveres i et velfungerende børnehus, end på et voldanlæg.

Jeg bor i øvrigt selv i området, og har en datter på Sønderbro Skole og en datter, der går i Viften. Så når I går på gaden, kan det ske, at jeg kommer cyklende forbi og vinker til jeres børn ;o) Og hvis I har noget at spørge mig om, er I altid meget, meget velkomne.

Kærlig hilsen Ditte





## Hørt på Grøn stue

Vi sidder på Grøn stue og spiser frokost.

Selma, Halfdan og jeg har en samtale om Selmas mormors skildpadde som hedder Skalle.

Selma siger ”skalle bliver snart 100 år” , hvortil Halfdan svarer ”så er min oldemor liiige i hælene på Skalle”

Hilsen Ditte ☺



## Halløjsa igen

Til de af jer der ikke kender mig så godt, hedder jeg Marie. Jeg er medhjælper på grøn stue for tiden, men jeg har været i huset siden 2010. Jeg startede med et år fast på radisestuen som medhjælper, men i sommeren 2011 begyndte jeg så at studere International Virksomhedskommunikation med tysk på CBS og fortsatte så som vikar i huset. Siden da har jeg været her løbende - udover et halvt år i 2013, hvor jeg boede i Hamburg og læste et semester på Hamburg Universitat.

Jeg er en skinord uden lige, jeg taler flydende tysk, jeg elsker at synge, og sa er jeg vild med at vare tilbage i Sundby Asyl. Jeg har varet tilbage siden den 16. februar, og det har varet rigtig dejligt at "komme hjem" til Sundby Asyl.

Jeg glader mig til at mode alle nye ansigter og til et herligt gensyn med alle de gamle!

Mange skihilsner fra  
Marie medhjælper pa grøn

## **Præsentation af studerende:**

Jeg hedder Nick og jeg skal være her i Sundby Asyl i 6 måneder som PAU studerende i min anden praktikperiode.

Jeg er 21 år gammel og en meget glad og smilende person med interesse i sport. Jeg er blevet placeret på rød stue, som jeg glæder mig til at være hos.

Jeg glæder mig også til at lære en masse nyt om børnene her i Sundby Asyl, da jeg i min første praktik var i fritidshjem og klub hvor der var lidt ældre børn.

Hvis i som forældre har noget på hjertet er i mere end velkommen til at komme og snakke med mig.

Mvh. PAU studerende Nick.

## **Hej!**

Mit navn er Gitta og jeg er 23 år gammel.

Jeg er i gang med pædagog uddannelsen på UCC Sydhavn.

I øjeblikket er jeg i min første praktik her på Radisestuen. Jeg skal være i Sundby Asyl i 6 uger, hvilket jeg glæder mig meget til.



Vi Ønsker jer alle et dejligt forår!



