



Sundby Asyl Intg. Inst. 0-6 år  
Frankrigsgade 3, 2300 København S  
Tlf : 3258 3001 – [sundby-asyl@mail.tele.dk](mailto:sundby-asyl@mail.tele.dk)  
[www.sundbyasyl.dk](http://www.sundbyasyl.dk)

## Kære læser

Kalenderen skriver forår, men vejret siger noget andet.

Det har været koldt og blæsende men også smukt vejr, med solen flot på himlen.

Lige netop nu hvor jeg sidder og skriver, er Røds garderobe ved at blive gjort færdig og klar til brug igen. Det har været 4 måneder uden garderobe, hvilket godt har kunnet mærkes. Der har været tænkt mange tanker i forhold til hvordan vi kunne komme nemmest igennem, og der er udvist meget stor tålmodighed fra børnene, personalet og jer forældre. Jeg vil gerne takke jer alle sammen for måden at komme igennem denne proces. Det har været enestående at opleve hvor forstående I har været, på trods af, at pladsen har været trang, og at tingene nogle gange har været svære at finde.

Vi glæder os nu til hver dag at kunne gå ind i en flot garderobe og nyde at have en knage at hænge vores tøj på 😊

Jeg håber nu hvor vi har fået den fine garderobe, at vi sammen kan hjælpes ad med at holde den flot og ryddelig.

Marts måned er lidt særlig for mig i år, for det er nu et år siden jeg tiltrådte som leder i Sundby Asyl. Det har været et utrolig spændende og lærerigt år for mig. Jeg glæder mig hver dag til at komme i huset, og blive mødt af glade børn, forældre og personaler, og ser frem til endnu flere år.

I dette nummer af Bro bro brille kan i bl.a. læse referat fra forældrebestyrelsesmøde i januar, samt beretninger fra vores hverdag skrevet af personalet i huset.

Tak til børn og voksne der har bidraget til denne udgave af Bro bro brille.

Jeg ønsker jer alle en rigtig god læselyst

Pia

**Kære forældre.**

Tusind tak for denne gang, min anden praktikperiode. Det har været en fornøjelse, at være i Sundby Asyl.

Jeg ønsker jer og jeres barn/børn alt det bedste fremover.

Kærlig hilsen

Jacob W

### **Bag for en sag**

Den 12-10-17 havde vi "bag for en sag". Alle børn i huset brugte formiddagen på at forme boller, som skulle sælges til forældre om eftermiddagen. Det havde til formål at støtte Børns vilkår.

Bollerne blev efter de var bagt, pakket fint ind i poser med sløjfer på.

Det lykkedes børnene i Sundby Asyl at indsamle 1030kr. Flot!

Personalet siger tak for den store opbakning, uden jer forældre var det ikke lykkedes at støtte den gode sag 😊

Vi glæder os til næste omgang "bag for en sag"

Pia

## Referat af forældrebestyrelsesmøde onsdag d. 24. januar 2018

Tilstede: Helen (Edith, radise), Betinna (Helene, grøn), Pia (leder), Helene (radisestuen), Flora (rød stue), Christina (Milo, grøn), Mette (Theodore, grøn), Peter (Lind, grøn, Joachim, radise), Jeanifer (Cassandra, rød, Dina, grøn), Margareta (Jacob, grøn), Malene (Petra, radise, Franka, grøn) Heidi (Evy, grøn, Elly radise)

Afbud: Ronak (Matteen, radise)

Velkommen v. Pia

1. Valg af ordstyrer: Betinna
2. Valg af referent: Helen
3. Godkendelse af dagsorden (17.05–17.10) Komprimeres grundet møde med B- og uudvalget
4. Godkendelse af referat fra sidste møde i 2017 (16.11.17) 17.10-17.15  
Referat godkendt
5. Præsentationsrunde. Hvad kan jeg bidrage med, til Sundby Asyl som bestyrelsesmedlem? (17.15-17.30)

Tanken er, at man kan sige et par ord om, hvad man er rigtig god til.

- Betinna: har været her en del år, mor til Helene på grøn, uddannet pædagog og ved at uddanne sig til socialrådgiver
- Helen: mor til Edith fra radisestuen, specialestuderende i Historie, erfaring fra spillestedsbestyrelse og frivilligt arbejde.
- Christina, mor til Milo fra grøn stue. Har siddet i forældrebestyrelsen i SA siden 2007, og har været formand siden 2008. Sidder også i skolebestyrelsen på Gerbrandskolen. Kandidat i psykologi og pædagogik, erfaring omkring huset og hvordan man indgår i mødet med politikere og andre. Sidste år i bestyrelsen, da Milo skal starte i skole.

- Jeanifer: mor til Cassie fra rød stue og Dina fra grøn stue. Er glad for at kunne bidrage, har stort gåpåmod, og vil gerne hjælpe, hvor hun kan.
- Margareta: mor til Jacob fra grøn stue, siddet i mange bestyrelse primært i den kulturelle sektor, uddannet i kommunikation, god til at koordinere, fundraising etc.
- Malene: mor til Petra fra radisestuen og Franka fra grøn stue. Pædagog, pædagogisk leder i egen institution siden 1/1, stor erfaring med bestyrelser etc.
- Heidi: mor til Evy fra grøn stue, og Elly fra radisestuen, uddannet pædagog og pædagogisk antropolog, og har derudover en webshop med bl.a. plakater. Kan tentativt søge fondsmidler.
- Mette: Theodore fra grøn stue. Uddannet i Historie, museumsinspektør, gode erfaringer i bestyrelser, andelsbestyrelser, både god til det praktiske og til det mere organisatoriske.
- Peter: far til Lind fra grøn og Joachim fra radisestuen, webudvikler, uddannet fra RUC. Laver også websites hjemme, senest en webside med Linds tegninger. Digital kommunikation. Interesseret i spil, leg og læring.
- Flora: Pædagog på rød stue. Været på SA siden 2010, og kom ind i forældrebestyrelsen i sommeren 2017.
- Pia: Leder siden marts 2017, har været i huset i næsten 16 år, har siddet i bestyrelsen i de fleste af de år.
- Helene: Pædagog på radisestuen, har været på SA siden 2011, har siddet i bestyrelsen i ca. et år.

6. Forældrebestyrelsens kompetence / tavshedspligt v. Helene (17.30-17.40) Se vedlagt bilag

- Forældrebestyrelsens kompetence- og tavshedspligt blev gennemgået.

7. Forretningsgang ved bestyrelsesmøder v. Christina (17.40-17.50)

- Se bilag "Forretningsorden for forældrebestyrelse i Sundby Asyl".
- Punkt 6 rettes til: Punkter fra referatet læses højt før hvert møde afsluttes. Referenten renskriver referatet efter mødet og sender en

færdig udgave til lederen, som sørger for at referatet bliver tilgængeligt for institutionens øvrige forældre.

- Forretningsgangen kommer med næste udgave af Bro Bro Brille, det samme gør referatet.

#### 8. Valg af formand og næstformand (17.50–18.00)

Christina forbliver formand, Malene træder ind som næstformand i stedet for Peter.

#### 9. Nyt fra ledelse og budget v. Pia (18.30-18.18.40)

- Budgettet ser fornuftigt ud.
- Faldunderlaget er på plads, børnene synes det har været spændende at følge med i processen, og har også været tålmodige, da det har trukket ud.
- TOPI: opbevaring af data om børn, Københavns Kommune har lavet et skriv om, hvordan de behandler oplysninger om de forskellige børn, som kommer ud til alle forældre. Systemet er blevet diskuteret i forældrebestyrelsen, og der har været meget åbenhed omkring processen fra ledelsens side før sagen kom i mediernes søgelys.
- Personale:
  1. Tulle er stadig sygemeldt. Flora skal op at være på grøn stue, og så kommer der en vikar på rød stue. Personalegruppen er god til at dække for hinanden efter behov, og omrokeringen skal give ro på grøn stue.
  2. Maria fra rød starter nyt studie mandag formiddag.
  3. Maria (en ny Maria) skal i praktik på radisestuen fra 1/2.
  4. Pia skal starte på diplomuddannelsen i ledelse fra på tirsdag 30/1.
- Brev fra Troels om at der skal være valg til forældrerepræsentant til institutionsbestyrelsen som repræsentant for alle 9 institutioner. Malene stiller op. Super fedt, at SA bliver repræsenteret.
- Heidi, pædagogisk konsulent fører tilsyn fredag d. 20. april og tilsynsdialog 23.april.
- Sponsorbarn: vi fik samlet 866kr. ind til vores sponsorbarn til julefesten, men det er ikke nok til at betale den årlige støtte. Pia spørger: ”Skal vi fortsat have et sponsorbarn eller er det en epoke, som er slut?” Det tages op til næste bestyrelsesmøde, hvor vi kan

brainstorme idéer til hvad, vi ellers kunne gøre ift. at støtte en god sag. Mulighed for anden ordning, hvor det er muligt at støtte med et mindre beløb. Vi vil gerne yde til noget udefra, men måske denne form ikke længere passer. Vi mangler omkring 450kr. for at kunne betale resten af året 2018.

10. Formandsberetning for 2017 v. Christina (18.40-19.00)

- Christina har lavet udkast, som hun læser højt. Forældrebestyrelsen kommer med input, men godkender i det store hele årsberetningen. Christina gennemskriver og sender ud på mail. Herefter kommer årsberetningen i næste Bro, Bro Brille.

11. Hvad er vi optagede af i huset v. Flora (19.00.-19.15.)

- Indkøring på radisestuen, og oprykning af børn fra radisestuen til rød stue.
- Røds garderobe er stadig ikke i brug, men forældre og børn er gode til at holde styr på tøj og sko etc.
- Henning Kopart var her og tale om praksis og refleksion, så personalet får input til, hvordan de kan bruge metoden praksisfortællinger: ”iagttagelse og fortællinger” (Pædagog skriver en fortælling om en svær episode i dagligdagen ud fra nogle refleksionsspørgsmål, og så kan personalegruppen tale om episoden fra flere forskellige vinkler; fra pædagogens, barnets og en objektiv vinkel. Hermed kommer der større fokus på emner frem for den enkeltstående situationer, som udfordrer. Det er en meget spændende metode, og det er et givtigt redskab for at holde fokus på, hvad der er bedst for børnene, og hvordan de oplever situationerne.
- Den pædagogiske læreplan skal evalueres og skrives, her er praksisfortællingerne et godt værktøj, som er lette at operationalisere i dagligdagen. Personalet er rigtig glade for det ugentlige pædagogiske forum, som giver mulighed for at reflektere over den daglige praksis.
- Christina Abildgaard holder foredrag 7. marts 19-21.30 i Kvarterhuset. Det kommer i nyhedsbrevet.

12. Status på Røds garderobe v. Pia (19.15-19.25)

- Det går fremad, der er kommet huller i væggen, og det hjælper! Forhåbentligt kan vi inden længe få en murer ud som kan mure væggen op.
- Grøns garderobe bliver også malet, enten i en weekend eller inden påske.
- Radisestuen får malet en væg og Pia indhenter tilbud om, hvad det vil koste at male de øvrige vægge på de mindstes stue.

13. Forældrebestyrelsen har ordet (19.25-19.35)

- Heidi kommer med et forslag om en arbejdsdag for alle forældre, som har lyst til at bidrage med at forbedre/ordne/male ting i huset. Pia undersøger, hvad forældre må lave i en sådan forbindelse.
- Peter kommer med et forslag om, at der til næste møde skal være et punkt på dagsordnen, hvor der er plads til at lave en brainstorm af idéer til, hvordan vi kan få nye initiativer ført ud i livet.

14. Evt.

15. Oplæsning af referatets notater (19.35-19.45)

16. Oprydning (19.45-20.00)





## Forretningsorden for forældrebestyrelse i Sundby Asyl

Forretningsgangen bliver justeret og godkendt hvert år på det første forældrebestyrelsesmøde.

1. Forældrebestyrelsens møder af holdes i Institutionen og ikke privat. Møderne er åbne både for suppleanter og alle forældre/ værger. De har dog ikke stemmeret. Det er kun forældrebestyrelsens medlemmer og suppleanter, der må være til stede, i tilfælde af:  
At fortrolige oplysninger behandles.
2. De 4 møder om året fastsættes ved forældrebestyrelsens konstitution. Forældrebestyrelsen kan afholde ekstraordinært møde, når mindst halvdelen af Forældrebestyrelsen anmoder om det.
3. Forslag til dagsorden bliver udsendt af lederen 14 dage før mødet og emner samt kommentar skal være i lederens hænder 7 dage før mødet.
4. For at et forslag kan vedtages eller forkastes, skal der være mindst tre stemmeberettigede forældrerepræsentanter tilstede- heraf minimum formand eller næstformand. Afstemninger foregår ved håndsoprækning Stemmeafgivelse forudsætter deltagelse i møderne, og der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.
5. Referent og ordstyrer vælges ved hvert møde blandt forældrene.
6. Punkter fra referatet læses højt før hvert møde afsluttes. Referenten renskriver referatet efter mødet og sender en færdig udgave til lederen, som sørger for at referatet bliver tilgængeligt for institutionens øvrige forældre.
7. Forretningsordenen er godkendt på bestyrelses møde den: 24.01.18

## **Formandens beretning for 2017**

Det er blevet tid til at se tilbage på året, der er gået. Det har været endnu et år med mange aktiviteter i Sundby Asyl.

### **Forældrebestyrelsen**

I efteråret var der valg til forældrebestyrelsen. Der var tre pladser, der skulle besættes, og for andet år i træk skulle vi ud i et kampvalg, da der var hele fem interesserede kandidater. Det er ikke mange daginstitutioner, der kan præstere kampvalg til forældrebestyrelsen, og det vidner om et stort engagement i forældregruppen. Betinna og Malene blev genvalgt til bestyrelsen og Heidi blev valgt som nyt medlem. Der var desuden tre kandidater til suppleantposten, der automatisk blev valgt.

Forældrebestyrelsen i 2018 ser således ud:

Christina Hartmann Nielsen, mor til Milo på grøn stue

Peter Blom Hansen, far til Lind på grøn stue og Joakim på radisestuen

Betinna Steenberg, mor til Helene på grøn stue

Malene Vindel, mor til Franka på grøn stue og Petra på radisestuen

Heidi Henriquez, mor til Eivy på grøn stue og Elly på radisestuen

Suppleanter:

Mette Tapdrup Reynard, mor til Theodore på rød stue

Ronak Torkasvand, mor til Matten på radisestuen

Margareta Rusin, mor til Jacob på grøn stue

Helen Porter, mor til Edith på radisestuen

Jeanifer Brekling, mor til Dina på grøn stue og Cassandra på rød stue

Forældrebestyrelsen holder fire møder årligt. På møderne bliver der drøftet mange forskellige emner, for eksempel det pædagogiske arbejde i institutionen, økonomi og forskellige arrangementer.

### **Ny leder i Sundby Asyl**

I sidste årsberetning brugte jeg en del plads til at sige farvel til Monica, der valgte at gå på velfortjent pension i begyndelsen af 2017. Monicas farvel betød også, at der skulle ansættes en ny leder til Sundby Asyl. Det er altid svært at skulle ansætte en ny leder til et hus som Sundby Asyl. Et velfungerende hus med mange, lange traditioner er ikke nemt at træde ind i og præge på sin egen måde, samtidig med, at alle de ting, der gør Sundby Asyl til et godt sted for børnene bevares.

Vi var så heldige, at Pia, der i mange år har været en del af huset, valgte at søge stillingen som leder. Sammen med Maria, der nu er tidligere forælder i huset, deltog jeg i samtalerne med de tre kandidater, Institutionsbestyrelsen havde valgt at indkalde, og der var ingen tvivl i ansættelsesudvalget om, at Pia var den helt rigtige til at videreføre det pædagogiske arbejde i Sundby Asyl.

Med Pia som ny leder i huset, kunne vi koncentrere os om at sige farvel til Monica. Det foregik med en stor reception, hvor Monica kunne sige farvel til de mange nuværende og tidligere forældre, der var mødt op i dagens anledning.

### **Fælles morgenmad**

Hvert år siger vi godt nytår til hinanden med fælles morgenmad den første fredag i januar. Det er en hyggelig måde at starte året på, og arrangementet er altid velbesøgt med forældre, der sætter sig og spiser en bolle og drikker en kop kaffe sammen. Det er små initiativer som dette, der sikrer det høje forældreengagement i Sundby Asyl.

### **Forældreforedrag**

Vi har i en del år haft en tradition, hvor vi sammen med Christianshavns Asyl tilbringer en aften sammen i Kvarterhuset med en spændende foredragsholder. Det er et privilegium som forældre at have muligheden for at høre aktuelle foredragsholdere give et lille indblik i deres viden om børn.

I år var fik vi besøg af Fie Hørby, der holdt et spændende foredrag med overskriften Drop opdragelsen.

### **Forældreengagement**

Sundby Asyl er kendetegnet ved et stort forældreengagement, der går i arv til nye forældre i huset. Det skyldes blandt andet arrangementer som de to ovenstående samt bondegårdsturen og kolonituren (som er beskrevet herunder), julefest, bedsteforældredag og SAF-arrangementer (der står for Sundby Asyl Forældre og er drevet af forældre som et uforpligtende møde på legepladsen to gange om året). Samtidig har vi en Facebook-gruppe (søg efter Sundby Asyl Forældre), der lever i bedste velgående, og hvor forældre fortæller, hvis de tager på biblioteket, på legepladsen eller til andre arrangementer, hvor man kan mødes uden for Sundby asyl.

Det er noget særligt at være en del af et hus, hvor forældrene har lyst til at engagere sig i hinanden, og personligt har jeg fået flere venskaber, der er fortsat længe efter, at børnene er stoppet i Sundby Asyl. Det vidner om, at vi forældre har det godt i institutionen og oplever, at det har stor værdi, at vi møder op til arrangementer, laver vores egne arrangementer og laver legeaftaler på kryds og tværs af børnegrupperne i huset. Det kan vi som forældre godt være stolte af.

### **Årets dagtilbud**

Hvert år ønsker Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen, BUPL og FOA at fejre og anerkende det store arbejde, det pædagogiske personale yder hver dag i landets daginstitutioner. Det gør de ved at kåre årets dagtilbud. Hvert år er der et tema og i 2017 var temaet ”Pædagogiske læringsmiljøer med børneperspektiv”.

I år valgte forældrebestyrelsen at indstille Sundby Asyl til årets dagtilbud. Fokus i indstillingen var Sundby Asyls arbejde med pædagogiske rutiner, med særligt fokus på mad og måltider samt Sundby Asyls arbejde med evaluering og udvikling af pædagogiske indsatser i huset.

Prisen gik til en anden institution, hvilket selvfølgelig er ærgerligt, men den primære intention med indstillingen var også at anerkende det pædagogiske arbejde af høj, høj kvalitet, der kendetegner Sundby Asyl hver dag. Forældrebestyrelsen mener, at Sundby Asyl på alle måder gør sig fortjent til at modtage en sådan pris, og det ville vi gerne fortælle personalet ved at indstille dem til prisen.

## **Koloni**

Den årlige koloni til Skovly begynder allerede så småt i juni, hvor forældrebestyrelsen arrangerer forældretur til kolonien. Her har man mulighed for at besøge stedet sammen med sit barn. Det er en hyggelig tur, hvor vi forældre kan se kolonien og hvor børn der ikke har været af sted før, kan se og opleve stedet inden det går løs i august. Det er samtidig en hyggelig dag med forældresamvær på tværs af stuerne.

I september går det så for alvor løs. I år tog hele 25 børn af sted på 4 dages koloni fra tirsdag til fredag. Kolonien, der normalt foregår i høj solskin måtte desværre også mærke, at 2017 var et særdeles vådt år. Selv om børnene ankom til kolonien i solskin, besluttede regnen sig ret hurtigt for at komme på besøg – og den kom for at blive! Heldigvis lader børnene sig ikke slå ud af en smule regn, så mens pædagogerne skiftede, vaskede og tørrede tøj i ét væk, hyggede børnene sig i regnen. Kolonien var pludselig blevet indehaver af en vandrutsjebane, der var meget populær, og de mange vandpytter på det store område blev også udforsket på behørig vis.

Vi forældre måtte indtage radisestuen til hjemkomsten, der ligeledes foregik i silende regn. Der blev viftet med våde flag fra under de mange paraplyer, da en busfuld af trætte børn kørte op foran Sundby Asyl efter fire våde, men alligevel ret så fantastiske dage. Bussen blev tømt, mens vi bød velkommen på radisestuen med lidt snacks og masser af kram til de trætte og glade kolonibørn. Også i silende regne er kolonien en fantastisk tradition, som vi forhåbentlig aldrig bliver nødt til droppe.

Der skal lyde en ekstra stor tak til personalet for at tage de fire våde kolonidage med højt humør og gå-på-mod.

### **Bondegårdstur**

Det er efterhånden blevet en tradition, ikke bare at tage på bondegårdstur, men at opbakningen til turen er så stor, at institutionen kan lukke, og to busser kan fyldes med over 100 forventningsfulde børn og voksne.

For fjerde år i træk besøgte vi Barresøgaard, og i år var vi heldige, at det var en af de få solskinsdage, 2017 kunne byde på. Som sædvanlig hilste bondemand Lars velkommen på gårdspladsen, og så kunne vi ellers gå i gang med at udforske gårdens mange dyr og spændende gemmesteder. Ikke mindst den store legeplads er et hit. Her kan børn og voksne hygge sig i mange timer. Som sædvanlig blev de medbragte madpakker efterfulgt af fællessang, hvor bondemand Lars spiller harmonika og børn og voksne synger og danser.

Personligt glæder jeg mig hvert år til turen – det er altid hyggeligt og en god måde at mødes med forældre og bedsteforældre. Den store opbakning til turen fortæller mig, at jeg er ikke den eneste, der har det sådan.

### **Sundby Asyl 140 år**

Vi er en del af et gammelt hus, og det blev markeret i år, da Sundby Asyl kunne fejre sit 140 års jubilæum. Det blev fejret med en hel uge i jubilæets tegn. Ugen sluttede af med en reception for børn, forældre og venner af huset.

På muren bagerst på legepladsen kan man stadig nyde de fine håndaftryk, børnene lavede i forbindelse med jubilæet.

Denne beretning slutter med en tak til alle forældre for deres store engagement. Også en stor tak til forældrebestyrelsen for jeres indsats i det forgangne år. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med så engagerede

forældre. Sidst men ikke mindst skal der lyde en stor tak til personalet i Sundby Asyl for jeres altid store engagement i vores børn. Tak for det!

Christina Hartmann Nielsen

Forældrebestyrelsesformand i Sundby Asyl Integreerede Institution



## Børneyoga

Den sidste periode, har vi på rød stue haft børneyoga en gang om ugen. Det har været en aktivitet som ligger hver torsdag formiddag.

Det er en skøn oplevelse at observere hvordan børnene på rød stue har taget imod denne aktivitet. Den begyndte egentlig som en aktivitet, hvor børnene kunne vælge om de ville deltage. Alle valgte de, at være med og derfor er aktiviteten nu planlagt i forhold til, at alle 16 børn fast deltager. Børnene er utroligt koncentrerede og forventningsfulde når vi skal have yoga og så har de fint fanget at det blandt andet handler om "stille bevægelser", som flere af børnene kan fortælle, lige inden vi begynder.

Børneyoga forgår til roligt yogamusik. Vi har alle en af de runde puder som vi starter med at sidde på. Vi sidder rundt på hele gulvet i den ene ende af rød stue.

Vi laver forskellige øvelser i forløbet og alle med den rolige musik i baggrunden. Vi laver åndedrætsøvelser hvor vi har fokus på åndedrættet, vi laver forskellige øvelser hvor vi strækker kroppen og vi laver øvelser hvor vi forestiller dyr. Alle bevægelser foregår langsomt og fokuseret.

Til slut i yoga forløbet fortæller jeg en historie imens børnene ligger fladt på gulvet og lytter. Historien handler ofte om slotte, prinser, prinsesser, drager mm. Børnene bidrager gerne med input undervejs som fx, en dag hvor der skulle være is og jordbær med eller en dag hvor der skulle være en paw patrol drage med. Så blev det formuleret med som en del af historien. Historierne ender altid med nye venskaber og festligheder, hvilket er et helt bevidst valg, da vi efter historierne afslutter yoga og i forlængelse heraf arbejder med "Fri for mobberi".



Mange hilsner

Maria – pædagog på rød stue.

## Fastelavn i Sundby Asyl

Fastelavnsfredag, sikke en dejlig start på dagen når man bliver mødt af søde jordbær, græskar, seje superhelte, prinsesser, dyr, brandbil m.fl. På denne dag skulle der mange kræfter til at slå "katten af tønden", og for radiserne vedkommende "katten af posen". De grønne børn havde hængt deres tønde op i gangen, hvilket havde en stor underholdningsværdi for radiserne, som kiggede på de store børn smække alt hvad de kunne til tønden, de var super seje. De røde børn fik slået bunden af deres tønde så de kunne spise de lækre figenstænger og rosiner, samtidig med de stadig kunne se på deres fine tønde som børnene har været med til at dekorere. Om eftermiddagen, sluttede vi i åndens tro af med lækre fastelavnsboller.

Tak for en super sjov, og ikke mindst festlig fastelavn.  
Camilla, pædagog.



## En tur i Himlen

Torsdag den 22. februar, stod den på en tur i Folketeateret, hvor Milo, Einar, Lind, Janus og Jacob fra Grøn stue, Remon, Liv, Dagmar, Imani, Nord, Annika og Theo fra Rødstue samt Naomi, Joachim og Elly fra Radisestuen, var inde og opleve børneteaterstykket "Himmel", sammen med Helene, Flora Maria og Julie.

Det var en fysisk danseforestilling fuldført af to skuespillere/dansere. Stykket startede med vi blev hentet af skuespillerne, der startede ud med at tage en lille snak med børnene om hvordan himlen så ud om dagen, natten og under de forskellige årstider, hvorefter vi blev ført ind i salen gennem en port af blå gennemsigtige stoffer af silke, måske et symbol for porten til himmeriget? og ind og sidde på en stor hvid sky lavet af lammeskindstæpper.

Herefter gik stykket i gang, hvor de to skuespillere iført løst hvidt tøj, udførte akrobatisk dans og spejling af hinanden, som om de var to legesyge engle til stille og roligt musik med strimler af stoffer som remedier. Børnene var fascinerede, men havde også svært ved at forstå hvad der skete, og der kom en del udbrud som "Hvad laver de? " og "Hvad sker der? ".

Men de formåede at blive siddende på skyen, og blev suget ind i forestillingen, da det blev en kæmpe sanseoplevelse for dem, med gennemsigtigt blåt silkestof der blev kørt henover hovederne på dem,

som et symbol på regnvejr. De blev trukket til nye placeringer på scenen siddende på deres sky, som symbol på at skyerne også rykker rundt på himlen. Herudover blev der lavet vinde og larm med gennemsigtige plasticposer, til støjende musik, for at symbolisere uvejr med blæsevejr og torden. Uvejret endte ud i en tilbagevenden af det stille og rolige musik, og et lys fra en lyskegle, der lyste rundt i salen, og gennem de forskellige stoffer, for at symbolisere solen, der kommer tilbage frem bag skyerne. Alt sammen til stor glæde, begejstring og fascination for børnene.

Efter forestillingen var der sat en lille workshop op med hvidt pap på træpinde, strimler af silkepapir, og plasticposer i blå og hvidt og papstykker i hvidt, sort og gult, som gav børnene mulighed for selv at sidde og udforske deres fantasi, og komme med deres bud på, hvordan der ser ud oppe i himlen. De fleste børn endte dog ud i at deres pinde blev til et sværd, skjold eller Batmanmaske :D

Alt i alt var det en vellykket tur i teateret, der resulterede i en masse glade børn fyldt med nye sanseindtryk, der vendte hjem til Sundby Asyl.

Teaterglade hilsner

Julie.

## Husk økonomiske lukkedag

**Tirsdag d. 27 marts og onsdag d. 28 marts, dagene op til påske.**

**Fredag d. 11 maj, dagen efter Kristi himmelfart**

Giv venligst tilbakemelding på om dit barn kommer mandag d. 26 marts



Tegnet af Lind



tegnet af Arthur