

Sundby Asyl Intg. Inst. 0-6 år
Frankrigsgade 3, 2300 København S
Tlf : 3258 3001 – sundby-asyl@mail.tele.dk
www.sundbyasyl.dk

Kære læser

Efteråret er lige ved døren og det betyder at vi er godt i gang med alle de aktiviteter som holder pause i sommerens løb, for at give plads til udelivet.

Det har været en god sommer i Sundby Asyl.

Børnene og de voksne har på skift holdt ferie, og dette betød at når børnene var i huset havde de rigelige med plads til at boltre sig på.

I bladet kan I læse om vores Rejse i Danmark med alt de spændende som rejsen indeholdt.

Endnu en gang har vi slået vores egen rekord i forhold med gæsterne til bondegården. Vi blev 108 og det betød at vi lukkede institutionen da alle var med.

Vi havde en "æresgæst" med på turen Ora, som har været leder af Sundby Asyl i 34 år og gik på pension den 30. juni 2014. Det var hyggeligt at hun var med og kunne dele denne skønne tur med os.

Mange tak til alle små og store som har bidraget til bladet, uden jeres engagement kan vi ikke udgive Bro bro brille

God læselyst

Monica



Addis 4 år

BARRESØGAARD I REGNVEJR

Regnen truer, og det er med is i maven, at vi begiver os i vuggestue torsdag den 27. august. Mon regntøjet er i Sundby Asyl, eller har vi glemt det hjemme hos mormor og morfar? Ikke særlig smart, når turen går til Barresøgaard! Heldigvis kan vi ånde lettet op efter en kort løbetur fra bil til garderobe – i regnvejr: regntøjet hænger på knagen!

Efterhånden fyldes det gamle hus i Frankrigsgade af forventningsfulde Radisser, røde og grønne børn, og alle de forældre, bedsteforældre og søskende, de har slæbt med. Madpakkerne er pakket. Regntøjet er på plads. I alt stiger 108 personer om bord på de to busser bestilt til lejligheden.

Forventningerne er store efter den gode oplevelse sidste år. Men hvordan kommer det til at blive i regnvejr? Bondemand Lars slår alle bekymringer hen efter 40 minutters bustur. Han har sat alle sine lækkerier på bordet, og i mens at store og små mæsker sig i hjemmebagt brød, honning og marmelade, spiller Lars op til regnvejrssange på sin harmonika.

Det bliver til en del sange inden regnen endelig stilner hen. Store og små går på opdagelse rundt på gården med Lars som kyndig guide og iværksætter. Vi smager dejlig varm mælk fra koen. Hønen lægger et æg. Grise, får og heste får gulerødder - en del gulerødder, når nu 108 personer gerne vil fodre dyrene! Det er sjovt at se dyrene hapse gulerødderne, og i år er der også mange søde unger: smågrise, kyllinger og en kalv. "Nååh".

Turen rundt på gården går i stå, da vi runder legepladsen, som heldigvis ligger i læ under de store, grønne træer. De modige kører på scooter ned ad bakken. De seje kører biler ned ad rutsjebanen. De nysgerrige prøver alle de mange forskellige traktorer, cykler, biler og vogne. De kreative går i gang med sandkassen. De søvnige tager et hvil på gyngen. Forældre, bedsteforældre og pædagoger får snakket.

Da solen titter frem bevæger sultne sjæle sig tilbage til gården og spiser den medbragte mad inde som ude. Efter maden gør bondemand Lars harmonikaen klar igen, og "åhh boogie woogie woogie" bliver skrålet ud over gårdspladsen.

Trætte og fulde af oplevelser sætter 108 små og store sig tilbage i busserne, og kører hjem til Sundby Asyl. De friske er med til at sende en brevdue tilbage til

Barresøgård. Der er nok enighed om, at det endnu engang har været en rigtig god tur – også i regnvejr! Vi glæder os i hvert fald til næste år.

Ida Mari (Elvins mor)

Rejse i Danmark

Mandag den 17. august 2015 begyndte Sundby Asyls "Rejse i Danmark". Vi markerede starten på denne rejse med den første ud af 4 rundkredse. Rejsen ville have en varighed af 4 uger og hver af de 4 mandage, skulle vi holde en stor fælles rundkreds for at markere rejsen i Danmark og for at gå i dybden med aktuelle temaer.

Klokken 10.00 denne første mandag, blev rød stue ryddet op efter leg og borde og stole skubbet ud til siderne. Så blev alle tre stuer samlet på gulvet i en STOR rundkreds på rød stue. Både alle de små nye radisebørn der glade og nysgerrige skulle være med, for nogens vedkommende for første gang, samt de røde og de grønne børn, som har erfaringer med sig, fra tidligere "rejser".

Vi begyndte med, at børnene på hver af de tre stuer på skift, spillede på forskellige instrumenter; rasleæg, zylofon, maracas, fløjte, tromme, bjælder mm. Imens der blev spillet, bød vi velkommen til hver enkelt stue med en Goddag sang. Efter børnene var det de voksnes tur til at spille, imens der blev sunget 😊

Der efter præsenterede Pia en stor brun rejsekuffert. Her i var der forskellige rekvisitter, som relaterede sig til temaet "Rejse i Danmark". Hun viste et stort dansk flag – Dannebrog, et billede af den kendte danske forfatter og digter H.C. Andersen, et stort Danmarks kort. Ud fra kortet blev der så vist og fortalt om Jylland, Fyn, Sjælland. Vi talte i rundkredsen også om forskellige danske byer, hvor efter vi sang deres navne. Så hev Pia en gammel rød postjakke op af kufferten og så sang vi i fællesskab "Hjulene på bussen". Derefter smagte vi på dejlige danske agurker og så sang vi "farvel og tak" – sangen og vinkede farvel til først alle radiserne og der efter de grønne børn.

Så var den første rundkreds i forbindelse med "Rejse i Danmark" vel overstået.

Den anden ud af de 4 rundkredse, fandt ligeledes sted klokken 10.00 på rød stue, hvor vi alle var samlet. Det var mandag den 24. august 2015.

Denne mandag var det Maria der bød alle velkommen til den store rundkreds. Vi spillede igen på instrumenter og sang for hver af de tre stuer, samt de voksne. Derefter sang de børn der havde været af sted på koloni i ugen før, en sang for os andre, som de havde digtet på kolonien.

Så kiggede vi på det danske flag og Amira viste på det store verdenskort på stuen, hvor i verden Danmark ligger. Derefter kiggede vi på Danmarks kortet og sang om Jylland, Fyn og Sjælland.

Herefter faldt snakken på den forestående bondegårdstur, som vi skulle af sted på torsdagen i samme uge. Maria havde den store brune rejsekuffert med og op af den hev hun forskellige bondegårdsdyr. Op af kufferten kom også andre rekvisitter, som skulle danne grundlag for en gætteleg. Børnene skulle gætte hvilke dyr det handlede om, ved at se på nogle forskellige genstande fx: en hesteko, en tromme af koskind, et hårdkogt æg.

Vi smagte på danske agurker, som nogle af børnene delte rundt i kredsen. Der efter var det tid til at synge. Vi sang naturligvis en lang række bondegårdssange; "Bondemanden har altid travlt", "Jens Petersens ko" Så sang vi "Hjulene på bussen", som jo også var aktuel i forhold til at vi til bondegården skulle køre med to store busser.

Vi afsluttede den store fælles rundkreds, med "farvel og tak"-sangen, hvorefter radiserne og de grønne gik på egne stuer.

Mandag den 1. september 2015 klokken 10.00, var dagen for den 3 store rundkreds ifbm. vores rejse.

Starten på rundkredsen var atter med "Goddag" sang og instrumenter, der blev valgt og spillet stuevis. Senihe bød alle velkommen og temaet for dagens Danmarks rejse var kongehuset. Senihe fortalte om Danmarks Dronning Margrethe, samt viste billeder af hende og Prins Henrik og resten af den kongelige familie. Billederne gik rundt i den store rundkreds på 3 iPads. Derefter åbnede Senihe den store brune rejsekuffert, som i dag var fyldt med fint tøj magen til det de kongelige har på. Her under dronningens fornemme rober. Flere af børnene fik mulighed for, at prøve det fine tøj. Pigerne i kjoler og drengene i jakke og fin vest. Fornemme og fine blev

børnene, som sad på en fin række af stole. Alle lærte at vinke på den særlige royale facon. Senere så vi igen billeder på de 3 iPads. Denne gang af dronningens soldater – garderne, samt af Amalienborg. Så sang vi "Tinge-linge-later" og "Hjulene på bussen".

Da afslutningen nærmede sig sang vi "Farvel og tak" for henholdsvis radiser og grønne børn og voksne.

Den 4 og sidste store fælles rundkreds i forbindelse med "Rejse i Danmark" løb af stablen mandag den 7. september 2015.

Denne gang var det Helene der bød alle velkommen til rundkredsen. Traditionen tro begyndte vi med "Goddag" sangen og spil på instrumenter.

Herefter bød Helene særligt velkommen til Jens, som er morfar til Elvin på radisestuen. Jens havde en harmonika med og rundkredsen kom til at stå i sangen og musikkens navn. Jens spillede en masse forskellige børnesange og det lød fantastisk på harmonikaen. Han spillede fx: " Marie hønen Evigglad", " Lille Peter Edderkop", "Med hænderne sir vi klap klap klap...", "Hjulene på bussen" mm. Jens kunne også fløjte som forskellige fugle blandt andet som en due og en solsort. I den anledning spillede han også en sang om en solsort og dernæst en ny om en skrubtudse. Hans spillede også "Bro Bro Brille" som børnene dansede til, samt "Jeg har en flyvemaskine". Her blev rød stue omdannet til en hel flyvestation, hvor børnene med spredte arme, sang og legede at de var flyvemaskiner.

Til slut sang vi "Farvel og tak" først for Jens, der efter for radiserne og til sidst for de grønne der alle forlod rød stue.

Mange tak til Jens for al den dejlige musik og sang. 😊

Ud over de 4 rundkredse er der også foregået andre aktiviteter på stuerne, som alle har relateret sig til "Rejsen i Danmark".

Radiserne:

*På radisestuen har børnene malet deres egne danske flag med rødt maling på hvidt papir.

* Radisestuen har gået lidt mere i dybden med emnet omkring årets bondegårdstur. De har kigget på billeder af bondegårdsdyr, øvet og sunget sange om bondegården fx: "Jens Petersens ko", "Jens Hansen har en bondegård", "Jeg en gård mig bygge vil", "Bondemanden". Der udover har de flittigt brugt en iPad med en app med billeder og lyde af bondegårdens dyr.

Rød stue

* De røde børn har ligeledes malet danske flag med rød farve på hvidt A4 papir. Flagene hænger efterfølgende på stuen og pynter.

* Nogle af børnene har ligeledes arbejdet kreativt med at lave kroner i pap, som blev pyntet med farver og pailletter. Dette var relateret til emnet fra den store fælles rundkreds, som handlede om de kongelige.

* 3 af de største børn fra stuen var med, da grøn stue drog på koloni i uge 34. En aktivitet der også ligger under "Rejse i Danmark".

* En børnegruppe med 6 børn og 2 voksne fra rød stue drog den 20. august af sted med madpakker mod København. Her gik turen fra Holmens Kirke videre rundt med kanalbåd i byens kanaler. Vi var turister i egen by hvor vi så; Kongeskibet, Amalienborg, Vor Frelses kirke, Marmor kirken, Den lille havfrue, Krigsskib, hyggelige kanaler med husbåde mm. Da sejlturen var færdig og vi igen var med fast grund under fødderne spiste vi vores medbragte madpakker ved Holmens kirke, inden turen gik tilbage til Sundby asyl.

* På rød stue har vi dagligt haft vores rundkredse, hvor vi i denne periode har haft særligt fokus på "Rejse i Danmark" og temaerne fra de store fælles rundkredse.



Alva 4 år

Grøn stue

* Børnene på grøn stue har også haft gang i pensler, papir og rød farve og malet danske flag.

* De daglige rundkredse på grøn stue har haft "Rejse i Danmark" som fokus for rundkredsens indhold.

* Alle børn på grøn stue har været af sted på koloni fra tirsdag til fredag i uge 34. Koloni er en pædagogisk aktivitet som Sundby Asyl stadig har kunnet gennemføre, til stor glæde for børn, forældre og personale. Koloni har rødder langt tilbage i den danske daginstitutions kultur og traditioner.

* Efter kolonien har børnene på grøn stue, hver især lavet en tegning som skulle illustrere, hvad den enkelte husker som det sjoveste fra kolonien. Nogle af budene lød således:

- "Det var sjovt at rutche"
- "Det var rigtigt sjovt at lave vandkamp"
- "Det var sjovt med skattejagt"
- "Vi så Tarzan"
- "Huset og gyngerne".
- Og mange flere 😊

Fælles for alle

I forbindelse med Danmarksrejsen har der været nogle fælles aktiviteter, på kryds og tværs, ud over de 4 rundkredse.

Den største fælles aktivitet var årets bondegårdstur til Barresøgård. Vi var i år over 100 personer af sted med to busser. Trods den noget våde start på dagen, blev det en hyggelig og dejlig tur rundt på bondegården.

En **stor** tak til alle, for at deltage på turen. 😊

En **stor** tak til Nikolines (grøn) forældre, Maria og Steen, for at komme og lave skøn risengrød med kanel og smørklat til alle mandag den 7 september 2015. 😊

Ligeledes en **stor** tak til Elias´(radise)forældre Mark og Katja som lavede dejlige hakkebøffer med kartofler, sauce, og råkost til alle i Sundby Asyl. 😊

Også **stor** tak til Laus (rød) mor Pauline kom forbi mandag d. 14. september og lavede gammeldags æblekage med sund crunch til.

Samt en **stor** tak til Viggos forældre (rød stue) – Maja og Niels lavede mad onsdag den 16. september. Menuen bestod af dejlige fiskefrikadeller med hjemmelavede ovn fritter, gnavegrønt og hjemmerørt remoulade.

TAK FOR MAD TIL ALLE 😊

De bedste hilsner

Maria – pædagog på rød stue.



Lavet af Frederik

Forældrebestyrelsesmøde d. 2/9 2015 kl. 17-20

Tilstede: Fahimeh (pæd. på radisserne), Pia (pæd. på grøn), Monica (leder), Sara (Rebecca og Daniels mor), Peter Blom (Linds far), Maria (Nikolines mor), Christina (Milos mor), Anette (Augustas mor) og Betinna (Helene og Frederiks mor)

Fraværende: Peter Bæk (Veras far) og Jørgen (Addis far)

1. Christina valgt som ordstyrer
2. Betinna valgt som referent
3. Dagsorden godkendt
4. Referat godkendt fra sidst
5. **Pædagogiske Tilsyn og Kvalitetssamtalen v. Monica:** Ved pædagogisk tilsyn bliver institutionen bedt om at svare på en masse spørgsmål elektronisk i forhold til lovpligtig sikkerhed. Derudover er der en samtale med den pædagogiske konsulent, leder Monica og medarbejder Helene, hvor der spørges ind til institutionens virke. Og den pædagogiske konsulent var meget tilfreds og Sundby Asyl bestod med topkarakter ved alle spørgsmål. Under samtalen kom de ind på følgende emner: Sociale relationer, Inklusion og fællesskab, Sprogindsats, Forældresamarbejde, Sammenhæng og overgange samt Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis.
6. **Forældrene på legepladsen om eftermiddagen v. Monica:** Der er behov for at punktet bliver uddybet i et nyhedsbrev. Der er både behov for at personalet ikke mister overblikket og kan være der for de børn, der ikke er blevet hentet, og der er behov for at forældrene kan hente sine børn i ro og mag, komme godt ud af døren og bevare den gode kontakt blandt forældrene. Budskabet fra personalet er at der er hjerterum men at legepladsen ikke lille. I forlængelse heraf kom der bud på hvordan vi som forældre kunne kompensere ved at gøre mere brug af vores facebookgruppe Sundby Asyl eller opslag i garderoben om fx andre arrat mødes på en legeplads en lørdag formiddag.
7. **Nyt fra ledelse og budget v. Monica:**
 - Vi startede året med et *budgetteret underskud* på 183.000 kr. og vi arbejder på at nedbringe det, ved at spare på vikarbudgettet og har slet ikke brugt vikarer i sommerferien. Vi har heller ikke brugt penge på ture ud af huset. Der arbejdes på at spare rengøringsmidler mv. Den Frie Børnehave er gået konkurs og har stået for løn for Asylselskabets institutioner og ATP og feriefonden er ikke betalt, hvor der skal dækkes for 25.000 og der arbejdes for på. Kolonien er en stor post på 22.000 og derefter løn, men det har stor værdi for børnenes relationer og udvikling. Vi har brugt 15.600 på at renovere legepladsen fornylig. Maria forslår at forældrene kunne bidrage med nogle

pædagogiske maleprojekter eller andre kreative påfund, som samtidig kunne opdatere legepladsen eller stuerne.

- Børne og Ungdomsudvalget er i gang med en større *omstrukturering*. Københavns kommune ønsker at lave klyngeledelse og lave combo-stillinger, hvor en pædagog fx både er ansat i en vuggestue og et fritidshjem. Troels Jensen, som er formand for Asylnetværket, har skrevet et svar til kommunen, som kan læses her i Bro Bro Brille. Der er forslag om at alle selvejende institutioner etablerer et samarbejdsforum. Christina tager kontakt til Troels Jensen om videre samarbejde. Forældrebestyrelsen ønsker at støtte op om og bevare den nuværende struktur i Netværk Asylselskabet.

8. **Ansøgning om parkering ved Sundby Asyl v. Pia:** Antons far fra grøn stue har søgt Københavns Kommune om 15 minutters gratis parkering og fået afslag uden uddybning. Derefter søgte Monica Københavns Kommune om få udvidet standsning fra 9-15 *til kl. 7-17* og dette forslag er godkendt. Forældre skal stadig være opmærksom på ikke at parkere mere end 3 minutter.
9. **Børnefødselsdage, som bliver holdt hjemme v. Sara:** Udover de fødselsdage som fejres i børnehaven eller hvor børnehaven (ofte grøn stue) kommer hjem i privat regi og fejrer barnets fødselsdag, så afholdes der også fødselsdage privat, hvor forældrene inviterer alle de børn, som barnet leger mest med eller ønsker at invitere. I børnehaven oplever personalet at børnene glæder sig og taler om fødselsdagen både inden, på dagen og/eller efter fødselsdagen. Nogle forældre ses også privat og har udviklet venskaber og derfor virker det naturligt at invitere en gruppe af børnene. Det var en længere snak og blev set på fra forskellige synspunkter. Punktet er et svært dilemma og der blev ikke truffet nogen beslutning og vil blive taget op igen på næste bestyrelsesmøde og på stuemøderne på rød og grøn.
10. **Valg til forældrebestyrelsen i 2015:** Valget er den *10. november* og man er som forældre valgt for 2 år af gangen. Her har alle forældre mulighed for at melde sig på banen og engagere sig i et spændende bestyrelsesarbejde med personalet og andre forældre. Sara, Peter Bæk, Anette og Betinna står til valg i år.
11. **Hvad er vi optaget af i Pædagogisk Forum (hver onsdag kl.8-9) og i den daglige pædagogiske praksis v. Fahimeh:**
 - *Fri for mobberi:* alt personale var på kursus og fik to kufferter fyldt med materialer. Helene er udnævnt som ambassadør og har været på ekstra kursus.
 - Den 10.juni på Sankt Hans Torv var personale fra Netværket Asylselskabets 9 institutioner repræsenteret omkring emnet *sprog* ved Lotte Salling, som var stor inspiration. Hermed en opfordring til alle forældre, der er interesseret i sprogstimulering om at søge mere viden og bøger af Lotte Salling.

- Kbh's kommune har stillet som krav at *kommunikation i daginstitutioner skal digitaliseres* i forbindelse med nyhedsbreve, ferie, bringe og hente børn mv. Pia er ambassadør. Næste skridt er at invitere til en forældreaften, hvor forældrene kan indvies i systemet.
- Til Pædagogisk Forum onsdag 2/9 blev der talt om *respekt børn/børn imellem og barn/voksen imellem*. Personalet har oplevet både før og efter sommerferien og på årets koloni at børnene generelt på rød og grøn stue har svært ved at stoppe, når der bliver sagt stop, og derfor kommer personalet den næste tid til at invitere til dialog med forældrene omkring emnet for at opnå fælles fodslag.

12. Forældrebestyrelsen har ordet:

- SAF-arrangement: Der er forslag om at invitere *gamle forældre* til et gensynsarrangement. Personalet oplever at der ikke er kapacitet til det og derfor bliver arrangementer i institutionen kun for nuværende forældre
- Maria forslår at rykke *kolonien* en uge eller to senere, da den lå meget tæt på sommerferien. Personalet ønsker også at den bliver lagt lidt senere, men da der er flere institutioner, der netop ønsker at komme på koloni i disse uger, bliver der trukket lod.
- Mødrehjælpen har et tilbud om *den rullende kagemand*, hvor man privat kan søge om at få hjælp til afholdelse af fødselsdag, hvis man ikke har penge eller overskud til at afholde det.
- Betinna forslår at der kommer en opdatering i et nyhedsbrev omkring nabobygningen

13. Eventuelt:

- En glædelig nyhed i Sundby Asyl er at Helene er gravid. Tillykke til hende!

Tak for godt møde!



Tegning af legpladsen

Referat af Rød Stues forældremøde 9.9.2015:

Vi sang Indianerbørn - en klassisk rundkreds-sang.

De fremmødte forældre præsenterede sig, hernæst Flora og Maria.

Flora har arbejdet i Sundby Asyl i 8 år, Maria er madpædagog og er arbejdsmiljørepræsentant, og har været her i 16 år. De repræsenterer rød Stue. Emilie er medhjælper for tiden, vikar for Mathias, som er sygemeldt.

Rød stue har 15 børn som repræsenterer 8 forskellige lande. 8 drenge og 7 piger. "Det, at der er så mange nationaliteter, beriger vores fantasirejser, og giver børnene udsyn og perspektiv", fortæller Flora.

Der bliver efterspurgt billeder, så forældrene kan se hvordan aktiviteterne udfolder sig i institutionen ifbm. rejse i verden. Der er blevet taget billeder før i tiden, men ikke så meget nu. De gamle billeder er samlet i rejsebøger, som man gerne må kigge i. Mange af aktiviteterne går igen, men børnene er selv sagt nogle andre. Nogle gange er der desuden billeder og fortællinger i Bro Bro Brille.

Mange forældre er optaget af, om deres barn har nogen at lege med. Flora fortæller, at de fleste børn i denne alder ikke har så etablerede sociale relationer. Nye børn leger gerne side om side med legetøjet – sjældent med hinanden. Børn som er gamle i gårde begynder så småt at lege "rollelege". Det kræver noget af børnene, og mestres bedst af de ældre børn. Der forhandles og laves aftaler i legen.

Alle skal føle, at de er en del af fællesskabet på Rød Stue - enten med få eller mange, det er ikke så afgørende.

Legeaftaler efter vuggestue-dagen har enorm betydning. "Videreudvikl det - også med de nye børn!", opfordrede Flora.

I starten er det godt, hvis det er med forældre og i kort tid. Hvornår barnet er modent til legeaftaler, er selvsagt individuelt.

Maria & Flora fortæller om den frie leg.

De laver "små rum" i stuen, med forskellige aktiviteter i hvert rum. Det opstiller spørgsmål for barnet:

"Hvem vil jeg lege med?" Og "Hvad vil jeg lege med?"

Rød & Radise-stuen har legepladsen om formiddagen. Dem som ikke sover til middag, leger med de grønne efter frokost.

De prøver at komme ud hver dag, men sovende børn er en udfordring, og madlavning og kreativitet prioriteres også om formiddagen. At gå ture og komme ud er vigtigt - og når der er hænder nok, så sikkerheden kan garanteres, gør de det og når det prioriteres ifht. de øvrige aktiviteter på stuen.

Augustas mor fortæller at der er valg til forældrebestyrelsen 10.november. 2 pladser skal besættes.

Fødselsdage er et tema: Tænk over hvordan I holder børnefødselsdag. Kan alle komme med? Eller er det nødvendigt at nøjes med blot pigerne / drengene? Flora siger, at det fylder meget i de smås bevidsthed.

Det er vigtigt at undgå en situation, hvor de samme tre ikke kommer med til fødselsdage.

Der er stemning på mødet for, at alle skal være med til fødselsdage – uden at det partout skal være en lov "mejslet i sten".

Nogen mener, at det skal være lov: Som minimum ALLE piger eller ALLE drenge. Andre er ærgerlige over kønsopdelingen. Der foreslåes, at man i stedet for kan inddele efter ældste / yngste, eller bordgrupper.

Har man ikke plads derhjemme til at holde børnefødselsdag for alle, kan man holde det i Sundby Asyl i samarbejde med stuen. Eller på biblioteket eller KFUM. Eller hos andre. Det foreslåes at lave et inspirationskatalog. Vi kunne evt. også lægge forslagene i Facebookgruppen?

Og husk, at man kan få pædagogerne til at tage madpakke med til børnene, hvis man ønsker at holde fødselsdag derhjemme. . Husk, at der i øvrigt er en mad- og sukkerpolitik ifbm. Listen var lang, så bedste råd er at rådføre jer med pædagogerne :)

Der er forslag om at bruge Facebook-gruppen for Sundby Asyl mere aktivt. Evt. til at koordinere en tur til legepladsen i weekenden el. lign.

Arthurs mor taler desuden godt om rytmik i kirken, fredage kl.16. Det er ikke gratis, men koster ikke meget.

Flora siger: Hold øje med ugeplanen! Og det er vigtigt at komme kl. 9! Det er vigtigt for børnene at komme med i aktiviteterne fra starten, så de er trygge og i stemning til de ting der skal foregå. Vi skal huske at ringe hvis vi kommer senere, senest 9.30. Senere aflevering giver uro.

Veras mor spørger: Hvor tit er I på tur? Mad & Rytmik prioriteres. Maria & Flora tør ikke sætte tal på turene. De er ikke afsted en gang om ugen. Men mere end en gang i kvartalet. Grøn stue tager mere på tur, og længere ture. Sikkerhed & hænder skal være i orden.

Selvhjulpethed er en vigtig ting. "Hver gang man gør noget for dem, som de selv kan, tager man en mulighed for udvikling fra dem", fortæller Maria.

Maria præsenterer "Fri for mobberi", som er et koncept der henvender sig til både børn, pædagoger og forældre. Læs mere på friformobberi.dk.

En del af konceptet er en samling debatkort, møntet på forældre. Vi læste op af kortene, som beskrev diverse vanskelige situationer for egne børn, andres børn, nye forældre m.m. Vi diskuterede dilemmaerne og blev måske lidt klogere på hinanden, og hvordan man bedst muligt kan tackle ting.

Linds mor spørger, om hun må komme og tage nogle billeder af vores børn til privat brug. De vil blive lagt på en privat side på nettet, hvor man kun har adgang med kodeord. Hold øje med døren og fotoopslaget, så du kan notere hvor vidt du tillader fotografering af dit barn eller ej.

Mht. børn & legetøj: De må ikke have deres eget legetøj med ind på stuen - heller ikke bøger. Sovedyr er en undtagelse. Alt andet skal lægges i garderoben.

Der spørges til hvad og hvornår der sker noget med den store sorte bygning ved Sundby Asyl. Institutionen ved ikke mere end offentligheden - hverken hvornår den bliver ombygget, eller hvilke konsekvenser det vil have ifht. Sundby Asyl under byggeperioden.

Veras mor: "Har I sikkerhedsprocedurer omkring at gennemsnøge legepladsen?" Ja, det har de. Legepladsen gennem gås hver morgen. Der udover sættes der nu lås på lågen når institutionen lukkes, således at andre ikke kan komme ind på legepladsen.

Og så er det sutsko-tid igen! Støt op om at dit barn får hjemmesko på om morgenen.

Til sidst talte vi flygtigt om de besparelser og omstruktureringer, der er varslet fra kommunens side.

--

De bedste hilsner
Mads, Laus far

Referat af forældremøde på Radisestuen d. 17-9. 2015

1. Fahimeh bød velkommen, og vi sang "sommerfuglen".

2. Dagsorden blev godkendt.

3. Præsentation af forældre og personale.

4. Præsentation af børnegruppen ved Amalie

Gruppen består pt. af 4 piger og 10 drenge. Der er en stor "storegruppe" med syv børn, som alle er fyldt to år. Der flyttes ikke flere børn på Rød stue før til foråret, hvor seks børn starter i skole.

5. Sociale relationer ved Fahimeh

Hvert år fokuseres der særligt på to læreplanstemaer. I år: Sociale relationer og natur.

Sociale relationer i små børns liv: Børn fødes med parathed til at danne relationer. Børn starter ofte i institution ved 1 år. I starten knytter de sig oftest til de voksne, men de har interesse i de andre børn. Senere begynder de at danne legerelationer. Leg har forskellige formål: motorik, kropsbevidsthed, identitet, sociale kompetencer.

I starten af institutionslivet er det normalt, at de leger for sig selv, dog ofte i nærheden af hinanden. De kigger, inspireres og efterligner hinanden. De har stort behov for at lege med voksne og søger de voksne meget til leg. Når de er ca. 2 år får de mere sprog og begynder at lege mere to og to. De Lærer, hvordan de løser konflikter og at dele. Det er en del af den sociale udvikling.

De lærer at vente på tur og at være tålmodige gennem de pædagogiske aktiviteter. Pt. er den store gruppe på stuen i gang med gruppelege, løbelege og råbelege, og de efterligner hinanden. Opgaven er at støtte dem, at give dem tro og tillid i deres sociale relationer, anerkendelse og respekt.

Der kom et spørgsmål fra en forælder om selvhjulpenhed: Fahimeh og Helene fortæller, at der arbejdes med selvhjulpenhed på alle aldersniveauer. Børn over to år tager selv tøj af inden de skal sove. De hjælper alle med at rydde op efter spisning. Godt at arbejde videre derhjemme.

Der kom et spørgsmål til hvilke udfordringer, der viser sig ift. den store "storegruppe". Helene fortæller, at det kan handle om en ny type konflikter ifm. venskaber. De bliver mere kedede af det i konflikterne, der er flere følelser i det. Og så er de "to års frække". Stuen opgraderer ift. planlægning af pædagogiske aktiviteter og legetøj efter behov. Der kan lånes fra andre stuer.

6. Nyt fra forældrebestyrelsen ved Christina (Milos mor)

Fødselsdage tages op som tema på forældrebestyrelsesmøde. Det er især aktuelt på Rød/Grøn stue, hvor det er normalt at invitere børn hjem. Det er et dilemma, da alle skal føle sig som en del af fællesskabet, og det er svært, hvis nogen børn aldrig bliver inviteret hjem. Godt at begynde at forholde sig til det som forælder allerede nu.

Der er valg til forældrebestyrelsen i oktober. 3 ud af 5 pladser er ledige. Suppleanter inviteres med til alle møder. Møder fire gange om året. Det er hyggeligt, og der er godt forældreengagement.

SAF: (Sundby asyl forældre) arrangerer forældrestyrede aktiviteter, fx at mødes om eftermiddagen på legepladsen til en kop kaffe mm omkring hentning. Man er altid velkommen med initiativer.

Der orienteres om Sundby Asyls facebookside: Sundby asyl, som er en lukket gruppe. Der opfordres til at dele anbefalinger, ture på legepladsen mm.

7. Ugeplaner ved Helene

Radisestuen går i gang med ugeplaner her i vinterhalvåret. Der vises et eksempel. De skriver ikke navne på ugeplanerne, da dagsformen er afgørende for de mindre børns behov den pågældende dag. Børnene fordeles på dagen.

Onsdag er store mødedag i huset, derfor er det legepladsdag. Torsdag er der altid rytmik. Helene kommer med en opfordring til at aflevere i god tid inden kl. 9.30, hvor de går i gang. Fredag er turdag. Det er sjældent hele gruppen. Så er der bedre tid, ro og børnene får mere ud af det – mere tid til dialog med

børnene. De øver også de basale ting: at kigge sig for, holde fast i klapvogn mm.

8. Fri for mobberi ved Helene

Konceptet er udarbejdet af Maryfonden, og der arbejdes med det i hele Københavns kommune. Tanken er at mobning skal forebygges, ikke bekæmpes. Det er vigtigt at gå i gang tidligt, jo før der sættes ind, jo mindre bliver de personlige og samfundsmæssige konsekvenser.

Børnenes mobning er de voksnes ansvar. Man placerer ikke ansvar og roller, men kigger på hele gruppen. De fire grundlæggende værdier: tolerance, respekt, omsorg og mod.

Gode begreber at introducere allerede nu i vuggestuen, selvom drilleri ikke er bevidst: At drille for sjov og at drille for alvor. Det er vigtigt, at forældrene er gode rollemodeller, som er bevidste om hvordan man taler om de andre børn og voksne derhjemme.

Kufferten indeholder bl.a.: Stor trøstebamse, individuelle små bamser til alle børn, bog med historier og cd, rytmikprogram, udendørslege, dilemmakort til forældre og personale, ansigtsfotos med følelser, massagelege.

Der kommer stor happening med stor bamse, som uddeler de små bamser til børnene. Vi får brev.

8. Visning af video som viser hverdag. Det var sjovt og hyggeligt at få et lille indblik i børnenes hverdag.

9. Evt.

D. 28/9 er der stor demonstration på Rådhuspladsen imod nedskæringer i daginstitutionsområdet i Københavns kommune. Hent meget gerne jeres børn senest kl. 15.30 denne dag, så alle kan nå til demonstration kl. 16. Og deltag meget gerne, også forældrene.

Der hænges telefonlister op på tavle i garderobe, skriv gerne jeres tlf. nr. på. Tjek tøj på tørrestativ mm. Skriv navn i tøj.

Digital daginstitution: nyt digitalt system, som skal anvendes til sygemeldinger, tjek ud/tjek ind, kartotekskort, nyhedsbreve mm. Starter så småt op i december.

Referent: Thea (Vildes mor)

Sød historie fra Grøn

Hele grøn stue er på vej til Emmys fødselsdag i Prismen. Det fredagen inden vi skal afsted på koloni om tirsdagen. Imens vi går spørger Marie (vikar) "Senihe hvad skal du i næste uge?" (Senihe skal ikke med på koloni) Senihe svarer "jeg regner med at jeg skal ind og være Radise" Senihe går med Lasse i hånden, og da han hører svaret kigger han op på hende og siger "nej Senihe, man kan altså ikke være baby forfra" 😊

Senihe, pædagog på Grøn stue

Kære forældre

Vi har været på koloni fra d. 18-21. august, med de børn som var 3 år og ældre. Vi var 20 børn og 5 voksne afsted.

I det følgende får I et lille afsnit fra årets kolonidagbog, som vi håber I vil nyde at læse, samt at det giver jer et lille indblik i hvad det er for noget at tage på koloni.

God læsning fra koloniholdet 😊



Lavet af Hjalte

Tirsdag D. 18. august 2015

Jubiii, nu var det endelig blevet tirsdag og tid til koloni, noget vi havde set frem til med spænding. Der var mange børn som ikke før havde prøvet at komme på koloni så vi havde i forvejen talt om hvor mange dage der var til, og talt om hvad koloni er for noget i vores rundkreds i ugen op til. Alle børn havde på den måde fået forberedt sig på at nu, skulle vi noget nyt og spændende, og de børn som havde prøvet det før, havde været nogle fantastiske ambassadører for det at komme på koloni, for de glædede sig helt utroligt meget og talte meget begejstret om det.

Da det endelig blev tirsdag sprang Lasse fra Grøn op i sengen om morgenen derhjemme, for at konstatere at det i dag var kolonidag, og det var jo lige præcis det det var ☺

Da kl. Nærmede sig ni, stimlede forældre og børn og personale sammen på legepladsen, og vi kunne næsten ikke vente, så der var også en smule skuffelse at spore da vi fandt ud af at bussen var forsinket, men heldigvis fandt den frem til Frankrigsgade og vi kunne begynde at få pakket bagage og få sat børn op i bussen.

Mange børn havde så travlt med at komme op og få deres plads, at de næsten ikke havde tid til at sige farvel, men der var også et par stykker der skulle have lidt ekstra hjælp af de voksne. Men op kom alle børn og voksne, og selvom der var et par stykker der var lidt trykket at situationen, kom vi godt afsted og fik vinket til alle de stolte forældre der stod på gaden, og som havde svært ved at se os for bussen havde tonede ruder...

Da vi nåede Peder Lykkesvej som er meget tæt på, var alle faldet til ro i bussen, og vi kunne tale om at, nu var vi endelig på vej til kolonien. Pia skyndte sig også at ringe til Fahimeh for at sige at hun skulle fortælle forældrene at alle børn havde det godt i bussen.

Hjalte holdt Marie i hånden, og Max havde sin bamse og gode ven Anton ved sin side, og så var vi alle ellers klar til at kigge på lastbiler, røde mcquinn biler, og hvad vi ellers mødte på vores vej til Præstø. Vi så også "koer", og der var mange af dem, og hvis der er nogen der er i tvivl om hvad det er, så er det dem der siger muh, og giver mælk, skulle vi hilse og sige fra Viggo.

Vi havde ikke siddet længe i bussen før Yuri syntes vi skulle synge "hjulene på bussen" så det gjorde vi selvfølgelig, og alle sang med. Vi sang også Grøns sang og nogle andre imens vi kørte afsted. Der var også nogle enkelte børn der spurgte "hvornår er vi der?" Addis og Hjalte fjollede hele vejen til kolonien og havde det bare så sjovt, og ville gerne synge tommelfingersangen om og om igen.

Pludselig var der gået en time og vi holdt udenfor kolonien. Alle børnene var vilde og ville gerne hurtigst muligt ud af bussen. Vejret var skønt og da alle var ude gik vi straks i gang med at lege udenfor på koloniens område, alt imens alt bagagen, og der var meget, blev slæbt op til huset. Heldigvis er der mange stærke børn i Sundby Asyl og de ville gerne hjælpe til, så i løbet af kort tid var alt slæbt op. Rehan syntes dog det var meget mærkelig at Niclas var på kolonien for han havde jo ikke været med i bussen, men da han så børnehavens egen bil begyndte Rehan at forstå hvorfor Niclas kunne være på kolonien sammen med os 😊

Klokken nærmede sig frokosttid og vi fandt madpakkerne frem, og der blev ringet på klokken. Vi havde ikke talt om hvad klokken betød, men alle børn reagerede og kom løbende og så kunne vi starte på vores lækre madpakker. Børnene nød virkelig deres mad, og vi sad alle udenfor under halvtaget, men selvom maden var lækker var der en legeplads der trak, så det tog ikke ret lang tid før de første var færdige og i gang med at lege på rutchebanen, udforske området og klatre i træer.

Efter frokosten begyndte Marie og Pia at pakke ud sammen med børnene. En efter en kom de ind og fik vist deres seng og garderober, for dem havde de nemlig to af. En til toiletsager og vasketøj, og en til overtøj og sko.

Imens der blev pakket ud var der godt gang i legepladsen.

Nikoline, Alva, Viggo og Lasse fra rød stue, gik med Helene rundt og plukkede blomster til bordene i spisestuen. Derefter gik Helene i køkkenet sammen med Yuri, Rebecca og Nikoline. De pakkede ud og stillede krus i opvaskemaskinen, og pludselig opdagede de en græshoppe inde i opvaskemaskinen, ikke lige det sted man regner med at finde sådan en, for pigerne vidste godt at den hørte til udenfor.

Efter at have plukket blomster kobede Viggo sig til Atlas, Anton og Fredrik for at lege med sværd, men de blev afbrudt af at Linus og Carl havde fundet en "dræbersnegl" ved nedgangen til kælderens og den blev udforsket godt og grundigt, og endte vist nok sine dage efter undersøgelsen 😊

Max, Anton og Carl havde fundet sig nogle gode træer som de kravlede op i og syntes det var herligt.

Senere fandt Niclas et kosteskaf frem og begyndte at danse limbo med Ella, Olivia, Astrid, Yuri, Nikoline, og Rebecca, de syntes det var vildt sjovt at skulle gå under uden at ramme jorden, men det var også svært at holde balancen.

Imens gyngede Lasse, Fredrik og Emmy højt og nød det skønne vejr og bare at være på koloni.

Da klokken nærmede sig 14 blev der igen ringet med klokken og det var tid til frugt. Vi spiste igen under halvtaget men inden vi rigtig kom i gang, var Yuri og Carl faldet ned af bænken fordi de gav hinanden verdens største krammer, og Ella blev stukket af en hveps. Men alle tre var super seje og i løbet af kort tid var vi klar til at indtage lækre pølsehorn.

Da vi havde spist den lækre frugt legede vi videre udenfor. Men efterhånden som tiden gik, kunne vi godt mærke at spændingen hos børnene var blevet udløst og kræfterne så småt slap op. Så omk. Kl. 16 satte vi en film på indenfor, og de fleste af børnene satte sig godt tilrette og så Peter plys. Imens de sidder og ser film kommer Marie til at tale til Jeppe og Viggo siger "shhhh Marie, man må ikke snakke når man er i biografen" Marie stoppede omgående med at tale 😊😊😊

Imens filmen er på gør de voksne aftensmaden klar som består af rugbrød med pålæg. Der var karrysild, figenpålæg som Lina havde lavet til os hjemme i børnehaven, makrel, æg, kyllingepølse, grønt og meget mere. Så da filmen var færdig kunne børnene sætte sig til bords og på skift komme op og lave sig de lækreste madder.

Efter aftensmaden gik vi op på legeloftet, og der var noget de havde set frem til alle sammen. Der er ikke ret meget legetøj deroppe, men det der var, blev straks pakket ud og leget med.

Lasse fra rød, Linus, Ella, Yuri, Olivia, Rebecca, Atlas, begyndte at lege "en trolld", men det varede ikke længe før Ella erklærede sig selv som skolelæreren, og fik nogle børn til at sætte sig på, de gamle skolebænke, og så var det ellers bare at lytte efter 😊

Inden klokken blev alt for mange ringede Pia på trianglen og vi satte os og holdt en lille rundkreds. Vi talte om at vi nu endelig var kommet på koloni, og

at vi jo skulle sove der tre gange. Rehan sagde "det kan jeg sagtens"! Vi talte også om at der er helt i orden hvis man savnede sin mor og far, det gør man jo også når man er i børnehaven, men alle børnene var så gode og mente sagtens de kunne klare at være afsted.

Til sidst fortalte Pia at, nu var det ved at være puttetid og at det ikke var alle der kunne komme først. Så en efter en kom de ned og blev tjekket for flåter, fik børstet tænder og ellers gjort natklar.

Når de blev lagt i seng fik de en lille pixibog og de fik lov til at lyse med deres lommelygter.

Da alle var i seng læste Pia en godnathistorie og det var "guldløkk og de tre bjørne". Efter den gik de voksne rundt og sagde godnat til alle børnene og fik dem puttet godt under dynerne. Enkelte skulle have lidt ekstra hjælp til at falde i søvn, men efter ca. 30 min sov alle sødt.

Det har været en dejlig dag og vejret har været helt fantastisk. Vi glæder os til endnu en dag på kolonien i morgen.

Pia



Anton 3 år

Tillykke til Lind og familie med lillebror

Tillykke til Anton og familie med lillebror Alfred

Tillykke til Moses og familie med lillesøster Naomi

Tillykke til Max og familie med lillebror

Tillykke til Eivy og familie med lillesøster

Tillykke til Lau og familie med lillebror



**Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag d. 10. december
hvor vi holder julemiddag for hele familien, og måske kommer
julemanden også forbi 😊**