

Kære læser

Kalenderen siger september og vi nyder de solskinstimer som det milde vejr har haft med sig.

Denne udgave af Bro Bro Brille indeholder mange beskrivelser om nogle af de aktiviteter under "Rejse i Danmark", som er en del af projektet "Rejse i Verden".

Jeg kan ikke sige nok "tak" til alle de forældre som har bidraget på en eller anden måde til at gøre rejsen til en spændende oplevelse for børnene.

Med mine mange års erfaring ved jeg, at jeres involvering og deltagelse i livet i Sundby Asyl gavner alle børn. Der bliver bygget bro mellem hjem og institution, og de to verdener bliver flettet sammen, samtidig med I får indblik i jeres barns hverdag i institutionen. Jeres inddragelse i det små og store gør, at vi i fællesskab kan skabe gode læringsrum for børnene.

Jeg er meget stolt over samarbejdet med forældrene i Sundby Asyl, jeres engagement i huset er meget højt.

Som I nok har læst er vi I gang med rytmik på alle 3 stuer. Som noget nyt har vi valgt tirsdag som "bevægelsesdag". Dette betyder, at personalet har fokus på bevægelsesaktiviteter om formiddagen, inde på stuerne, på legepladsen samt ud af huset.

Der bliver holdt stueforældremøder på alle stuer og i denne udgave kan I læse referatet fra det første møde som er blevet holdt hos de grønne.

Tak til alle som har bidraget til dette blad.

God læselyst

De varmeste efterårshilsner

Monica Gil de Muro

Leder

Besøgskøkkendame

I August lavede jeg en aftale med Maria om, at jeg skulle komme ned i SA og lave mad i løbet af deres "Rejsen Går til Danmark".

Franka og jeg talte derefter om hvilken ret jeg/vi skulle lave. Valget faldt på kyllingefrikassé.

Da beslutning om maden var truffet, kom ventetiden. Efter kolonien begyndte vi at tælle dagene, og endelig kom mandag d. 5. Sep. Franka vågnede små to timer tidligere end normalt, og var meget hurtigere til at blive klar til børnehaven end hun plejer.

Vi startede med at gå på stuen, Franka blev, mens jeg gik op i køkkenet.

Lina havde handlet, og varen fra hørkram kom. Så var det i gang, to timer, så skulle maden være klar. Franka kom op for at hjælpe/underholde Lina og jeg, hun fik prøvesmagt det der skulle i maden. Alt blev heldigvis godkendt.

Efter noget tid gik Franka ned på stuen igen, da det var tid til den store fælles rundkreds. Hos Lina og jeg var det tid til at piske, koge og færdiggøre maden.

Ved 11 tiden, listede jeg ned for at putte Frankas lillesøster ude på legepladsen. Jeg kunne smug lytte til rundkredsen inde på Rød stue. Det var skønt at se og høre glade børn og voksne, der pjattede og dansede.

Da lillesøster var faldet i søvn, og rundkredsen slut kom Franka og Maria op i køkkenet for at hente mig og maden.

Jeg skulle spise med inde på Rød stue, sammen med Franka, Lind, Dina, Maria, Liv, Elias og Elvin ved broccoli bordet.

På stuen startede peberfugt-bordet med at dække deres bord, så blev det os ved broccoli-bordet og til sidst tomat-bordet.

Vi spiste maden og talte om maden, heldigvis kunne de fleste af børnene lide maden - i hvert fald kartoflerne.

Efter lidt leg på legepladsen, gik Franka, lillesøster og jeg hjem.

Det havde været en skøn dag. Det var dejligt, som forældre at få lov til at se og opleve hverdagen i SA. Dejligt at se at børn og voksne trives så godt sammen, og super dejligt at Franka var så glad.

Tak!

Frankas mor, Malene

“Nogen tager det tungt - andre tarteletter”.

Mandag d 22. august havde jeg fornøjelsen af at tilbringe en formiddag i Sundby Asyl i forbindelse med husets tema om Danmark. Maria havde spurgt om jeg ville være med til at lave frokost til de små hoveder hvilket jeg gerne ville og heldigvis kunne finde tid til. Efter kort tids overvejelse faldt valget på tarteletter med høns i asparges. Jeg tænker at det er en ret traditionel dansk ret og jeg har ikke tal på hvor mange gange min mormor har serveret det for min bror og jeg da vi var børn, så det er noget der vækker nostalgiske minder.

Hele formiddagen blev derfor tilbragt i fantastisk hyggeligt selskab sammen med Lina og Elvin. Da vi kom havde Lina allerede kogt kyllingebrysterne så Elvin og jeg gik i gang med at skrælle gulerødder (jeg kan i øvrigt anbefale at smide rigelige mængder stjerne anis, koriander frø og muskatnød mm i en tepose sammen med kyllingen som Lina gør det).

Det var hyggeligt at mærke stemningen i huset som formiddagen skred frem. Med jævne mellemrum kiggede både pædagoger og børn nysgerrigt forbi køkkenet. Elvin smuttede ned til stor rundkreds klokken 10 og Lina og jeg lavede maden færdigt. Retten er jo simpel nok i sig selv, men mængden der skulle laves var noget større end jeg er vant til herhjemme, så det var da også med en hvis nervøsitet at vi fremtryllede den største portion opbagte hvide sovs jeg nogensinde har lavet. Efter 20 minutters konstant piskning og en højre arm i krampe var sovsen klar og vi hældte den plukkede kylling samt asparges op i. I selverkendelsens klare lys havde jeg ikke tænkt mig at prøve kræfter med hjemmelavet butterdej så tarteletterne var altså indkøbt på forhånd.

Lidt før kl 11 anrettede vi og stuerne kom forbi og hentede deres mad. Nogle af børnene fra grøn stue bar selv fadene med de livlige tarteletter op ad trappen med stor koncentration. Derefter spiste jeg sammen med børnene og de voksne på rød stue. Nogle kunne lide maden og andre var lidt mere skeptiske. Vi hyggede os og jeg fik igen et lille smugkig ind i børnenes hverdag som vi jo normalt ikke er med til. Efter måltidet bar børnene selv deres service over til den lille vogn, og rygter fra grøn stue sagde at der var nogen der havde spist fire styks :-)

Det var en sjov formiddag som både Elvin og jeg nød, og han kunne om aftenen fortælle hvordan flere havde sagt tak for mad til ham ude på legepladsen.

Christian / Elvins far



Bondegårdstur sensommer 2016

En dejlig solskinsdag midt i august tog vi endnu engang på bondegårdstur med vores dejlige unger I Sundby Asyl. Vi var i alt over hundrede børn, personale, forældre, søskende og bedsteforældre samlet i to store busser, som kørte afsted tidlig formiddag fra Amagerbro mod Barresøgaard. I bussen sang vi bondegårdssange og varmede op til oplevelsen med alle de spændende dyr, som vi skulle møde.

Da vi en lille times tid efter ankom til Barresøgaard, blev vi taget varmt imod af bondemand Lars, som var klar til at vise os rundt på sin bondegård. Vi startede med at hilse på grisen Flora, som gik frit rundt blandt os og gryntede fornøjet. Lars fortalte, at Flora havde født unger for kort tid siden, og det var lidt sjovt at se, hvordan Floras patter var så fyldt med mælk, at de hang helt ned til joden. Herefter vandrede vi i flok fra den ene spændende dyregruppe til den anden. Vi sagde goddag til katte, hunde, får, grise, gæs, høns, køer og heste. Vi fik lov til at fodre mange af dyrene med gulerødder, og særligt hestene var MEGET sultne. Mange af dyrene havde unger, så vi fik også lov til at møde både kyllinger, gæslinger, pattegrise og kattekillinger. Kyllingerne kunne vi holde i vores hænder, og æe forsigtigt på deres bløde dun. De var både gule, brune og sorte, og de var bare SÅ søde!

Efter vi havde hilst på alle dyrene, fik vi lov til at boltre os på bondemand Lars's store grund. Den fantastiske legeplads med blandt andet svævebane, gynger, sandkasse, traktorer, cykler og rutsjebane blev flittigt brugt. Solen skinnede dejligt og vi legede alle godt på det spændende landsted. Vi legede så godt, at vi næsten glemte, at vi blev sultne. Det kom vi heldigvis i tanker om, og så spiste vi samlet vores medbragte madpakker, som også var sjovt og dejligt. Nogle havde sjove ting med i madkasserne, som kunne byttes mellem kammeraterne. Mange nød frokosten i solen på den store gårdsplads, mens andre søgte skygge i den ene gårdlænge, hvor der var disket op med hjemmebagt brød og friskbrygget kaffe – dejligt!

Efter frokosten spillede bondemand Lars en masse gode børnesange på sin harmonika. Vi sang alle med, og mange af børnene fra Sundby Asyl dansede rundt på gulvet, mens vi lyttede og sang til den livlige musik.

Til slut var det atter tid til at sætte os ind i de store busser, og sige farvel (og forhåbentligt på gensyn) til Barresøgaard, bondemand Lars og alle de søde dyr. Vi fik to brevduer med os hjem – én i hver bus. På hjemturen var vi alle – både børn og voksne – meget trætte, så nogle faldt i søvn, mens hjulene på bussen drejede rundt, rundt, rundt...

Vi ankom til Amagerbro om eftermiddagen, hvor vi samledes på legepladsen for at sende de to brevduer afsted. Hver due fik en lille seddel om benet med en hilsen fra os, og så fløj de ellers helt selv hjem til bondemand Lars. Det syntes vi var sejt, at de kunne! Til slut sagde vi farvel til hinanden og tak for en dejlig bondegårdstur med Sundby Asyl. Vi glæææder os til næste år

Sofia, Floras mor



Rejse i Danmark

I uge 33-36 havde vi en fantasirejse, som vi kalder for "rejse i Danmark"

Hver mandag i 4 uger holdt vi en stor fælles rundkreds på rød stue, hvor vi startede med at synge goddag sangen, og så skulle børnene på hver af de tre stuer på skift spille på forskellige instrumenter igen, mens vi sang.

Vi snakkede om Danmark og København og andre danske byer. Vi snakkede også om Jylland, Sælland og Fyn og bagefter sang vi om de forskellige steder.

Hver gang vi holdt rundkreds, snakkede vi om et bestemt emne om Danmark og prøvede at bruge forskellige materialer, som vi viste børnene, bl.a. dannebrog og Danmarks kort i den første uge og på den anden uge, snakkede vi om danske frugter og grøntsager. Der blev vist mange forskellige frugter og grøntsager og børnene skulle gætte hvilke af dem vokser i Danmark.

I den tredje uge i rejsen fik vi besøg af Vibeke; Mor til Ludvig på radisestuen, som havde en flot dragt på og hun forklarede hvad den blev brugt til i gamle dage. Så dansede vi alle sammen en Folke dans. Som hun lærte os.

Mange tak til Vibeke for besøget og præsentationen.

I den fjerde uge snakkede vi om den danske forfatter H.C. Andersen og der blev læst en af hans bøger op. Vi fik også Amagermad. Amagermad er en traditionel mad eller sandwich, hvor franskbrødet er nederst, og rugbrødet er øverst der er smør mellem brød skrIVERne- Historien er, at franskbrødet ikke måtte blive set af gud, derfor lagde man det nederst, så kunne gud ikke se det.

Under rejsen i Danmark fik vi smagt på danske frugter og grøntsager, bl.a. Agurker, Jordbær og æbler.

Vi sluttede vores rundkreds af hver gang med farvel sangen.

I forbindelse med rejse i Danmark har vi haft besøg af Christian far til Elvin på rød stue. Han lavede Tarteletter med kylling, Asparges og persille drys, Agurk og gulrods stave.

Dennis; far til Hjalte lavede kyllingefrikadeller med kartofler og Persille sovs.

Stine mor til Moses På grøn stue og Naomi på radisestuen lavede gammeldags æblekage til eftermiddag.

Nords forældre Kasper og Cristine fra radisestuen lavede kylling i karry med ris og grøntsager.

Marta mor til Vera på grøn stue, lavede fiskefrikadeller med hjemme lavet remoulade, kartofler og Jordbær salat.

Malene mor til Franka på rød stue lavede kylling Frikasse med kartofler og agurke stave.

Maria mor til Nikoline på Grøn stue lavede forloren hare med bønner, kartofler, sovs og ribsgele.

Vi vil gerne give en STOR TAK til alle de søde forældre, som har lavet fantastisk mad til os. Det smagte rigtig godt.

Fahimeh, pædagog radisestue



Referat af forældrebestyrelsesmøde

8/9 2016 kl. 17.00 – 20.00.

1. **Valg af ordstyrer:** Betinna (Helenes mor)
2. **Valg af referent:** Peter (Linds og Joachims far)
3. **Godkendelse af dagsorden:** Godkendt
4. **Godkendelse af referat fra sidste møde i 2016:** Godkendt
5. **Nabobygningen. Episode og handling på legepladsen fredag den 26.08.16**
 - a. Vandmelons-episoden (detaljer kan læses i brevet Monica sendte ud umiddelbart efter episoden).
 - b. Tilde Nor (Linds og Joachims mor) kontaktede Lejerbo flere gange før de reagerede og sendte håndværkere ud og at rive ned og forsegle bygningen.
 - c. Den lave bygning samt den nederste altan er blevet revet ned og indgange er blevet muret til. Det er dog stadig muligt at komme ind i bygningen, hvis man virkelig vil.
 - d. Lejerbo har vi ikke hørt fra siden.
 - e. Christina (Milos mor) har kontaktet en journalist fra Amagerbladet. Amagerbladet har interviewet Christina (Milos mor) og Tilde Nor (Linds og Joachims mor) samt Monica og Maria (Sundby Asyl).
 - f. Forældrebestyrelsen ved Christina ringer til Børne- og Ungeforvaltningen og skriver et udkast til et brev til Lejerbo som forklarer situationens alvor og beder om et møde.
 - g. Institutionsbestyrelsen har også taget kontakt til Lejerbo med ønske om et møde.
6. **Pædagogisk læreplan 2016-2018 v. Monica:**

- a. Der er blevet udarbejdet en ny læreplan.
- b. Evalueringsmetode: Hvad lærte børnene og hvad lærte vi?
- c. Læreplanens fokus er *måltidet*, hvor de seks krævede temaer bliver inddraget.
- d. Sundby Asyl har fået godkendt læreplanen fra kommunen.
- e. Læreplanen bliver lagt op på Sundby Asyls hjemmeside samt ligger på stuerne.

----- PAUSE -----

7. Nyt fra ledelse og budget v. Monica:

- a. Det budgetterede underskud afbetales som planlagt i år.
- b. Helene (på barsel) kommer tilbage til 21. november. Sune (nu barselsvikar for Helene) bliver ansat 6 måneder frem i et eksperiment for at højne fagligheden i Sundby Asyl og for at få implementeret projektet om pædagogiske rutiner.
- c. Møde i Legepladsudvalg: Karoline (Arthurs mor), Stine (Moses og Naomis mor), Tilde Nor (Linds og Joachims mor) og Sofia (Floras mor): Der skal findes gode ideer til planter samt andre ny tiltag på legepladsen og herefter søges penge hos Matasfonden. Legepladsen blev målt op.
- d. Nyt fra Christianshavns Asyls forældrebestyrelse: Vil gerne invitere politikere til dialogmøde for at være på forkant med Asylselskabets videre bevarelse.

8. Evaluering af kolonien v. Pia

- a. 27 børn og 6 voksne. Det gik rigtig godt. Børnene nød det meget og de voksne var på arbejde (og nød det).

- b. Kolonidagbogen er skrevet. Meget af den blev skrevet på selve kolonien.
- c. Inspireret af andres gode erfaringer afprøves en anden metode til en mere børnevenlig afgang til koloni, så alle får en god aflevering: Man afleverer børnene i institutionen som normalt. Når alle børn er kommet og alle forældre er gået, kommer bussen og alle børn kommer derefter op i bussen.
- d. Monica: Kæmpe tak til personalet for at de ville med.

9. Status på ansøgning om "sikker vej" i Frankrigsgade v. Christina:

- a. Der mangler stadig at blive skrevet en ansøgning om trafiksikring af Frankrigsgade.
- b. Monica tager kontakt til Rikke (Ejners mor) om hun vil tage sig af at skrive ansøgningen.

10. Pædagogiske rutiner / Projektet v. Fahimeh

- a. Til kompetencedagen har vi startet et projekt i samarbejde med ekstern konsulent (Susanne) (nov. 2015 – nov. 2016): Der skal være mening og læringskontekst for børnene i alle rutiner i hverdagen.
- b. Måltidet er rutinen Sundby Asyl har valgt at fokusere på: En ensretning af måltidsrutinen på tværs af de tre stuer.
- c. Personalet har på baggrund af videoklip reflekteret over måltidsrutinen. Der arbejdes løbende på at forbedre rutinerne på baggrund af refleksionen.

11. Evaluering af bondegårdsturen v. Monica

- a. 104-106 deltagere. 20.440 kr. (bus + besøget) = 196 kr. pr. deltager.
- b. En god investering. Der er enighed om, at turen var succes og at bondegården fungerer rigtig godt.

12. Forældrebestyrelsen har ordet

- a. Intet at tilføje

13.Evt.

- a. Kommunen varsler store besparelser til næste år. Der inviteres til demonstration den 15. september kl. 17.00 på Københavns Rådhusplads.
- b. Marie (mor til Selma og Vigga har tidligere har gået i Sundby Asyl) har vundet et koncert-event (inkl. bøger) den 15. september til Sundby Asyl.

14.Oplæsning af referatets notater:

Oplæst



Koncert i Sundby Asyl

Jubiii..... Sundby Asyl var blevet indstillet, af en tidligere forældre, i en konkurrence, hvor præmien var en koncert for børnene.

Begejstringen var stor, da beskeden om at vi oven i købet havde vundet præmien, blev bekendt gjort.

Torsdag den 15. september 2016 løb koncerten af stablen. Det foregik på rød stue. Alle møbler blev ryddet ud til siderne og så fik vi besøg af alle radiserne og de grønne børn.

Vi blev budt velkommen på stuen, som var pyntet med gule balloner, af den søde Pixitrold og spillemanden Krelle.

De spillede og sang på skønneste vis, en række velkendte børnesange som fx "Hjulene på bussen", "Lille Peter Edderkop" og "Mariehønen Evigglad". Børnene kiggede nysgerrigt på og sang glade med. Der var heldigvis også plads til, at de der havde lyst, kunne danse.

Der var en fantastisk stemning og børnene nød koncerten, som sluttede med at Pixitrolden og Krelle uddelte balloner og Pixi bøger til hvert enkelt barn.

Vi siger mange tak for koncerten, der var en fantastisk oplevelse.

Maria - Pædagog rød stue



Forældremøde Grøn Stue, 22.9.2016

1. Velkomst og fællessang

Vi blev budt velkommen af Senihe og Pia, og startede aftenen med fællessang: det blev dette års kolonisang, som i år ikke var blevet sunget efter hjemkomsten.

Tak til Marie for de gode idéer til en sjov sang om børnenes oplevelser!

2. Gennemgang af dagsordenen

3. Valg af referent: Mingo (Addis' mor) meldte sig frivilligt.

4. Præsentation af forældre og personale:

Senihe har været i SA i 16 år, siden 2013 i grøn stue.

Pia har været i SA i 15 år, efter et enkelt år i Tåstrup.

Sophia manglede – hun har indtil for kort tid siden været Grøn Stues pædagog studerende i praktik, men er nu flyttet til Radise Stuen. Til gengæld har Grøn Stue fornøjelsen af at have **Amber** i tre dage om ugen, og **Marie S.** de resterende to dage. Amber er pædagog studerende, og Maria læser på Uni.

Blandt **forældrene** var i aften til stede: Nicolines mor Marie (medlem af forældrebestyrelsen), Rihans far Ikhlak, Veras far Peter, Atlas' mor Denize, Jonas far Bardur, Hjaltens mor Majbritt, Yuris far Daniel, Rebekkas forældre Axel og Sarah (medlem af forældrebestyrelsen), Carls mor Sara, Antons mor Sara, Arthurs far Klaus, Addis' mor Mingo, Moses' mor Stine og Linus' far Nils Erik.

5. Projekt Pædagogiske Rutiner (fremlagt af Senihe)

Kompetencedagene i 2015 blev startskuddet til projektet Pædagogisk Rutiner, som gennemføres i samarbejde med de 9 institutioner i Asylselskabet og **løber over ét år** (projektet afsluttes i november 2016 med en workshop). Projektet bygger på metoden **Didaktisk Aktionslæring**, dvs. læring som sker via aktiviteter og handlinger ("at lære af praksis, i praksis"), og skal i højere grad drage nytte af læring som foregår i pædagogiske rutiner, dvs. aktiviteter der gentages dagligt. Projektet ledsages af 3 konsulenter: Søren Smidt & Suzanne Krogh (forfattere til bogen *Aktionslæring i pædagogisk praksis (Læring i dagtilbud)*), samt Henning Kopart som er psykolog og medlem af institutionsbestyrelsen. I SA er nedsat en **styregruppe**, som består af Senihe, Maria, Sune og Monica, som har det overordnede ansvar for projektets gennemførelse. Ud over styringsgruppen er der også sammensat en **læringsgruppe** (der var to læringsgrupper i starten, som så blev reduceret til én), som sammen med læringsgrupperne fra de andre

institutioner i Asylselskabet sikrer læring og erfaringsudveksling på tværs af institutionerne.

[der vises Power Point præsentation om projektet]

Gennem fælles processer inden for Aktionslæringens rammer har læringsgrupperne i SA identificeret et antal udfordringer, som pædagogerne i SA møder i deres hverdag. Af disse blev følgende udfordring valgt som kernen i projektet: "Hvorfor er børnene meget urolige og hviler ikke i sig selv? Hvorfor er der megen uro, støj og højt tempo?".

6. I forlængelse heraf har SA valgt at fokusere på frokostpædagogikken som den pædagogiske rutine, som skal videreudvikles inden for projektperioden, med syn på at forbedre oplevelserne omkring den valgte udfordring. Senihe og Pia beskriver hvordan der ofte er stor uro omkring måltidsrutinerne, og hvordan processerne omkring måltidet er blevet ændret i løbet af projektet for at skabe en mere harmonisk måltidssituation. Hovedfokus har været på ventetiden mellem håndvask og spisning – en situation hvor mange børn har haft vanskeligt ved at udskyde egne behov og vente på hinanden i ro. Arbejdet har handlet meget om at øge børnenes deltagelseskompetencer, dvs. aktiv inddragelse af børnene i de processer som finder sted omkring måltidet (fra borddækning til efterfølgende rengøring), og deres samtalekompetencer, dvs. at øve sig i at lade andre tale færdigt, at tale ordentligt til hinanden i en passende lydstyrke, mv. [der blev vist en video fra et af de første måltider, hvor rutinerne var blevet ændret]. SA vil fortsætte med at arbejde med mad og måltidet som pædagogiske fokusområder i de næste 2 år.

7. Børnegruppen lige nu

Grøn Stue består pt. af **12 drenge og 6 piger**, hvoraf **12 er delfiner** (de børn som har forventet skolestart næste år), og **6 er pingviner** (de yngre børn).

Der er **bevægelsesdag om tirsdagen**, hvor alle stuer laver bevægelsestræning/rytmik. Enkelte børn fra Grøn Stue laver rytmik sammen med nogle børn fra Rød stue, hvilket fungerer meget godt. Rød og Grøn (børnehavebørnene) bliver opdelt i to grupper, som på skift kommer i gymnastiksalen til rytmik, eller bliver i SA. En bemærkning til forældrene: **HUSK at give jeres børn tøj på, som de kan bevæge sig i, så det bliver let at deltage i bevægelsesdagen!**

Børne på Grøn Stue har en god motorik, som det er vigtigt at vedligeholde, også når børnene kommer i skole, da den er tæt knyttet til deres sociale trivsel.

Bamsen **Amigo** går stadig på weekendbesøg blandt børnene, efter lodtrækning. Har man Amigo, skal der skrives i Amigos dagbog hvad han har oplevet sammen med en, og man fortæller om det til rundkreds ugen efter. Pædagogerne forbereder Amigo-rundkredsen ved at læse dagbogen i forvejen, så de ved hjælp af **dialogisk læsning** kan hjælpe 'værtsbarnet' med at præsentere sine oplevelser. De andre børn lærer at lytte, og at stille uddybende spørgsmål. Pia og Senihe henviser til hjemmesiden **sprogpakken.dk**, hvor man kan finde materialer om dialogisk læsning.

Hele stuen skal til et forløb om **Rim & Remser** i Amager Børnekulturhus i oktober måned.

10 børn er blevet udvalgt til at deltage i et forløb i **børnemassage**, hvor gensidig berøring benyttes til at fremme forståelsen for andres behov, forbedre de sociale kompetencer og den gensidige respekt og forebygge mobning (efter mottoet "den man rører driller man ikke").

Herefter fortæller Senihe og Pia om nogle **generelle udfordringer** de oplever på Grøn Stue omkring netop gensidig respekt og omgang. Det opleves ofte at **børnene taler grimt til hinanden** og de voksne, og at der meget begrænset reaktion i situationer hvor børnene får besked på at gøre noget, eller at stoppe med noget.

Mange af børnene har et "**gider-ikke**" **syndrom**, og gør ikke hvad der bliver sagt. Det er vigtigt for pædagogerne at samarbejde med os forældre om dette, og om, at vi trækker i samme hammel ift. hvad vi accepterer af sprogbrug og adfærd, og hvordan vi lærer børnene at ikke alt er til forhandling, og ikke alt handler om hvad man selv gider.

SA vil ikke acceptere at der tales grimt til hinanden, heller ikke for sjov – for det er der mange børn der ikke forstår det, og de bliver kede af det. Vi forældre bedes om at påtale grimt sprogbrug over for vores børn, og at **være gode rollemodeller for børnene** i vores omgang med hinanden. Vi skal også i hverdagsituationerne holde mere fast over for børnene ift. regler og ting, der 'skal' gøres, og hjælpe dem med at lære at man ikke kun kan gøre hvad man har lyst til, og at det ikke kun er barnets egne behov, som er i centrum. Pædagogerne kan ikke gøre det alene – **ansvaret for at opdrage børnene ligger stadig mest hos forældrene.**

Flere af forældrene har også oplevet, at deres børn kom hjem og fortalte om at de var blevet udelukket fra en leg og drillet, eller kaldt noget grimt. Pædagogerne anbefaler at tale om situationen, og også fortælle om at selv om det ikke er ok at de blev kaldt noget grimt, så er det ikke gjort i ond hensigt, men i mangel af bedre viden.

En far fortæller at det hjælper at skabe en **'man'-kultur** i sådanne situationer – i stedet for at sige at X eller Y ikke måtte gøre sådan, er det bedre at tale om, hvad 'man' ikke må.

Det er vigtigt at blive ved med at fortælle at det ikke er sådan man taler med hinanden, også til andres børn, hvis man hører dem tale grimt. Det er også vigtigt at snakke med børnene om hvad de gør, når de ser at andre bliver drillet eller kaldt grimme ting – og at lære dem at man også skal hjælpe andre, og sige fra på deres vegne, selv om man ikke selv direkte er involveret.

Nogle forældre har hørt deres børn fortælle om **holddannelser** i hverdagen – hvor nogle børn skaber alliancer mod andre. Pædagogerne har haft den oplevelse tidligere, men synes selv at det var blevet bedre efter at have rettet fokus på større inklusion blandt børnene. De beder os henvende os til dem for at fortælle, når vi hører om den slags.

Det var en god, åben diskussion blandt forældre og pædagoger om oplevelser med og blandt børnene. Det blev slået fast at de sociale kompetencer er nogle af de vigtigste for børnenes trivsel og fremtid, og at vi i fællesskab skal have større fokus på at udvikle dem i den rigtige retning.

Herefter fortalte Rebekkas mor Sarah om arbejdet i **forældrebestyrelsen**, og om, at der er valg i november til 2 faste medlemmer, og 5 suppleanter.

Tak for et interessant og lærerigt forældremøde!



Koloni

Igen i år var der en flok spændte børn og mindst lige så spændte voksne der tog på koloni. Vi var 27 børn og 6 voksne der tog til Præstø d. 23-26. august, og gud hvor var vi heldige med vejret! På vej derved i bussen dryppede det lidt men da vi ankom til kolonien besluttede solen sig for at bryde frem og det blev den ved med alle dagene.

Vi havde en skøn koloni med glade børn og voksne. Venskaber blev styrket men også nye venskaber blev til. Der blev leget på kryds og tværs af alder og køn og det var en fornøjelse at iagttage både børn og voksne i det skønne område som kolonien ligger i.

På kolonien blev der leget fangeleg og gemmeleg, der blev løbet, gynget og rutsjet til den store guldmedalje og så blev der spist en masse æbler fra de store æbletræer.

Vi brugte i år begge sovesale, noget som vi ikke har gjort før, det var sjovt og hyggeligt at vi var så mange afsted og vi glæder os allerede til næste år 😊

På hjemmesiden er vores kolonidagbog lagt ind hvis I har fået lyst til at læse mere om hvad vi har oplevet på kolonien.

Tak til alle der har bidraget til dette års koloni med hjemmebag, godteposer og skattekiste. Tak for lækre snacks til de voksne, og tak fordi I sender jeres børn på koloni, det er helt sikkert en oplevelse børnene vil huske tilbage på med glæde i mange år!

Kolonihilsner fra

Pia

Der kommer fotograf torsdag d. 27/10-16.



**Der er valg til forældrebestyrelsen tirsdag d. 22.
november. Der skal vælges to
bestyrelsesmedlemmer og 5 suppleanter.**