

Sundby Asyl Intg. Inst. 0-6 år
Frankrigsgade 3, 2300 København S
Tlf : 3258 3001 – sundby-asyl@mail.tele.dk
www.sundbyasyl.dk

Kære læser

Du er i gang med at læse den anden udgave af Bro bro brille i 2015. For nogle af jer er det et kendt blad og for andre er det første gang de får kendskab til bladet. Jeg er så glad og stolt hver gang Bro bro brille bliver sendt til tryk. Bladet er en dokumentation af det liv som leves i Sundby Asyl.

Et godt samarbejde mellem børn, forældre og personale er forudsætningen for vores blad, da alle bidrager og hjælper til, så bladet er klar til deadline, 4 gange om året.

I løbet af foråret og starten af sommeren har vi sagt "farvel" til 10 skolebørn og dette betyder at vi også har sagt "velkommen" til mange nye børn og deres familier.

Jeg håber at alle nye i huset også vil være med til at bidrage med indlæg og ideer til vores kære blad.

God læselyst!

Monica



Addis 4 år

Streetart i børnehøjde på grøn stue

Torsdag d. 9. april fra k. 9-11 lavede Selma, Sille, Thomas, Halfdan, Lasse, Emmy, Frederik, Ellen, Elinor, Ella, Pia og Senihe gadekunst, som vi og børnene syntes var meget spændende. Derfor har jeg besluttet at skrive en lille indlæg til Bro Bro-brille, så alle der læser det, får et lille indblik i hvad vi lavede den formiddag.

En gang i februar fik vi en mail fra Streetart om, som tilbød at komme og lave en workshop i gade kunst i børnehaven. Vi syntes, at det lød som et spændende tilbud. Det havde vi ikke prøvet før. Derfor kontaktede jeg straks Christina fra Streetart og lavede en aftale og det blev torsdag d. 9. april. Vi skulle vælge 10 af de store børn.

Streetart er en forening, der består af frivillige, der ønsker at støtte gadekunst. Dagen før vores aftale med Street, fortalte jeg de børn som skulle være med, at der vil komme nogen i morgen lave noget om streetart med os. Jeg fortalte dem også hvad streetart betød og at vi skulle sikkert tegne/male og så skulle vi på en tur i nærområdet. Det var så også det eneste jeg vidste og derfor ventede vi alle sammen spændt på, hvad der skulle ske dagen efter. Åh jo, jeg skulle også have sakse, maleforklæder og male duge klar inden de kom.

Torsdag morgen kl. 9 kom, Christina, Søs og Frida fra Streetart og vi samledes i dukkekrogen i en rundkreds. Efter en præsentations runde, gik vi i gang med workshoppen. De startede med, at spørge børnene, ”hvad var kunst og hvad var gadekunst” Børnene kunne fortælle, at kunst kunne være malerier og vi kunne se dem på museum. Men til at starte med vidste de faktisk ikke, hvad gadekunst var. Så for at vi skulle lære hvad gadekunst var, skulle vi først finde ud af, hvad en gade var? De spurgte børnene, hvad karakteriserer en gade? Hvad kan man se på en gade? De rullede samtidig en langbane af papir på gulvet. Og så lyttede de og Søs tegnede alle de bud børnene kom med.

I kan tro børnene var rigtig gode til vide og huske hvad der kan være på en gade, så man kan se det en gade. De sagde bl.a., der er en vej, biler, en cykelsti, et fortov, bænke på fortovet, bygninger, mennesker mm.

Derefter viste de os, nogle eksempler på gadekunst fx nogen havde der havde tegnet et par ben på et nedløbsrør, noget graffiti på en togvogn. Her sagde Halfdan, det er graffiti og han havde set nogen lave graffiti.

De fortalte også, at gade kunstnere laver gadekunst for at give gaden liv og for at gøre den sjovere at færdes i, så der er noget smukt at kigge på.

De fortalte også, at det ikke er alle steder man fx må lave graffiti. Og så forvandlede Søs bygningerne i tegningerne som om de blev levende. Hun gav dem øjne, ører, næse, mund.

Derudover har vi også snakket om fantasi og dens betydning for vores liv. De spurgte børnene om hvad fantasi var? og hvor fantasien boede? Faktisk vidste en del af børnene meget om fantasi. De gav udtryk for, at det var noget man forestillede sig og det var noget som ikke fandtes rigtigt og fantasien boede i vores hjerne.

Vi var også enige om, at alle havde en fantasi og det gjaldt bare om at finde den og bruge den.

Søs havde også en fantasiknap som hun kunne tænde, når hun havde brug for at bruge sin fantasi, så kom den nemlig ”frem”. Denne fantasiknap ville hun give videre til os, så vi også fik en fantasi knap, som vi kunne tænde, når vi ville bruge den og give den videre fx til forældrene, de voksne i børnehaven og vores venner. Det gør man ved at trykke i mellem øjenbrynene lige op over næsen med tommelfingeren, så få man en fantasiknap, der er tændt og klar til at blive brugt.

Efter en meget spændende læring om gadekunst og fantasi, fik vi at vide, at alle nu skulle tegne et par øjne med tykke tusser og så klippe dem ud. Hver især bestemte helt selv hvordan de ville tegne deres øjne; store, små, trekantede og hvilket udtryk øjne skulle have, farlige, søde, glade, trætte, sur mm.

Derefter tog vi alle sammen overtøj på og gik ud. Vi skulle tage ”øjnene” med i lommen.

Da vi kom ud på Frankrigsgade lige foran børnehaven, viste Christina os en spand med monstersnot (tapetklistre), fra et monster som bor i hendes kælder. Hun fortalte, at man kunne bruge den til at klistre vores medbragte ”øjne”, der hvor vi vil give det liv. Og så gjaldt det om at finde steder vi kunne sætte dem. Vi begyndte at gå hen mod Reberbanegade og der fra helt ned til Amager Centret og tilbage til børnehaven igen.

Undervejs satte vi på skift vores øjne på alle de El-tavler/bokse, Metalporte og nedløbsrør vi så under turen og selvfølgelig på vores postkasse. Og vi kunne se, hvordan disse livløse ting lige pludselig fik liv og forskellige udtryk. Og nu var de også meget sjovere at kigge på. De fik også alle sammen et navn. Den der klistrede sine øjne på, gav også navnet.

Da vi kom hen til børnehaven sagde vi tak og farvel til Streetart. De synes det var en fornøjelse at lave gadekunst med os, fordi alle var aktiv og syntes det var sjovt. Om eftermiddagen da børnene blev hentet, gik nogle af børnene og deres forældre den samme tur og så på det gade kunst deres barn og dets venner havde lavet. De synes det var meget sjovt.

Nogen havde ligefrem taget et billede af et af de nedløbsrør vi satte øjne på og et rødt stykke tape som tunge og lagt den på facebook. Så andre også havde bemærket vores gadekunst og syntes, at de var lidt sjove.

Dagen efter gav nogle af børnene udtryk for, at de synes det meget sjovt det vi lavede dagen før og hvornår vi skulle gøre det igen. Vi tager med glæde imod, hvis der skulle komme et lignende tilbud igen fra Streetart.

Med venlig hilsen

Senihe, pædagog på grøn stue



Alva 3 år

Kursus i brandbekæmpelse

Den 16. april 2015 havde hele personalegruppen i Sundby Asyl personalemøde fra kl 17-20. Vi var alle samlet: leder, rengøringsassistent, gårdmand, pædagoger, medhjælper og køkkenassistent.

Overskriften for mødet var ”**Kursus i brandbekæmpelse**”, og havde til formål, gennem teori og praktisk undervisning, at gøre personalet i stand til at udføre korrekt elementær brandbekæmpelse ifht. forebyggelse af brand, ved brand, evakuering og alarmering.

Til mødet havde vi fornøjelsen af at have besøg af underviser Allan Lassen fra Red-Liv til ,at guide os i gennem aftenen. Allan har mere end 30 års erfaring som brandmand og var nu altså vores underviser.

Vi blev undervist i følgende:

- * Trinvis brandbekæmpelse
- * Slukningsmidler og deres anvendelse
- * Praktiske øvelser med diverse slukningsmidler: ild i faste stoffer, ild i brandbare væsker og ild i en person.
- * Film om brandbekæmpelse.

Første del af mødet var af teoretisk karakter. Her blev de forskellige slukningsmaterialer gennemgået. Der udover var vi rundt i Sundby Asyl og gennemgå husets slukningsmaterialer, flugt – og evakueringsveje, skiltning mm.

Jeg vil lige i den anledning minde alle om, at området mellem institutionens 2 låger er en brandvej, samt at det er netop her, at brandtrappen fra 1 sal fører ned. Derfor skal den holdes fri for cykler, barnevogne, løbehjul mm☺.

Anden del af mødet var af praktisk karakter. Her skulle vi alle ud på legepladsen og bogstavelig talt, have fingrene i ilden. Allan lavede nogle forskellige kontrollerede scenarier, med ild, i henholdsvis gryde, reol, tv og person. Her var personalets opgave, at alle på skift skulle slukke disse brande/ild ved hjælp af det forskellige slukningsmateriel, herunder grydelåg, vandsprøjte, brandtæppe og co2-slukker.

Det var meget autentisk og alle var spændte og koncentrerede, da de under lettere blæsende vejrforhold, skulle få kontrol over, samt slukke ilden.

Sidste del af mødet foregik igen inden døre, hvor vi så to film om ildebrande, deres udvikling, samt brandbekæmpelse.

Det var et godt og brugbart møde med både teoretisk og praktisk viden koblet på. Den praktiske del var meget oplevelsesrig. Der er stor forskel på at høre om hvordan det forskellige slukningsmateriel virker i praksis og så rent faktisk at afprøve det – at stå med det i egne hænder og at skulle handle korrekt.

Forårs hilsner

Maria – pædagog på rød stue, arbejdsmiljørep.

En dag kom der besked fra Karsten, Selmas far, ”der er bedsteforældre dag i børnehaven den 21.04”.

Så fik jeg travlt, kalenderen skulle ryddes og så var jeg klar. Jeg tog med toget tidligt tirsdag morgen fra Vojens. Jeg havde rigtig god tid til at glæde mig, så da jeg steg af bussen ved børnehaven, var jeg rigtig glad, helt ind i maven.

Jeg åbnede lågen og indenfor i sandkassen sad Selma og Sille og jeg tror, de havde glædet sig ligeså meget. Stor gensynsglæde og krammer af Selma, dejligt!

Et øjeblik efter kommer personalet og byder velkommen, så føler jeg mig rigtig velkommen. Vi leger lidt i sandkassen og går derefter op på grøn stue. Der er liv og glade dage, børn og bedsteforældre bliver vist rundt. Det, der er spændende, er rundkredsen, så Selma og Sille fortæller mig, hvad der skal ske, så udbryder jeg ”bedste kan da ikke sidde på gulvet” et øjeblik efter, så har pigerne fundet en lille stol til mig, så jeg kan sidde godt.

Pia kalder til samling med en triangel, et enkelt slag og børn og voksne er klar til orientering. Børnene starter med deres egen sang Halløjsa og børnene synger og er så glade og lidt generte. Derefter synger vi alle, tre sange mere og børnene har også en lidt fjollet sang, dejligt.

Så er der tid til friskbagte boller og grønt, som vi sidder og spiser sammen, og god tid til hygge ved bordene. Så begynder børnene at spørge til, hvornår vi skal ud og bliver enige om, at det er nu. Går så ud på legepladsen. Her skinner solen og varmer godt, masser af børn og voksne, de voksne bliver tilbudt kaffe og der er vand til børnene. Vi hygger med kaffe og børnene

leger. Her er der rig mulighed for at træffe andre bedsteforældre og forældre. Jeg får også en god snak med lederen og de øvrige pædagoger.

Tiden nærmer sig afslutningen og jeg får samling på pigerne og så kommer det svære punkt for mig, hvor jeg skal sige farvel til leder og pædagoger på Sundby Asyl. Selma starter i skole til sommer, så det er min sidste bedstemor dag, jeg har været med siden 2006 og jeg har altid været glad for at være med og følt børnene har det rigtig godt, det er jo det, der betyder noget.

Tak for en dejlig dag.

Lina, Selmas bedste (farmor)



Selma 5 år

Referat forældrebestyrelsesmøde Sundby Asyl 27. april 2015

1. Ordstyrer: Jørgen

2. Referent: Sara

3. **Godkendelse af dagsorden:** Dagsorden blev godkendt, med følgende ekstra punkter til evt.: opfølgning på sidste møde vedr. huset ved siden af institutionen samt mulighed for ekstra hylder i garderoben.

4. **Godkendelse af referat:** Referatet blev godkendt.

5. Hjemmesiden:

Monica fortalte, at der er den samme ramme for hjemmesiden for de 9 institutioner i Asylselskabet. KK vil digitalisere dagsinstitutioner – Københavns Barn – med en forældredel og personaleled. Siden får en anden karakter end nu. Mere rettet mod fremtidige forældre. SA kan enten integrere hjemmesiden i KKs fælles hjemmeside eller bevare sin egen hjemmeside. Hælder til at bevare SAs egen hjemmeside. IT ambassadør for SA: Helene, koble udstyret til pædagogikken. Superbruger: Pia. Fx elektroniske tavler ved stuerne mv. Nemmere at administrere. Mere uddybende info ved næste bestyrelsesmøde.

Diskussion og ideer: Personalet fik ideer til videre udvikling af hjemmesiden.

6. KK trivselsundersøgelse – personalets trivsel

Pia gav en tilbagemelding. B&U forvaltningen har lavet en rapport, meget detaljeret. Sammenlignet SA med sidste trivselsundersøgelse i SA, alle de selvejende institutioner, hele B&U-forvaltningen. SA ligger rigtig højt i trivsel, generelt højere end de andre. Stor tilfredshed med leder, opgaver, hverdag. Læring og udvikling – udviklingsområde ved MUS, skriftlig udviklingsplan for hver medarbejder. Har ind til videre kun været mundtligt. Resultat kan ses ved næste trivselsundersøgelse. Meget høj svarprocent.

Glædeligt både fordi børnene så har det godt, og KK vil bemærke at SA er et sted med god trivsel.

7. Budget – Monica

Ny medarbejder i Asylselskabet administration, som implementerer et nyt system, derfor kan Monica ikke sige præcise tal. 50.000 skal betales, som er gammel gæld. Følger budgettet nøje. Har eftersat vikarforbruget, er gået rigtig godt med at være mere skarpe på det. SA har fået 30.000 af Område Amager til at dække udgifter ifm. Alletiders Sønderbro. Ift. vikarforbruget er det meget vigtigt med forældrenes tilbagemeldinger omkring ferie. Så kan personalet bedre planlægge og bruge ressourcerne optimalt.

Nabobygningen: Mail fra Troels, formand for AS, til kommunen, om de vil holde et møde 4. maj omkring nabobygningen. Peter B. læste mailen op. Anette, Peter og Christina kan godt deltage i mødet, hvis det bliver aktuelt. Maria – vigtigt at huske på, hvad ejendommen kan indeholde ift. fx miljøfarlige stoffer, etc.

8. Alletiders Sønderbro – Monica

Det går godt, SA har lavet mange af de planlagte ting.

Indsatsområde Sprog – handleplan for hvordan SA vil arbejde med sprog, dialogisk læsning, daglige samtaler. På møde den 30. april skal handleplanen deles med andre institutioner, får gensidig støtte og sparring. Købt en kasse der hedder Læseleg, med gode bøger til dialogisk læsning. Videreudvikling af dialogisk læsning – forskellige forløb. Opdateres jævnlige. God investering. Nemt at gå til for pædagoger og medhjælpere, hvilket er en stor hjælp i hverdagen.

Dannet Netværk for sprogligt ansvarlige fra flere institutioner.

Indsatsområde Trivsel – to kufferter fra Fri for mobberi. Implementering diskuteres på næste personalemøde. Forældrene bliver involveret.

Fået 4 ipads til at understøtte det pædagogiske arbejde.

Monica synes hjælpen fra Alletiders Sønderbro har været rigtig god.

Trivselsundersøgelse af børnenes trivsel, to gange om året, for hele KK. Min. 3 medarbejdere pr. barn skal udfylde undersøgelsen og snakke om deres besvarelser. Kan give nogle brugbare resultater både ift. trivsel og fx organisering af børnenes dag i SA. Kommer på som punkt på næste bestyrelsesmøde med opfølgning. Skal tilrettelægges sådan så der er tid til det og synliggøres for forældrene, fx i årskalenderen.

9. Tur til Skovly arrangeret af forældrebestyrelsen, hvornår?

Lørdag den 20. juni. Monica tjekker med Skovly. Selve kolonien er i uge 34.

10. Nyt fra Christianshavn – Monica

Flytter tilbage næste uge (4.-8. maj), selvom renoveringen ikke er helt færdig. Har også haft vandskade, ud over branden. Tom er konstitueret leder, mens Christina er på barsel.

11. Pædagogisk forum etc. – Fahimeh

3 personalemøder:

Februar om mad og måltider, projektet blev evalueret. Alle tre stuer skulle skrive nogle punkter, hvor det går godt med mad og måltider, stuerne blev inspireret af hinanden. Stor tilfredshed, det går godt fremad med projektet, fx ift. økologi, madplan mv.

25. marts – fællesmøde med Christianshavn og SA – digitale medier som pædagogisk redskab, underviser fra UCC. Oplæg og workshop om især ipads til 0-6 år. Anbefaling af apps som kan støtte børnene ift. fx opmærksomhed. Workshop: Rollelege, kan lave en historie på ipaden ud fra billeder. Ipads kommer til at blive brugt som aktivitet (ikke spil) ligesom male etc.

16. april – kursus i elementær brandbekæmpelse. Underviser fra Red Liv. Teoretisk og praktisk. Gennemgang af brandbekæmpelsesudstyr i SA og alle fik prøvet det i praksis. Personalet fik et diplom efter endt kursus.

Garderobeprojekt – samarbejde ml pædagoger, personale og børnene.

Konklusioner – stadig kaotisk i garderoben. Kræver forældreinddragelse, personalet kan godt tillade sig at kræve mere af forældrene, fx med tidsfrister for, hvornår tøj uden navn skal være ryddet op. Der skal være info om, hvad der skal ligge i kurvene. Bestyrelsen opfordrer forældrene til at rydde op og indskærper, at der skal være navn på alt tøj, samt tilpasse tøj efter årstiden.

12. Evaluering af temaforældremødet 5. februar med Per Schulz-Jørgensen

Input fra forældrene: Diskussion om hvorvidt det var for teoretisk eller skulle have været mere praktisk? Generelt stor tilfredshed med arrangementet. Skal holde fast i fælles temaforældremøder. Giver god mening, så SA ikke skal finansiere det hele selv – må gerne være ambitiøse ift. ønsker til oplægsholdere. Forslag: Dion Sommer, Hans Henrik Knoob.

13. Forældrebestyrelsen har ordet. Christina – spørger til udviklingen i børnenes alder ift. hvornår de starter og ift. indkøringen? De fleste starter stadig på Radisestuen, så det har ikke den store betydning. SAF arrangement? Marie vil gerne give stafetten videre, så SAF fortsætter. Betinna vil gerne arrangere noget i

juni sammen med Marie. Betinna tager kontakt til Marie. Betinna foreslår – en gang om året med gensyns-fest i SA, evt. samme dag hvert år. Tages op på næste møde.

14.Evt. - Monica: Vi får tit uventede gæster, som bruger legepladsen og efterlader glasskår og cigaretter og bruger vores container. Derfor bliver der sat en cykelkæde på lågen, og derfor kan man ikke længere blive på legepladsen, når SA lukker, og man kan ikke bruge legepladsen efter lukketid. Personalet er ked af dette tiltag, men det er nødvendigt af hensyn til børnenes sikkerhed.

15.Oplæsning af referat.

16.Oprydning.



Hjalte 3 år.

Påske gudstjeneste

Tirsdag den 24 marts gik vi til Sundby kirke til vores årlige påske gudstjeneste.

Klokken 9:30 var vi alle radise stue og røde stue klar til at tage afsted. Grønne børn var ikke med for de skulle til rytmik i Oliebladsgade. Så ikke mindre en 24 børn, kom spadserende ind til kirken.

Da vi kom, stod Rikke (præsten) klar og vinkede til os. Vi satte os helt foran. Da kirke klokken stoppede med at ringe, spillede det store orgel. Det lød højt og flot. Vi sang en salme fra børnenes salmebog mens musikken spillede, koncentrationen og opmærksomhed var enorm.

Så blev der lavet et godt dukketeater og en af præstens kollegaer fortalte os om Jesus sidste nat og hans korsfæstelse og genopstandelsen i en fint lille krybbespil, med små dukker og æsler.

Alle børnene sad helt stille og kiggede og lyttede.

Vi sang 2 salmer og nød kirkes smukke rum og musik inden vi skulle hjem, og bagefter gik alle børn fint på en række hjem til Sundby asyl. Det var rigtigt spændende.

Fahimeh pædagog på radisestuen



Delfinernes fest: ”Vi kan li' at gå på Grøn”

Det var en stor festdag, dagen hvor vi i Sundby Asyl skulle fejre, at de store delfiner på Grøn Stue nu snart skulle svømme videre og boltre sig i den næste fase af barndommen, med skolestart og før det start på ”Frit” (fritidshjem/SFO). Der venter dem meget nyt at lære og mange nye venskaber at knytte. Vores datter Ellen var en af de store delfiner sammen med Adam, Sille, Halfdan, Selma, Elinor, Joakim, Carla, Thomas og Melissa, som vi den dag skulle fejre.

Dermed var det også en festdag i Sundby Asyl præget af noget vemod, i hvert fald for forældrenes og de voksnes vedkommende; en af de dage, hvor vi igen overraskes over, hvor store vores børn nu er blevet. Også selvom det er helt naturligt, at de nu begiver sig videre. Jeg ved, at vi ikke var de eneste, der havde både stolthed i hjertet og en tåre i øjenkrogen.

For os er det dog så heldigt, at vi stadig har vores gang i Sundby Asyl længe endnu, da Ellens lillesøster Vera ”kun” går på Rød Stue. Vera var derfor med til festen for de Grønne børn – i øvrigt også sammen med mormor – og der var ingen tvivl om, at det også for Vera (og for mormor) blev en stor og ganske særlig dag!

Programmet var meget vel tilrettelagt og festligt gennemført af de voksne og børnene på Grøn Stue. Festen blev åbnet med flere fælles sange og med flot fremførelse af sangen ”Vi kan li' at gå på Grøn”, som Marie havde skrevet sammen med børnene på melodien til ”Mester Jacob”. Det var et hit!

Herefter var det tid til den fine tradition, hvor hvert af Delfinbørnene ved en ceremoni får lov at træde op på podiet, hvis de har lyst, hvor de får deres skolestartsgave fra Sundby Asyl. Dem overrakte Pia. Imens fortalte barnet lidt om, hvilken ”Frit” og skole hun eller han skal begynde på. Hvert barns tid i podiets rampelys blev ledsaget af varme klapsalver, og stoltheden fyldte rummet. Skolestartsgaverne var fine bøger med flotte billeder af den sidste tid på Grøn Stue, og et foto af skolen hvor barnet skal gå. Historien bag gaven er, at Grøn Stue sammen med børnene har været rundt og besøge skolerne i små hold, også for at tage billederne. En virkelig fin ting. Bogen var ledsaget af en anden gave, i form af flot indpakkede blyanter og et viskelæder til skolestart.

Efter ceremonien, der blev holdt på Rød Stue, var der fælles middag på Grøn Stue, som var et sammenskud af festligt tilberedt medbragt mad fra børn og forældre. Utroligt lækkert! Der var meget mad. Men det blev spist, rub og stub, og alle var mætte og glade.

Vores Ellen var meget lykkelig for dagen og festen. Det var der heller ingen tvivl om, at lillesøster Vera også var. ”Det er den bedste fest, jeg noooogensinde har set!” gentog Vera, hele eftermiddagen og aftenen.

Da vi nåede hjem, var begge piger glade men også meget trætte, så de faldt hurtigt i søvn. Men sangen ”Vi kan li' at gå på Grøn”, synger de stadig ofte.

Begyndelsen på det nye med ”Fritten” er gået rigtig godt for Ellen. Men det er helt sikkert, at Ellen også savner sin Grønne Stue og alle vennerne der. Dem ser vi stadig, når vi kan, og følger med i udviklingen, efter at mange nu er begyndt på Frit og snart i skole. Når vi afleverer Vera om morgenen med Ellen, inden vi når Fritten, er det en stor glæde for Ellen at løbe op og gense sin Grønne Stue og vennerne der – både børnene og de voksne. Det bekræfter blot, hvor dejlig en tid Ellens mange år i Sundby Asyl har været. Sådan er det også oplevet af familien. Det siger vi af hjertet en stor tak for, sammen med takken for den dejlige festdag.

”Det er den bedste fest, jeg nogensinde har set!” - Vera, 2,5 år

Skrevet af Ellens og Veras mor, Martha

Opskrift på kiks.

Til afslutningsfesten på grøn stue havde Inger, Selmas mormor, bagt kiks. Det blev rigtig lægger og meget populære derfor kommer opskriften her:

Opskriften er fra gokur@tv2.dk

- 1 dl. Hørfrø (sættes i blød i min. 1 time i 1 dl. Vand)
- 1 dl. Sesamfrø
- 1 dl. Solsikkekerner (bruger jeg) eller græskarkerner (evt. halvt af hver)
- 1dl. Boghvedegryn
- 2 dl. Fuldkornsrisemel
- 1dl. Majsmeel
- 1 dl. Olivenolie
- 2 dl. Vand
- 1tsk. Bagepulver
- 1 tsk. Salt
- 3 tsk. Fiber HUSK. (Kan undværes)

Bland alle ingredienserne sammen i en skål. Brug grydeske. Massen bliver meget klistret. Tag en fjerdedel af dejen på et stykke bagepapir (mit hedder langvarig bagefolie, ved ikke hvor det er købt). Læg et andet stykke alm. bagepapir ovenpå og udrul dejen helt tyndt, evt. ud over kanten. Der bliver en smule tilovers til en 5 plade. Denne portion passer til en alm. plade. Løft øverste papir væk og skær i passende stykker. Sættes midt i ovnen ved 180 grader og bager i min ovn 11 minutter. Lidt længere i min ovn. Jeg tager pladen ud og tager de bagte i kanten væk, sætter pladen ind igen og giver resten 2 minutter til. Jeg synes, de skal være tynde og godt bagt, så er de bedst. Opbevares i dåse. Advarsel. De er meget vanedannende!!!!!!

God fornøjelse.

Inger, Selmas mormor

En lille sød historie fra Grøn stue om kompot og kompost ☺

Vi sidder en mandag som er vores grøddag, og skal til at præsentere vores mad, som i dag er havregrød med rabarberkompot.

Vi finder hurtigt ud af hvilken grød vi skal have og at den er lavet af havregryn. Det næste vi skal finde ud af hvad er, er rabarberkompotten. Vi taler om at det er lavet af rabarber og sådan én har vi for nylig smagt på da Selma havde haft nogle med som vi brugte til en rundkreds.

Vi taler om at den var meget sur da vi smagte på det i rundkredsen, men i dag smager den mere sødt, og børnene fortæller ivrigt at det er sukkeret der gør det sødt.

Jeg fortæller så børnene at det hedder rabarberkompot det vi skal have, og Olivia siger straks ”det har vi hjemme i haven”. Jeg spørger ”hvad er det du har hjemme i haven?” Olivia svarer ” vi har en bunke derhjemme som bliver til jord og så kan vi bruge den i haven”. Jeg trækker lidt på smilebåndet og siger ”ja det er rigtigt at man kan lave **kompost** derhjemme med rester af grønt, og så bliver det lavet om til jord man kan bruge i sin have, men det her vi skal spise hedder **kompot** og det er ikke helt det samme” ☺ Olivia og de andre børn kiggede underligt på mig, men efter en nærmere dialog om forskellen, kunne de godt se at der var forskel, og de spiste med glæde grøden og kompot.

Pia, pædagog på Grøn stue

Farvel og tak

Kære kolleger, forældre og børn

Jeg vil gerne sige tusind tak for den varme og venlighed, jeg har modtaget fra jer gennem de to år, som jeg nu har været her i Sundby Asyl.

Det har været en berigende tid som jeg med glæde altid kan se tilbage på, og tænke på alle de glade stunder vi har haft blandt andet på koloni-turen sidste år. Jeg føler, at tiden i Sundby Asyl har styrket min personlighed og gjort mig til et mere åbent menneske, så er meget taknemlig for den åbenhed og varme jeg er blevet mødt med, både fra nye forældre og fra forældre, som har haft børnene i Sundby Asyl i lang tid. Jeg håber på at se jer meget mere i fremtiden som vikar mens jeg er i uddannelse, og glæder mig til at blive overrasket når jeg ser hvor hurtigt alle børnene vokser sig større og større.

Tak for nu og god vind fremover til alle børn og voksne.

KH

Bjarni



Hej forældre

Jeg tror efterhånden, at jeg har fået hilst på de fleste af jer 😊

Men jeg hedder Maj-Brit og er pædagogstuderende fra Sydhavnens seminar. Jeg skal være i praktik på grøn frem til 31.11.15 og er allerede blevet taget rigtig godt imod, af både store og små, her i Sundby Asyl.

Jeg glæder mig rigtig meget, til at lære i praksis, med nogle skønne børn, af nogle kompetente pædagoger, efter at have haft et langt forløb med en masse teori.

Maj-Brit Helle-Broe

Brev fra Selma og Sille til børnehaven

Vi har gennem foråret og starten af sommeren sagt farvel til de fleste af de børn som skulle videre til fritidshjem og skole, vi har nu kun Sille og Selma tilbage. Begge piger glæder sig meget til deres nye eventyr der snart starter.

Men inden de forlader os har de været på besøg på kontoret hos Monica nogle gange og fået lov til at låne en computer, for de ville virkelig gerne skrive et brev 😊

Det er Selma og Sille der sammen har fundet ud af hvad der skulle stå og det var Sille der skrev. Det var ikke nogen nem proces for dem, for som Sille sagde undervejs ”når der kommer røde streger under ordet er det forkert” og der blev derfor prøvet med mange kombinationer af bogstaver, inden de kunne sige at, nu måtte det printes. Vi har fået lov at bringe deres brev i dette nummer af Bro bro brille, vi håber I vil nyde at læse det.

Vi er super stolte af de to piger og meget glade for deres brev.

Pia, pædagog på Grøn

Her er brevet:

Dajlit beled mene dajli bøanehave al evikane sol kom i gen
Vi savna morogfar de er sjovt at gå i skole de er kedlitat fåleksja
deva sjovt at gå ibøanehave viha set en puse mani
Bøanehaven bøanehave vi kåmatil at savne daj vikåmatil
At savne monica visavna piaogmarie savna laje plasen
Kramogknus fra bøanehaven silleogselma

Skrevet af Selma og Sille

En hilsen fra vores sponsorbarn Abdoulrafii

BØRNEfonden

Sponsor no.: S01533251
Child no.: 714669
Development Unit: DK0627
Case no.: 00085

Børnehaven Sundby Asyl
Att.: Ora
Frankrigsgade 3
DK-2300 København S
Denmark

Translated by: RK

21 April 2015

Dear Børnehaven Sundby Asyl

My family and I received with gladness your gift of 275 DKK corresponding to 24200 FCFA. We used the money to purchase the following items:

❖ 10 plates of beans	for 8000F
❖ 2 outfits	for 2500F
❖ 2 shirts	for 2500F
❖ 2 pairs of shoes	for 1300F
❖ 1 lamp	for 2000F
❖ 1 blanket	for 2000F
❖ Groundnuts	for 5000F
❖ 12 bars of soap	for 900F

Total: 24200F

We thank you a lot for supporting us.

Best regards from Abdoulrafii Diasso

Written by Siénoú Aboubacar (the village letter writer)

Tillykke til Dina og familien med lillesøster



Bondegårdstur

Torsdag d. 27 august

Vi skal til "Barresøgaard" Slangerupvej 29 3540 Lyngø

Husk at sætte kryds i kalenderen til at deltage i denne fantastiske tur hvor børnene, forældre, og personalet har mulighed for at have en fælles oplevelse.



Vi ønsker vores muslimske familier en god Ramadan.

Personalet ønsker jer alle en god sommer ☺