

# KOLONIDAGBOG 2014



## Kære børn og forældre

Vi har været på en dejlig koloni i Præstø og håber at alle hver især har fået nogle helt fantastiske oplevelser med hjem.

Denne dagbog er forhåbentlig med til at I forældre kan få et indblik i hvad vi har brugt tiden på, men også at børnene får genopfrisket alle de dejlige aktiviteter vi havde gang i.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for opbakningen til kolonien, dejligt at så mange børn var med, men også en kæmpe stor tak for alt det lækre hjemmebag vi havde fået med, det smagte skønt!!!

Det giver god mening at vi har noget med hjemmefra. De børn som vidste at de havde noget med hjemmefra, gik utrolig meget op i at fortælle hvad de havde med og med hvem de havde bagt med, og de andre børn nød at smage ☺

Til sidst vil vi huske jer på at, i år var sidste koloni der lå i foråret. Fra næste år vil der først være koloni i sensommeren.

Det har været dejligt at kunne tage på koloni med de børn som skal til at forlade os for at gå i skole, men det bliver mindst lige så skønt at tage på koloni med de børn som er på Grøn stue efter at skolebørnene har forladt os.

God læselyst

Pia ☺



## Tirsdag d. 18/3-14

Så var det endelig blevet tirsdag og tid til koloni ☺

Vi har igennem den sidste uge talt dage på vores kolonikalender og det har været tydeligt at der var mange børn som var spændte og glædede sig rigtig meget.

Da klokken nærmede sig ni var alle børn samlet ude foran den store hvide bus med tonede ruder. Alle var meget forventningsfulde og der var en del børn som slet ikke havde tid til at sige farvel til deres forældre, de skulle bare skynde sig op i bussen og finde en god plads. Selma kom som den sidste op i bussen og ville gerne sidde ved siden af Pia, som blev meget glad, for ellers havde hun jo ikke nogen at sidde ved siden af ☺

Bussen satte i gang og alle vinkede ivrigt, det kunne godt være mor og far havde svært ved at se os inde i bussen, men vi havde det herligt og glædede os bare til at komme til Skovly som kolonien hedder.

Undervejs på turen var der mange der spurgte "hvornår er vi der", og de voksne måtte flere gange sige "det varer lidt endnu". For at bruge tiden fornuftigt besluttede vi os for at synge og vi startede med "hjulene på bussen".

Vi kobede et nyt vers på hvor børnene siger "vi vil på koloni" og buschaufføren siger "at det er okay".

Den skulle synges flere gange. "Lille Peter edderkop" blev også sunget og vi nærmede os kolonien.

Da bussen endelig stoppede ude foran, fik alle besked på at tage tøj på og så var det ellers bare ind på området og lege, imens de voksne tømte bussen og begyndte at slæbe vores kufferter og tasker op til huset.

Heldigvis var der mange stærke børn med på koloni, så de gav en hjælpende hånd, og vupti så stod det hele under halvtaget.

Det regnede en smule imens vi slæbte men det var hurtigt overstået, ja faktisk kunne vi ikke engang nå at finde vores regntøj frem inden det stoppede.

Børnene var hurtigt rundt på hele området, men flere havde givet udtryk for at de var sultne, så der blev ringet på klokken for at fortælle at det nu

var tid til de lækre madpakker som alle havde haft med hjemmefra. Vi spiste frokost udenfor og ligeså snart vi var færdige var det igen afsted og lege.

Joakim, Mingus, Oskar og Gustav byggede en flot hule med masser af pinde som de havde fået Helene til at hjælpe med at samle. Senere på dagen pyntede de hulen med hulahopringe og fyldte den op med bolde.

Sille, Hadil og Ellen byggede også en hule, et andet sted på området. Halfdan og Carla hyggede sig på rutchebanen, hvor også Thomas og Frederik kom til. Lasse var også lidt med, men nød også at sidde og iagttage hvad de andre lavede.

Imens der var godt gang i området og man kunne høre glade børn, gik Karen, Bjarni og Pia og pakkede ud med hvert enkelt barn. De fik vist hvor de skulle sove og hvor deres tandbørste og deres overtøj skulle ligge. Hvert barn har to garderober, en til overtøj og en til toiletsager.

Da alle havde pakket ud, kunne man fornemme nogle børn som var trætte, men alligevel klarede de at være ude og lege.

Lasse, Elinor og Selma legede at de skulle se hvor hurtigt de kunne løbe hen til Pia og få en krammer. Senere gik Lasse sammen med Carla og Bjarni i køkkenet for at gøre klar til eftermiddagsmad som i dag var hjemmebagte pølsehorn fra Sille og hendes forældre.

Olivia, Astrid, Mingus og Lasse plukkede blomster til bordene sammen med Helene.

Senere blev Emmy trukket i trækvogn af Hadil og Helene rundt om hele huset.

Anders fandt nøglen frem til kælderen hvor alle sandting og cykler bliver gemt. Der var mange der gerne ville have en cykel, så de måtte slæbes op af trapperne. Ella og Frederik hjalp til med at prøve at tømme kælderen for sandting, dog glemte de bare at lægge dem i sandkassen, men tømte kasserne lige ude foran døren 😊

Børnene var glade og syntes det var skønt endelig at være på koloni, men efter en del timer på legepladsen besluttede vi os for at gå indenfor og slappe af til en film (Peter plys), imens aftensmaden blev gjort klar.

Maden som blev serveret kl. Ca. 17.15 bestod af et buffetbord med figenpålæg, leverpostej, spegepølse. Kyllingepølse, makrel, karrysild, æg, tomat, agurk, karse mm.

Der blev spist rigtig meget og det var nogle særdeles opfindsomhed madder der blev disket op med, f.eks. karrysild med figen agurk og mayonnaise.

Da alle havde fået fyldt deres maver og tegnet et par tegninger, gik vi over på legeloftet. Her holdt vi rundkreds hvor vi talte om hvordan det var at være kommet på kolonien, hvad man skulle lave på legeloftet og vi sang sange. Vi sang bla. "Halløjsa" og "her vil jeg tegne ottetaller". Imens vi sang om ottetaller, tegnede Pia dem og pludselig blev de alle til små tapre landsoldater. Børnene elsker den sang og der er kamp om hvem der skal have tegningen bagefter.

Da kl. Nærmeste sig halv syv var det tid til at de første børn skulle gøres klar til at komme i seng. Når der er 18 børn der skal puttes tager det sin tid at få gjort alle klar.

De fik nattøj på, børstet tænder og dernæst kom de ind i deres seng hvor de legede med lommelygter og kiggede i bøger.

Da alle lå i deres senge læste Pia godnathistorie og bogen hed " hunden der gerne ville være kat". Da historien var færdig blev lyset slukket og alle børn blev tilbudt at få godnat krammer og kys, det var der nogen der sagde ja til mens andre pænt sagde nej tak.

Børnene synes det var rigtig sjovt at ligge og tale sammen men efter lidt tid blev der ro i sovesalen og kl. 20.25 sov alle børn sødt.

Det har været en dejlig dag som der har været ventet med spænding. Jeg tror alle har fået forventningerne indfriet, både store og små, og vi glæder os til at tage at tage hul på en ny spændende dag i morgen.

Kolonihilsner fra  
Pia



## Onsdag d. 19/3-14

Da klokken var omtrent 6.30 begyndte børnene gradvist at vågne fra deres første veloverstået nattesøvn i koloniens sovesal, og der gik ikke lang tid før de alle rumsterede rundt i hinandens senge. Da det var Pia, der havde tilbragt natten sammen med børnene, var det Bjarni, Anders og Karen, der stod parate til at hjælpe dem i tøjet og give deres tænder en ekstra børstning efter de selv havde fået lov først, imens Pia smuttede over for at få noget tøj på.

Imens Helene var i sving med at tilberede morgenmaden, fik de børn der var kommet i tøjet, lov til at hygge foran fjernsynet med Alfons Åberg. Først da alle børn var klar, gik vi i gang med at spise, og morgenmadsmenuen stod på både cornflakes, havregryn, hjemmelavet müsli og **Carlas** medbragte franskbrød med smør, skiveskåret ost og flødeost. Mums!

Da alles maver var fyldt op og vi var godt rustet til en lang dag forude, begav vi os ud på legepladsen. Carla skyndte sig straks over til tarzanrebet i det store klatretræ for at få sig en svingetur, og så gik hun ellers i gang med at bygge sin helt egen hule under træerne med mælkekasser og spejdertæppe. Sille og Selma kunne ikke lade være med at lægge mærke til Carlas flotte hule og tilsluttede sig hurtigt hendes leg. Længere væk, blandt træer og buskads, gik Elinor, Hadil, Lasse og Ellen – med lidt hjælp fra Anders – i gang med at bygge en hule af grene, som de hjalp hinanden med at samle. Som prikken over i'et, fik hulen sit helt eget huleflag, der var lavet af papir og sat fast på en gren så det lignede en vaskeægte flagstang. Imens var Emmy og Astrid i fuldt sving med at lege

gemmeleg med Bjarni. Koloniens legeplads var det oplagte sted at lege gemmeleg, med rig mulighed for at finde de mest hemmelige gemmesteder bag buske eller oppe i træerne! I sandkassen befandt Olivia sig dybt optaget af at tilberede forskellige slags is til sin is-butik, som hun gav til både børn og voksne. Ved siden af var Thomas, Halfdan og Ella som hvinede med latter på koloniens rutsjebane. Der blev både rutsjet og klatret og racet ned af selvsamme rutsjebane! Mingus, Joakim, Oskar og Gustav tilbragte hovedsageligt formiddagen med at udforske området og bevægede sig rundt i alle hjørner og kanter af koloniens kæmpe grund.

Da klokken rundede de elleve var frokosten klar. Carla, Sille og Selma havde været så flinke til at hjælpe Helene med madlavningen og sammen havde de formået at fremtrylle en spaghetti bolognese a la Sundby Asyl, som blev skovlet i sig.

Da vi var færdige med at spise besluttede vi os for at blive indenfor, da vejret var en smule vådt og blæsende. Der blev lavet et tegnebord, hvor børnene kunne komme og gå som de lystede. Der var også et malerværksted, hvor Emmy, Astrid og Olivia var travlt optaget af at male papirtallerkner med vandfarver. Ved samme bord sad Ella, Ellen og Hadil og malede deres gipsmasker færdige, som de havde fået lavet for længe siden i børnehaven. Selma blev så betaget af de flotte masker, at hun også gerne ville have lavet én, så Karen gik i gang med at dække hendes ansigt med gips. Det kunne godt føles lidt grænseoverskridende og farligt at skulle ligge så stille med våd gips i ansigtet, så Selma var meget modig at hun turde! Et bord længere henne sad Elinor og Halfdan og lavede perleplader sammen med Helene. Det var rart at kunne fordybe sig i en stille og rolig aktivitet efter en formiddag fuld af bevægelse – om det så

var at tegne tegninger, male, eller at lave perleplader. Da klokken nærmede sig halv to begav vi os igen ud på legepladsen, vejret var heldigvis blevet lidt bedre nu.

Børnene kendte efterhånden området så godt, at de nøjagtig vidste hvad de ville give sig til. Igen blev der gynget, svinget i reb, klatret i træer, leget gemmeleg, leget på rutsjebane, lavet hule og gået på opdagelse til den helt store guldmedalje. Af remedier, som legepladsen ikke kunne tilbyde, var der skumgummisværdene, som vi heldigvis havde taget med fra Sundby Asyl. Dem ville Lasse, Thomas, Elinor og Halfdan rigtig gerne lege med og det fik de selvfølgelig lov til. Der blev fægtet for livet løs – på bænke og på bordene. Halfdan især var ellevild og synes det var særligt sjovt at give pædagogerne tæsk!

Inden længe blev det igen tid til at genoplade med en omgang eftermiddagsmad, som Hadil og Ellen havde tilberedt med en smule hjælp fra Karen. Pizzabrødet, som **Selma** havde medbragt, blev opvarmet i ovnen, og imens havde Hadil og Ellen samarbejdet om at skære pærer og bananer ud i små skiver. På klokkeslettet 14 var al maden klar og Ellen ringede med stor begejstring på madklokken, så alle børnene langsomt strømmede til udendørsbænkene for at spise.

Lidt efter lidt blev børnene færdige med at spise og bevægede sig således gradvist ud på legepladsen igen. Gustav, Mingus, Oskar og Joakim arbejdede videre på deres hule, som de havde påbegyndt dagen forinden, og pyntede den med hulhopringe ved at kaste dem op i de øverste af hulens grene. Den blev meget flot! Sammen med Pia legede Astrid, Emmy, Hadil og Lasse at de lavede popcorn med børnehavens faldskærm. De havde hver især fat i et af faldskærmens håndtag, og i takt



piskede de faldskærmen op i luften igen og igen, så den udgav en masse ”POP” der lød som majs der poppede. Det synes de alle sammen var mægtig skægt! Senere skrev Bjarni og Pia postkort til forældrene sammen med børnene.

Imens alt dette fandt sted, lå Frederik inde i personalestuen og så film. Han havde haft ondt i maven hele dagen – og nej, det var ikke på grund af for meget morgenmad! Den lille stakkel havde 40 i feber, og så måtte vi jo desværre sande, at det nok var bedst han kom hjem til sin mor og far. Vi var meget kede af at skulle tage afsked med vores alle sammen yndlings-Frederik, men vi var til gengæld glade for, at han havde haft en herlig dag på koloni om tirsdagen. Da mor og far kom og hentede ham var alle børnene enormt dygtige til at sige farvel og Ellen gav sågar Frederik sin fuglefjer, som hun havde fundet tidligere på dagen.

Til aftensmad var der rugbrødsbuffet med lækker tilbehør, som Pia havde tilberedt mens Thomas havde holdt hende med selskab i køkkenet. Det smagte dejligt og efter en lang dag var det rart med lidt brændstof til kroppen og sindet.

Da vi var færdige blev børnene samlet på legeloftet til rundkreds. Her startede vi med at synge ”Halløjsa” som sædvanlig. Først bagefter blev det rigtig sjovt, da Helene sagde hun gerne ville høre ”8-taller sangen” igen ligesom i går. Men i modsætning til dagen forinden fik børnene denne gang hver især et papir at tegne på og så lagde hele bundtet sig ellers på maven, farveblyant i hånd og parate til at synge og tegne 8-taller, der så småt begyndte at ligne landsoldater som sangen forløb. Derefter var der fri leg og der blev både bygget forhindringsbane med borde, bænke, madrasser, og legoklodser, og leget med togbane.

Undervejs blev børnene hentet ned fra loftet én efter én, for at komme i nattøjet og børste tænder: nu var det sengetid. Mens børnene blev lagt i seng blev lysene dæmpet – en perfekt anledning til at lyse med lommelygterne i loftet, og på hinanden! Humøret var højt og snakken ivrig og begejstret, for dette var bestemt ikke bare slutningen på dagen. Nej snarere: at sove i sovesalen, side om side med alle sine kammerater, væk fra mor og far, var just endnu en ting at glæde sig over. Da alle børn var blevet lagt i seng og lå trygt under deres dyner, hev Pia historiebogen frem. Nu sænkede roen sig langsomt i salen. Der blev læst højt af børnebogen ”Kringle”, som handler om en gravhund, der hedder Kringle. Børnene lyttede alle sammen meget opmærksomt.

Da bogen blev lukket og det sidste ord var ytret, begyndte de voksne at sige godnat til et barn af gangen. Alle børn fik tilbudt et kys eller en krammer, hvilket vi med glæde delte ud af hvis de havde behov for det. Helene, Pia, Anders, Bjarni og Karen satte sig hver især ved børnenes side og ventede på de faldt til ro. Først da sidste barn lå og sov og sovesalen fyldtes med lyden af jævne vejrtrækninger og en hyggelig snorken, kunne dagen kaldes ovre.

Tak for i dag til de små og store. Godnat og sov sødt.

- Karen, pædagog på grøn stue



## Torsdag den 20/3-14

Klokken var ret præcis 6.08 da de første børn begyndte at hviske med deres sovekammerater i sovesalen. De hviskede stille til hinanden, og der var en hyggelig og rolig morgenstemning i sovesalen. Klokken 6.30 kom de andre voksne over til os, og det var meget passende, for nu var stort set alle børn vågne og friske 😊

Børnene blev i deres senge og hyggede med deres bamser og lommelygter, indtil de blev hentet af en voksen. Så fik de et morgenkram, hvorefter de fik tøj på og børstet tænder. Efterhånden som børnene blev færdige, satte de sig over i fjernsynsstuen og så lidt morgenfjernsyn.

Da alle børn var klar, spiste vi morgenmad, og der blev spist godt igennem! Man kunne vælge mellem havregryn, mysli, cornflakes med mælk eller yoghurt. Bagefter fik vi boller som Selma havde haft med, med smør, ost eller smøreost.

Efter morgenmaden gik vi med det samme på legepladsen. Solen skinnede fra en skyfri himmel og fuglene sang. Nede i skoven ved vores hule blev duften af ramløg endnu mere gennemtrængende, og det var tydeligt at både voksne og børn nød at være ude i naturen.

Da vi alle havde leget lidt, ringede Pia på den store klokke. Det betød samling ved bordene udenfor, og alle børn kom løbende og satte sig. Vi satte os i de grupper, vi også spiste med, og så var det tid til at læse postkort fra forældrene. Det var en stor succes, og børnene blev meget glade for deres postkort. Børnene var så gode til at lytte på, imens de andres postkort blev læst op, og vi snakkede om, at alle savnede deres forældre, men at vi havde det sjovt på kolonien, og vi glædede os til at se mor og far igen i morgen.

Efter postkortlæsning blev der leget lidt fælleslege med Amigo. Bl.a. blev der danset rundt om "juletræet" - lige der midt i solen en forårs formiddag. Skønt men SJOVT!

Pludselig kom Anders ud og kunne fortælle, at der i nat havde været en mand, der havde gemt en skat! Den skulle vi nu finde, og dét var børnene helt med på.

Børnene blev delt i 4 hold, som gik rundt til 4 forskellige poster. Hvis man

løste opgaven ved posten, fik man en puslespilsbrik, der skulle hjælpe til at finde, der hvor skatten var gemt.

Den ene post var Kims-leg, hvor børnene skulle huske mindst 7 ting for at få brikken.

Den anden post gik ud på at kaste bolde i en spand. Holdet skulle mindst få 3 bolde i spanden før de fik en brik

Den tredje post var ”tampen brænder”, og her skulle man naturligvis finde den forsvundne brik for at få den med sig videre.

Den fjerde post gik ud på, at man skulle stikke hånden ned i to poser og lede efter brikken. Man måtte ikke se, kun føle. I den ene pose var der mel, og i den anden var der kogt pasta.

Det var meget grænseoverskridende at stikke hånden i pastaen, men heldigvis var der mange modige børn med på koloni, så alle fik deres brikker og kunne samle deres puslespil. Da alle grupperne havde fået alle 4 brikker, havde de et helt færdigt billede af rutsjebanen. De kloge børn lurede hurtigt, at skatten måtte være gemt der og løb ned og ledte. Ganske rigtigt lå der under rutsjebanen en gemt skat, som bestod af figenstænger. De blev nydt i solen ved bænkene efter en vellykket skattejagt!

Efter skattejagten var der igen lidt fri leg.

Lasse, Ellen, Selma, Sille og Hadil legede en god fægtelek med svær. Anders gyngede Carla på den store rebgyngede i det store træ. Mens de gyngede kom Emmy hen til ham, rakte armene ud til siden og udbrød ”hej hej Anders, her er jeg!” -den kommentar udløste selvfølgelig en gyngetur til Emmy også 😊

Nu var det blevet tid til frokost, som Pia havde lavet. Vi skulle have boller i karry med ris, og det var bare LÆKKERT!

Da Mingus hørte menuen, fortalte han glad til Pia: ”Boller i karry er min livret nummer tre! Det kommer lige næst efter burger og pølser. Og min nummer 4 livret er altså risengrød” hvorefter han spiste intet mindre end 5 granvoksne portioner!

Generelt var det sjovt at se, hvordan børnene mistede tidsfølelsen og ofte måtte have den opfrisket ved måltiderne. Det var ikke unormalt at børnene spurgte, hvad vi egentligt spiste nu ”Er der aftensmad eller eftermiddagsmad?” - ja det var så frokost 😊

Efter frokosten gik vi alle direkte på legepladsen igen, for solen lokkede og alle hungrede efter at komme udenfor igen.

Bjarni legede ståtrold med Lasse, Ella, Emmy og Elinor. Der blev løbet stærkt og befriet hinanden i et væk.

Et andet sted på legepladsen legede Pia med Thomas, Halfdan, Selma, Ellen, Carla, Olivia og Astrid på rutsjebanen. De grinede og rutsjede ned sammen i store hold og holdte hinanden om fødderne og rutsjede i en stor klump 😊

Lidt senere på dagen var Hadil, Ella og Carla ude på en lille opdagelsestur på det store område.

Efter eftermiddagsmaden satte Helene og Anders en omgang sækkevæddeløb i gang med Hadil, Elinor, Emmy, Oskar, Ella, Olivia og Ellen. Der blev hoppet hurtigt og en del børn måtte også indse, at det var svært, og at det var en leg, hvor man faldt meget 😊

Imens legede Sille lidt i sandkassen, indtil Hadil foreslog, de kunne lege tampen brænder – det gjorde de længe.

Oskar, Joakim, Gustav og Mingus legede en vild, men organiseret leg på rutsjebanen, hvor reglerne, hele tiden blev justeret og ændret, så alle kunne være med til at skabe nye regler, hvilket gjorde, at legen udviklede sig hele tiden.

Lidt senere gyngede Selma og Astrid, imens Selma sang ”under stjernerne på himmelen” meget smukt!

Imens, lidt derfra, klatrede Halfdan og Joakim i træer efter hulahopringe der hang højt højt oppe. Det var imponerede at se, hvordan vores ”by børn” kunne klatre i træer! -ret sejt!

Nu var det efterhånden blevet sent hen på eftermiddagen og efter en HEL dag med fuld fart på i den friske luft, var børnene godt trætte. Derfor gik vi inden for og så Disneys ”Flyvemasker”. Børnene faldt helt til ro under tæpperne med deres bedste venner ved deres side, og deres kinder blev stille og roligt mere og mere røde.

Aftensmaden var nu klar, og børnene satte sig ved deres borde og indtog et

dejligt måltid mad bestående af rugbrødsmadder med alverdens lækkert pålæg. Her blev igen spist ganske pænt til 😊

Efter vi havde siddet og hygget lidt over aftensmaden, gik børnene over på legeloftet og holdt rundkreds. Midt i rundkredsen bankende det på døren! Det var Amigo! Han inviterede alle børnene til fest! Han fortalte, vi skulle danse og høre god musik – det var børnene med på!

Vi gik og holdt på hinandens skuldre over til spisesalen. Idet døren blev åbnet startede MGP vinderen Emma Pi's sang for fuld skrue. Spisesalen var pyntet med balloner, serpentiner og en mega sej discokugle, der kastede forskellige farver lys rundt i det mørke lokale. Børnene gav den gas og dansede det bedste, de havde lært til årets bedste MGP sange!

Da alle var godt svedige og trætte, kom der lækre muffins og vand til alle. Da vi havde spist og drukket var det tid til at blive puttet, og det synes børnene også. De var godt trætte efter dagens strabadser!

Børnene kom i små hold over til sovesalen, hvor der blev tisset af, taget nattøj på og børstet tænder. Så fandt børnene deres senge og lommelygter og lå og lyste. Da alle var klar i deres senge, læste Pia en godnathistorie højt. Børnene lyttede og lå ganske stille imens. Da historien var slut, gik alle de voksne rundt og sagde godnat til hvert enkelt barn. Alle blev tilbudt et godnat kys og kram, og de fleste tog imod det 😊

I dag gik der ikke mange minutter før en ro sænkede sig over sovesalen, og vejrtrækningerne blev tunge. Alle børn sov 19.50, og de efterhånden noget trætte voksne gik over og fik en kop kaffe, inden de også måtte overgive sig til dynerne!

Tak for en dejlig dag  
Helene



## Fredag d. 21/3-14

Så kom dagen hvor vi skulle hjem. Vi har hygget os hele ugen, og vi er derfor en lille smule sorgmodige over at vi skal forlade den dejlige koloni, men det bliver dejligt at se mor og far igen.

Vi vågnede ca. kl. 6.30 og i nat var det Karen og Anders der havde sovet hos børnene. Alle børn og voksne kom i tøjet og fik børstet tænder og så var det over i spisesalen for at spise en masse lækker morgenmad. Efter en skål cornflakes, havregryn eller müsli kunne man spise sig mæt i Emmys havregrynsboller eller Mingus lækre gulerodsboller. Man kunne også spise de lækreste knækbrød som Thomas havde taget med, de var en stor succes hos børnene, som alle tog en tallerken knækbrød mere efter de havde smagt dem.

Efter morgenmaden gik vi ud og legede, imens Pia og Bjarni gik i gang med at pakke alle børnenes kufferter.

Karen satte sig ned i hulen og fortalte historie, der blev fortalt ”De tre små grise”, hvor børnene var dyrene. Astrid lavede stråhus. Ellen lavede træhus. Ella lavede murstenhus og var den flittige gris. Ulvene hed Mingus og Oscar.

Da alt tøj var pakket legede Pia gemmeleg med Sille, Carla, Lasse, Halfdan og Ella, men havde store problemer med at finde dem, for de var dygtige til at finde de bedste gemmesteder på hele kolonien. Karen legede på rutsjebanen med Ella og Thomas.

Ude på legepladsen blev der også ledt efter de sidste blomster, der var at finde. Det var Helene, der sammen med Selma og Elinor gik på jagt. Det blev dog kun til et par valnøddeskaller der blev tegnet på og lavet om til små mus, som fik små fine musseunger lavet af pistacienøddeskaller.

Senere gik Olivia, Astrid og Emmy ind til Helene i køkkenet og hjalp hende med at lave nogle lækre hotdogs til frokost. Da de havde gjort det, hjalp de også Anders med at dække bord, det var de rigtig gode til. De satte både tallerkner og glas på alle pladserne. På bordet blev der også stillet ketchup, remoulade, ristede- og rå løg samt nogle grønsager.

Imens reparerede Oscar, Gustav, Mingus, Joakim og Hadil den gamle havetraktor omme bag huset med glas, skruetrækker og en masse græs og tomme flasker. Bagefter kunne den køre som fedt i en hund efter sit service tjek.

Så var det tid til den lækreste frokost, som bestod af hotdogs. Der blev endnu engang spist rigtig meget!

Efter frokosten gik alle børnene ind og så Alfons Åberg, imens de voksne pakkede det sidste ind i bussen.

Inden alle skulle ud i bussen blev der tisset af og taget et hold foto udenfor spisesalen, og så var det ud i bussen og hjem imod Sundby Asyl. I bussen sænkede der sig hurtigt en ro, flere børn faldt i søvn eller sad og talte sammen stille og roligt.

Vi glæder os til at komme hjem, men glæder os også til at komme på koloni igen til næste år.

Skrevet af Anders og Bjarni

