

KOLONIDAGBOG 2015



Fra d. 18. august til d. 21. august

Tirsdag D. 18. august 2015

Jubiii, nu var det endelig blevet tirsdag og tid til koloni, noget vi havde set frem til med spænding. Der var mange børn som ikke før havde prøvet at komme på koloni så vi havde i forvejen talt om hvor mange dage der var til, og talt om hvad koloni er for noget i vores rundkreds i ugen op til. Alle børn havde på den måde fået forberedt sig på at nu, skulle vi noget nyt og spændende, og de børn som havde prøvet det før, havde været nogle fantastiske ambassadører for det at komme på koloni, for de glædede sig helt utroligt meget og talte meget begejstret om det.

Da det endelig blev tirsdag sprang Lasse fra Grøn op i sengen om morgenen derhjemme, for at konstatere at det i dag var kolonidag, og det var jo lige præcis det det var ☺

Da kl. Nærmede sig ni, stimlede forældre og børn og personale sammen på legepladsen, og vi kunne næsten ikke vente, så der var også en smule skuffelse at spore da vi fandt ud af at bussen var forsinket, men heldigvis fandt den frem til Frankrigsgade og vi kunne begynde at få pakket bagage og få sat børn op i bussen.

Mange børn havde så travlt med at komme op og få deres plads, at de næsten ikke havde tid til at sige farvel, men der var også et par stykker der skulle have lidt ekstra hjælp af de voksne. Men op kom alle børn og voksne, og selvom der var et par stykker der var lidt trykket at situationen, kom vi godt afsted og fik vinket til alle de stolte forældre der stod på gaden, og som havde svært ved at se os for bussen havde tonede ruder...

Da vi nåede Peder Lykkesvej som er meget tæt på, var alle faldet til ro i bussen, og vi kunne tale om at, nu var vi endelig på vej til kolonien. Pia skyndte sig også at ringe til Fahimeh for at sige at hun skulle fortælle forældrene at alle børn havde det godt i bussen.

Hjalte holdt Marie i hånden, og Max havde sin bamse og gode ven Anton ved sin side, og så var vi alle ellers klar til at kigge på lastbiler, røde mcquinn biler, og hvad vi ellers mødte på vores vej til Præstø. Vi så også "koer", og der var mange af dem, og hvis der er nogen der er i tvivl om hvad det er, så er det dem der siger muh, og giver mælk, skulle vi hilse og sige fra Viggo.

Vi havde ikke siddet længe i bussen før Yuri syntes vi skulle synge "hjulene på bussen" så det gjorde vi selvfølgelig, og alle sang med. Vi sang også Grøns sang og nogle andre imens vi kørte afsted. Der var også nogle enkelte

børn der spurgte "hvornår er vi der?" Addis og Hjalte fjollede hele vejen til kolonien og havde det bare så sjovt, og ville gerne synge tommelfingersangen om og om igen.

Pludselig var der gået en time og vi holdt udenfor kolonien. Alle børnene var vilde og ville gerne hurtigst muligt ud af bussen. Vejret var skønt og da alle var ude gik vi straks i gang med at lege udenfor på koloniens område, alt imens alt bagagen, og der var meget, blev slæbt op til huset. Heldigvis er der mange stærke børn i Sundby Asyl og de ville gerne hjælpe til, så i løbet af kort tid var alt slæbt op. Rehan syntes dog det var meget mærkelig at Niclas var på kolonien for han havde jo ikke været med i bussen, men da han så børnehavens egen bil begyndte Rehan at forstå hvorfor Niclas kunne være på kolonien sammen med os 😊

Klokken nærmede sig frokosttid og vi fandt madpakkerne frem, og der blev ringet på klokken. Vi havde ikke talt om hvad klokken betød, men alle børn reagerede og kom løbende og så kunne vi starte på vores lækre madpakker. Børnene nød virkelig deres mad, og vi sad alle udenfor under halvtaget, men selvom maden var lækker var der en legeplads der trak, så det tog ikke ret lang tid før de første var færdige og i gang med at lege på rutchebanen, udforske området og klatre i træer.

Efter frokosten begyndte Marie og Pia at pakke ud sammen med børnene. En efter en kom de ind og fik vist deres seng og garderober, for dem havde de nemlig to af. En til toiletsager og vasketøj, og en til overtøj og sko.

Imens der blev pakket ud var der godt gang i legepladsen.

Nikoline, Alva, Viggo og Lasse fra rød stue, gik med Helene rundt og plukkede blomster til bordene i spisestuen. Derefter gik Helene i køkkenet sammen med Yuri, Rebecca og Nikoline. De pakkede ud og stillede krus i opvaskemaskinen, og pludselig opdagede de en græshoppe inde i opvaskemaskinen, ikke lige det sted man regner med at finde sådan en, for pigerne vidste godt at den hørte til udenfor.

Efter at have plukket blomster kobede Viggo sig til Atlas, Anton og Fredrik for at lege med sværd, men de blev afbrudt af at Linus og Carl havde fundet en "dræbersnegl" ved nedgangen til kælderens og den blev udforsket godt og grundigt, og endte vist nok sine dage efter undersøgelsen 😊

Max, Anton og Carl havde fundet sig nogle gode træer som de kravlede op i og syntes det var herligt.

Senere fandt Niclas et kosteskafte frem og begyndte at danse limbo med Ella, Olivia, Astrid, Yuri, Nikoline, og Rebecca, de syntes det var vildt sjovt at skulle gå under uden at ramme jorden, men det var også svært at holde balancen.

Imens gyngede Lasse, Fredrik og Emmy højt og nød det skønne vejr og bare at være på koloni.

Da klokken nærmede sig 14 blev der igen ringet med klokken og det var tid til frugt. Vi spiste igen under halvtaget men inden vi rigtig kom i gang, var Yuri og Carl faldet ned af bænken fordi de gav hinanden verdens største krammer, og Ella blev stukket af en hveps. Men alle tre var super seje og i løbet af kort tid var vi klar til at indtage lækre pølsehorn.

Da vi havde spist den lækre frugt legede vi videre udenfor. Men efterhånden som tiden gik, kunne vi godt mærke at spændingen hos børnene var blevet udløst og kræfterne så småt slap op. Så omk. Kl. 16 satte vi en film på indenfor, og de fleste af børnene satte sig godt tilrette og så Peter plys. Imens de sidder og ser film kommer Marie til at tale til Jeppe og Viggo siger "shhhh Marie, man må ikke snakke når man er i biografen" Marie stoppede omgående med at tale 😊😊😊

Imens filmen er på gør de voksne aftensmaden klar som består af rugbrød med pålæg. Der var karrysild, figenpålæg som Lina havde lavet til os hjemme i børnehaven, makrel, æg, kyllingepølse, grønt og meget mere. Så da filmen var færdig kunne børnene sætte sig til bords og på skift komme op og lave sig de lækreste madder.

Efter aftensmaden gik vi op på legeloftet, og der var noget de havde set frem til alle sammen. Der er ikke ret meget legetøj deroppe, men det der var, blev straks pakket ud og leget med.

Lasse fra rød, Linus, Ella, Yuri, Olivia, Rebecca, Atlas, begyndte at lege "en trolde", men det varede ikke længe før Ella erklærede sig selv som skolelæreren, og fik nogle børn til at sætte sig på, de gamle skolebænke, og så var det ellers bare at lytte efter 😊

Inden klokken blev alt for mange ringede Pia på triangel og vi satte os og holdt en lille rundkreds. Vi talte om at vi nu endelig var kommet på koloni, og at vi jo skulle sove der tre gange. Rehan sagde "det kan jeg sagtens"! Vi talte også om at der er helt i orden hvis man savnede sin mor og far, det gør man

jo også når man er i børnehaven, men alle børnene var så gode og mente sagtens de kunne klare at være afsted.

Til sidst fortalte Pia at, nu var det ved at være puttetid og at det ikke var alle der kunne komme først. Så en efter en kom de ned og blev tjekket for flåter, fik børstet tænder og ellers gjort natklar.

Når de blev lagt i seng fik de en lille pixibog og de fik lov til at lyse med deres lommelygter.

Da alle var i seng læste Pia en godnathistorie og det var "guldlok og de tre bjørne". Efter den gik de voksne rundt og sagde godnat til alle børnene og fik dem puttet godt under dynerne. Enkelte skulle have lidt ekstra hjælp til at falde i søvn, men efter ca. 30 min sov alle sødt.

Det har været en dejlig dag og vejret har været helt fantastisk. Vi glæder os til endnu en dag på kolonien i morgen.

Pia



Lavet af Hjalte

Onsdag d. 19. august 2015

Klokken var 5.15 da de første børn begyndte at lyse med deres lommelygter i sovesalen. De fik dynen på, slukket lommelygterne og fandt ro igen.

Klokken 6.30 begyndte det at kvindre fra flere af sengene og de små fnis blev højere og højere.

Pia og Jeppe fik gjort tegn til resten af flokken, der var i gang med at forberede morgenmaden om at, nu var det tid til at stå op.

Vi tog et barn af gangen. Vi fandt deres pose med tøj i kufferten og så gik vi ud på badeværelset. Her blev der tisset af, taget nattøj af, smurt solcreme over hele kroppen, taget tøj på og børstet tænder. Børnene var super gode til selv at hjælpe og nogle klarede stort set det hele selv, kun med hyggesnak og tandbørstning fra de voksne. Pigerne fik også fine hestehaler eller fletninger alt efter ønske.

Så småt som flere og flere børn blev klar, gik et hold over og satte en film på i tv stuen. Efterhånden som børnene blev færdige, løb de hen og var med til at se filmen, mens de sidste børn blev klar.

Det var nogle sulte børn der ca. kl 8 satte sig til morgenbordet på deres faste pladser. Vi startede alle med en portion havregryn, müsli eller cornflakes og bagefter spiste vi dejlige boller.

Da vi var færdige var alle børn SÅ klar til at komme ud og lege i de SKØNNE grønne omgivelser vi havde på kolonien. Men inden vi gik ud, havde vi en overraskelse. Vi havde nemlig fået postkort fra forældrene! Vi gik bordvis forskellige steder hen, så der var ro til at læse postkortene højt. Alle 4 børn lyttede med, da hinandens postkort blev læst højt. Det var fantastisk at se deres ansigter da kortene blev læst højt, og alle kort blev enten gemt i garderoben, i cykelkurven på sengen, eller fulgte med barnet resten af dagen i hånden. Det er skønt at kunne kigge på sit postkort når man lige sender mor og far en kærlig tanke eller savnet melder sig.

Efter postkort læsning var det tid til at komme ud og lege!

Yuri, Nikoline, Alva og Rebecca gik på blommejagt i baghavens store blommetræ. De plukkede to fyldte skåle af dejlige blomster hvor der nøje var undersøgt om der var orm i.

Frederik, Rehan, Viggo, Linus og Atlas legede med sværd. Til at starte med var Helene med. Vi opsatte regler om ikke at slå efter hovedet og kun at slå på dem der selv havde sværd. Drengene puttete sværdene om bagsiden når de holdt pause. Der var godt gang i legen og de store omgivelser gav god

mulighed for at boltre sig og prøve kræfter af i ”kampen”

Marie spillede kongespil med Ella Olivia Emmy Astrid og Nikoline. De spillede det omme bag ved huset så der var god ro til spillet. Imponerende at de allerede kan dette spil!

Jeppe klatrede i træer med Anton, Max, Lasse (Rød) og Lasse (Grøn). Der var både træer man kunne klatre i, og en balancesnor man kunne gå eller krybe hen af.

Niclas legede med Addis, Hjalte og Carl på den store gyngesving i træet. Der kunne virkelig komme fart på! Der blev også klatret højt op i rebstigen der hang i det høje træ.

SÅ ringede Pia på klokken!! det var nemlig tid til... VANDKAMP!!! børnene skiftede enten til badetøj eller bare til underbukser og så blev vandpistolerne fyldt op!

Så overfaldt alle børnene de voksne. Men det ville de ikke finde sig i og de gav god modstand. Især Lasse, Frederik og Ella løb ikke hurtigt nok og blev meget våde. De synes det var sjovt og gav bare ekstra meget igen. Men vi havde lavet helle ved vandbassinet hvor vi kunne fylde vores vandpistoler. Her kunne vi blive gode venner igen inden vi endnu engang gik ud på slagmarken og skød vand på hinanden. Rebecca brugte også sin vandpistol til at tegne flotte blomster og skrive sit navn på væggen. Men vandet forsvandt hurtigt, så hun prøvede igen og igen.

Alle børnene var med til vandkampen og der var både hvin, skrig og latter! For nogle børn blev det hele lidt for meget, men så kom de bare ind til Helene i køkkenet og hjalp med at lave spaghetti med kødsovs til dagens frokost.

Da alle, voksne og børn, var godt våde skiftede vi til tørt tøj og så var det frokost tid. Vi spiste dejlig frokost og fik en velfortjent pause fra formiddagens strabadser. Frokosten blev også brugt til at snakke med børnene om deres oplevelser.

Efter frokost gik nogle børn på legeloftet med Helene. Her blev der leget skole og leget med helikoptere og bondegårdsdyr. Resten af børnene blev i spisesalen med Niklas og lavede perler, tegnede, og lavede modellervoks. En dejlig lille pause fra solen.

Efter en times tid var energiniveauet dog igen til at komme ud igen og så legede vi alle sammen en omgang gemmeleg!

Det var blevet tid til frugt og den nød vi inden for.

Efter frugt begyndte vi at skrive postkort. Det var en dejlig stund hvor vi sad en voksen med et barn af gangen. Vi lod ordene komme fra børnene og skrev det de sagde. Fantastisk at høre hvad der fyldte mest i deres hoveder!

Der blev også leget en omgang "ståtrod" men i stedet for at stille sig op med spredte ben og armene ud til siden skulle man nu lægge sig på ryggen som en mariehøne der ikke selv kunne vende sig om. Man befriede hinanden ved at rulle personen om på maven igen. Det var mægtig sjovt for både børn og voksne 😊 men børnene syntes det var lidt svært at vende Pia og Jeppe, men det var mest fordi de skubbede fra begge sider, så da de fandt ud af kun at skubbe fra en side var der ingen problemer med at befri de voksne 😊

Tiden gik og vi nærmede os aftenmad. Mange børn blev trætte og maden blev serveret ca. 17.30. Maden bestod af rugbrød med forskelligt pålæg. Der blev spist GODT igennem.

Det var sjovt at se, hvordan det var svært for stort set alle børn at vente til det blev deres bords tur til at tage mad, som hver aften var anrettet som buffet. Til mange børns forbavselse var det ikke nødvendigvis dem der var de første så vi fik øvet os lidt i at vente, selvom det er svært når man er træt og sulten 😊 mange af børnene fortalte at man ikke skulle vente derhjemme, men at man bare fik sin mad, hvortil vi svarede at når man er mange afsted kan man ikke få lige når man har lyst, men man må vente til det bliver ens tur, ligesom når vi venter på hinanden i børnehaven.

Efter mad og massere af små hyggelige historier fra børnenes dag ryddede vi op og gik på legeloftet.

Vi var holdt en rundkreds hvor vi bl.a. sang og tegnede sangen "8-taller" Efter rundkredsen var de første børn allerede klar til at sove og vi tog børnene ned i små hold og gjorde dem klar til natten. Der blev tisset af, taget nattøj på, børstet tænder og så hoppede børnene ind i deres senge. Her legede de med deres lommelygter og læste bøger indtil alle børn lå klar i deres senge.

Så læste Pia to godnathistorier for os alle sammen, for som hun sagde nu er det anden nat vi skal sove her derfor får i to historier. Det var prinsessen på ærten og de tre bukke bruse. Efter historierne gik alle 5 voksne rundt og sagde godnat til hvert enkelt barn.

Roen faldt hurtigt over sovesalen denne aften.

Godnat ZzzzzzzZZZzzzz :))

Helene

Torsdag d. 20. august

I dag var vi fulde af energi og havde sovet rigtig godt, så vi var klar til dagens udfordringer, vi vågnede ca. kl. halv syv igen. Vi spiste morgenmad som de andre dage og kom hurtigt ud på legepladsen i det gode vejr.

Vi legede gemmeleg med Niclas og Jeppe.

Rebecca, Yuri og Nikoline hjalp Niclas med at finde de andre, der gemte sig. På et tidspunkt havde de svært ved at finde de andre. De ledte over hele legepladsen, i skoven, ved totempælen og ved gyngerne, men Jeppe, Alva, Emmy, Lasse (rød) og Olivia var ikke til at finde. Hvor mon de kunne være? Efter noget tid hørte de et "kuk-kuk" og de gik efter lyden. De fandt dem under rutsjebanen. Det må være koloniens bedste gemmested, og de var meget stolte over at have fundet sådan et godt gemmested.

Så ville Emmy og Alva gynges. Emmy var ellevild over gyngen med træpinden, og hun var meget stolt over selv at kunne komme op, selvom det tog lidt tid. Men hun kom op og kunne ikke stoppe med at grine, da hun blev gynet højt. Alva ville være med. Hun var trods alt også vild med gyngen med træpinden. Hun prøvede også selv at komme op. Hun klarede det godt og fik sig også en høj gyngetur. Emmy og Alva delte gyngen, så de hver især fik prøvet.

Senere fandt vi ud af at Amigo havde været oppe i løbet af natten og gemme en skat et eller andet sted på legepladsen. Men hvordan skulle vi finde den? Han havde lavet et puslespil, som skulle samles for at afsløre hvor skatten var gemt. Men for at få fat i brikkerne skulle vi igennem forskellige poster og lave nogle små lege. Den store skattejagt var i gang. Vi skulle blandt andet bruge vores hænder til at finde grankogler, der var gemt i nogle skåle fyldt med kogt pasta, græs og sand. En anden udfordring var, at vi skulle bowle og vælte alle vandflaskerne. En anden svær opgave vi skulle klare var at samarbejde om at få en bold rundt om rutsjebanen. Den sidste opgave var at finde en bordtennisbold i en af de tre kopper som byttede plads. Vi klarede alle opgaverne og fik til sidst samlet puslespillet. Den viste en gyngesving! Vi skyndte os hen til gyngen og fandt skatten med frugtstænger. De smagte dejligt, og vi sad ved bordet og snakkede om den sjove skattejagt. Efter skattejagten blev Linus ked af det, han syntes nemlig det var ærgerligt at Amigo var en bamse, da han ville være en rigtig god menneskeven. Carl var meget forundret og spurgte om Amigo var levende. Han synes det var ret imponerende at han havde været oppe om natten og planlægge skattejagten i mens vi alle sov.

Efter skattejagten gik vi ud og legede igen, indtil det var tid til frokost. Vi var meget sultne og spiste en masse lækker kylling i karry.

Efter frokost var det tid til indianerleg, men først skulle vi have nogle indianerhatte. Vi fik alle en hat hver, med nogle flotte farvede fjer. Olivia og Ella kunne ikke enes om hvilken farve fjer de skulle have, men de fandt ud af det og blev hurtigt enige om at det var sejere at have forskellige farver. Vi var alle meget utålmodige med at få vores hatte, men vi vidste at vi blev nødt til at vente til det blev vores tur. Viggo var meget tålmodig og ventede til det blev hans tur. Efter vi havde fået vores hatte pyntede vi dem med tusch og piberensere så de så ekstra godt ud. Da vi alle var stadsede op gik vi ud for at jage vildsvin med bue og pil ☺ Vi skulle bevæge os helt mussestille.

Så var det tid til at lede efter indianerguderne, og vi gik på en lang række rundt på området, men kunne ikke finde dem. Vi satte os hen ved totempælen for at hidkalde dem ved at sige "wuuuuzaaaaaah", der skete en lille smule men det var ikke nok, de skulle have mere. Vi sang derefter "saminamina eh eh, waka waka eh eh". De blev meget glade indianerguderne. Imens vi sad ved totempælen delte Yuri og Rebecca de blomster de havde plukket ud. De smagte virkelig godt. Atlas, Rehan og Frederik kunne vidst specielt godt lide dem, de spiste så mange blomster og de kunne ikke holde op igen.

Der var mange myg, så vi gik ind igen for at få myggespray på. Carl og Max var meget fascineret af det de kaldte 'myggesfhray' og de ville vide alt om denne imponerende væske der kunne holde de irriterende myg væk. Lasse (grøn) var rigtig glad for at være blevet indianer, derfor ville han kæmpe imod alle der var cowboys. Han kom nemlig i tanke om at indianere ikke var så glade for cowboys.

Efter aftensmaden fortalte Amigo at han også havde planlagt en disko-fest om aftenen, som vi alle var inviteret til. Og man måtte selv bestemme om man ville have festtøj eller nattøj på. Der var balloner, flag, disko-musik, flotte lys og sunde muffins. Det var en ægte disko fest.

Astrid havde taget en kjole med hjemmefra, som hun tog på til festen, så hun var ekstra fin. Festen var så sjov, at Anton ikke kunne stoppe med at hoppe og flagre, så flaget endte med at gå i stykker. Max var rigtig vild med de sunde muffins og spiste mange af dem.

Også Addis og Hjalte syntes at festen var sjov, men de blev trætte og ville gøres klar til at putte. Så de gik over for at gøre sig klar, men Hjalte fandt ud af at han havde glemt sin bamse til festen, så de fulgtes over for at finde den begge iført ble og undertøj, men pludselig kom Addis tilbage uden Hjalte. Efter noget tid gik Marie over og spurgte om han ikke havde glemt noget. Og

så kom han i tanke om at han jo var på vej i seng. Hjalte glemte helt at komme tilbage og stod og dansede til den sjove disko fest.

Stille og roligt blev alle puttet og der blev ryddet op efter en dejlig fest. Da alle lå sødt i deres senge læste Pia godnathistorie. Hun læste Guldlok og de tre bjørne ligesom den første aften, for den havde Lasse fra Grøn ønsket at høre igen. Børnene var meget stille og hver gang der blev sagt noget om den lille bjørns ting så svarede børnene "med kaniner på". Det var tydeligt at alle var godt trætte denne torsdag aften, men det havde også været en dag fyldt med aktiviteter. Så hurtigt lød der en snorken fra sovesalen og alle børn sov sødt 😊

Tak for en dejlig dag
Niclas



Frederik har tegnet 8-taller

Fredag d. 21. august

Fredag var alle børnene vidst lidt trætte efter Amigos diskofest. Natten var forløbet meget roligt. Det vildeste der skete var, at Anton drømte noget meget sjovt og lå og grinte i søvne, så både Pia og Marie vågnede. Alle børn vågnede kl 7.00 og så var der gang i gaden. Alle var i godt humør og glædede sig til at komme hjem. De hyggede i køjesengene med lommelygter og bamser, og så fik de stille og roligt solcreme og tøj på og skrubbet bisserne.

Til morgenmaden var der højt humør, og der blev som altid lavet forskellige madkombinationer. Lasse fra grøn og Max fik boller med rosiner på, og Max fik også en med cornflakes på.

Da alle næsten var færdige havde Pia og Marie en overraskelse til børnene. De havde nemlig skrevet en lille koloni-indianer-sang om 20 indianerbørn, som vi alle sang mange gange. Vi øvede og øvede, og børnene lærte utrolig hurtigt teksten.

Så var der dømt fri leg udendørs, mens de voksne gik i gang med at rydde op. Pia og Marie pakkede alle børnenes ting i kufferterne igen. De fleste af børnene kunne ikke helt forstå, hvorfor tingene skulle pakkes ned. Lasse fra rød stue spurgte, hvorfor vi pakkede tingene sammen. Vi forklarede, at kolonien var ved at være slut, og at vi skulle tilbage til børnehaven, hvor mor og far ventede. Det synes han var en smule underligt. Anton kom løbende med grene og pinde, som også skulle pakkes ned. Det var gaver til hans mor. Sammen med Max samlede han også sten, så de begge var ved at tabe bukserne hele tiden, så de var nødt til at holde fast i buksekanten hele tiden. Max holdt hele tiden godt fast i hunden Lupo med den ene hånd og i et skumsværd med den anden. Så kan det godt være en smule svært at holde bukserne oppe samtidig. Linus og Carl var utrolig nysgerrige og gik hele tiden på opdagelse. De skulle lige have det sidste med fra hele kolonien. Nogle gange endte de steder, hvor de ikke helt burde være, men de blev hele tiden opdaget. Især fordi de enten glemte en bamse eller en indianerhat med navn i rundt omkring.

Udenfor blev der leget på livet løs. Alt skulle nås inden bussen kom. Jeppe gik på jagt i ulveskoven med Carl, Anton og Max. Alva, Nikoline og Rebecca fik sig en sidste gyngetur, og så gik de ellers i gang med at sige farvel til alt på hele kolonien. De sagde farvel til sandkassen, rutschebanen, flagstangen, pindene og alle de andre ting på kolonien.

Oppe i træerne klatrede Yuri, Carl og Ella rundt. Ella legede, at hun ikke kunne komme ned endnu, og så måtte de andre hente rationer til hende og sørge for, at hun kunne overleve oppe i træet.

Viggo hjalp med at bære taskerne ud til hegnet, så de var klar til når bussen kom. Rehan, Atlas og Frederik stod og holdt vagt ved taskerne, så der ikke kom nogle banditter og tyveknægte og stjal vores beskidte undertøj. Hjalte, Ella og Olivia legede gemmeleg blandt taskerne, mens Emmy og Carl klatrede rundt på taskerne. Til sidst måtte vi dog fortælle dem, at det ikke var helt så smart. Der kunne jo ligge bamser i taskerne, som ikke syntes det var så sjovt at blive trådt lige i hovedet.

Efter fire dage på en koloni kan der blive samlet en del skrald sammen, som skal smides ud. Hver gang Jeppe kom med en skraldesæk og skulle smide den ud, så skyndte Astrid sig ud for at stoppe ham. Hun legede nemlig, at det var alt hendes tøj, der blev smidt ud, og det ville hun ikke have.

Der var stadig et par æbler tilbage på træerne trods det, at mange af børnene havde været på æblerov, så Addis fik sig en bid af et af de meget sure æbler. Hun syntes dog, at det smagte fint.

Stille og roligt blev der også ryddet op ude på legepladsen. Anton, Frederik, Viggo og Lasse fra rød stue hjalp Niclas med at rydde cyklerne op. De skulle ned i kælderens, hvor de hørte til.

Klokken ringede til det sidste måltid på kolonien og Helene havde arrangeret pølser og brød til alle indianerbørnene. Der var både ketchup, remoulade, løg og ristede løg til. Børnene nød det, men der var også mange som ikke var vanvittig sultne. Efter fire dage på koloni med mad i lange baner, havde sulten alligevel lagt sig lidt. Carl han syntes ikke helt, at skindet på pølserne var sagen, så han spiste mest bare kødet. Til gengæld var han vild med brødet og fik en masse ketchup til. Hver gang at Niclas' bord havde fået ketchuppen og var færdige med den, så skyndte Ella sig at aflevere ketchuppen tilbage til Maries bord. Hun skyndte sig faktisk så meget, at hun næsten faldt. Men heldigvis så klarede hun den uden skrammer. Atlas troede ikke, at han kunne lide ristede løg, men så smagte han på dem og syntes, at de smagte fantastisk, så han endte faktisk med at sidde og spise dem rent med fingrene.

Efter frokost var der tid til en lille smule leg igen, inden klokken ringede. Alle børnene kom stormende og så var det tid til at få taget et indianerfællesbillede. Alle børn stillede sig fint op og var klar. Hver gang vi skulle tage et billede råbte vi alle meget højt "fisketis". Vi tog både normale billeder og et fjollebillede. Den ene gang sagde vi også som indianere. Bagefter viste Olivia, at hun havde gjort sig skeløjet på fjollebilledet.

Så skulle alle prøve at tisse af og de sidste ting blev båret ud. Og lige pludselig holdt der en stor hvid dobbeltdækkerbus ude foran kolonien. Niclas og Jeppe hjalp buschaufføren med at bære alle vores kufferter ind i bussen, og imens stillede alle børnene sig op foran lågen på en lang række i kø til at

komme ind i bussen. Alle ventede meget fint indtil døren blev åbnet. Da lågen blev åbnet gik de 20 indianerbørn op i bussen og blev spændt fast. De voksne talte og talte og talte, og da vi havde talt til tyve 100 gange blev dørene lukkede, og vi vinkede farvel til kolonien Skovly.

Alle børn og voksne var i godt humør, men glædede sig også meget til at komme hjem igen. Vi sang koloni-indianersangen mindst 37gange og hjulene på bussen blev også sunget på livet løs.

Vi så en masse traktorer og biler på vejen hjem. Flere af børnene var lidt trætte og tog sig en velfortjent lur imens bussen brummede af sted mod Amager. Da vi kørte af Amager-motorvejen, begyndte mange af børnene at kunne kende flere og flere ting. Begejstringen var på sit højeste, da vi kom til Amagerbrogade, hvor Linus hurtigt kunne se, at det altså var lige her han boede.

Alle sovende børn blev vækket, og da vi ramte Frankrigsgade sad stort set alle klar med et kæmpe smil på læben. Der var flag og balloner overalt og mødre, fædre og andre kendte ansigter i lange baner. En ad gangen kom børnene ned ad trappen til Pia, der råbte deres navne højt, og så kom forældrene stormende med åbne arme. Da alle børn og voksne var kommet ud, og bussen var tømt, kørte buschaufføren videre, og legepladsen blev fyldt med forældre og børn. Der var godteposer til alle børn som Lasse fra grøn stues forældre havde haft med. Der var også boller og lidt at drikke til alle.

Nogle børn var så trætte at de hurtigt smuttede hjem med deres forældre, mens resten blev og legede og hyggede. Dem der var tilbage samledes midt på legepladsen med Niclas, Jeppe, Pia, Helene og Marie og sang koloni-indianer-sangen for alle de andre. Langsomt blev legepladsen tømt, og alle kolonibørnene gik hjem og holdt weekend.

Tusind tak til alle indianerbørn og voksne for den bedste koloni! Jeg glæder mig allerede til næste år.

- Marie

Koloni indianersang 😊

En indi-to indi-tre indiander
Fire indi-fem indi-seks indianer
Syv indi-otte indi-ni indianer
Ti indianerbørn

Elleve indi-tolv indi-tretten indianer
Fjorten indi-femten indi-seksten indianer
Sytten indi-atten indi-nitten indianer
Tyve indianerbørn

Vi hoppede op i bussen og kørte til kolonien
Vi hoppede op i bussen og kørte til kolonien
Vi hoppede op i bussen og kørte til kolonien
Tyve indianerbørn

Vi har leget mange lege og vi har leget vandkamp
Vi har leget mange lege og vi har leget vandkamp
Vi har leget mange lege og vi har leget vandkamp
Tyve indianerbørn

Vi har spist og vi har sovet Amigo har holdt fest
Vi har spist og vi har sovet Amigo har holdt fest
Vi har spist og vi har sovet Amigo har holdt fest
Tyve indianerbørn

Så hoppede vi op i bussen og kørte hjem til Ama´r
Så hoppede vi op i bussen og kørte hjem til Ama´r
Så hoppede vi op i bussen og kørte hjem til Ama´r
Tyve indianerbørn

De kyssede og krammede os og aede os på kinden
De kyssede og krammede os og aede os på kinden
De kyssede og krammede os og aede os på kinden
Tyve indianerbørn

Vi siger tak for nu og rigtig god weekend
Vi siger tak for nu og rigtig god weekend
Vi siger tak for nu og rigtig god weekend
Tyve indianerbørn

KOLONI 2015



Grønne børn: Lasse, Ella, Frederik, Olivia, Emmy, Astrid, Addis, Atlas, Rehan, Nikoline, Hjalte, Alva, Rebecca, Yuri, Carl, Max, Anton

Røde børn: Linus, Viggo, Lasse

Voksne: Helene, Jeppe, Niclas, Marie og Pia

Tak for en dejlig koloni!!!